

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 16- 2019**  
*Zondag 2 juni*

**Zondag na Ons Heer Hemelvaart**

Het epistel en het evangelie van deze zondag wijzen op de grote verantwoordelijkheid van onze zending in de wereld. De wereld zal ons niet begrijpen zoals zij ook Christus niet heeft willen begrijpen. We mogen geen angst hebben, want Christus vraagt voor ons : *“Vader, Ik vraag niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad”* (communiezang)

De meimaand is voorbij...Toch vergeten we de heilige Maagd Maria niet en blijven we ons dagelijks toewijden aan Haar moederlijke bescherming. Want...wat satan verloor door hoogmoed en trots, wint Maria door nederigheid. Wat verloren ging door ongehoorzaamheid heeft Maria verkregen door totale onderdanigheid en overgave. Door de erfzonde werd het paradijs dat God schiep vernietigd. Maar Maria is gekomen om Haar kinderen te redden.

Deze strijd gaat tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis. Het is die vervolging die trouwe christenen voelen. Laten we sterk blijven !

*Uit: Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen p 75*

**Op naar het Pinksterfeest**

Hoe kunnen we dit beter doen dan met de H. Schrift?

Na zijn verrijzenis gaan Christus' gedachten nog steeds uit naar het koninkrijk Gods. Hij bad tot de Vader om het behoud en de bloei van zijn Kerk. Hij blijft in de hemel voor haar bidden. Hij is “onze Voorspreker” (Rom. 8, 34), “altijd levend om onze Middelaar te zijn” (Hebr. 7,25) “om zich een heerlijke Kerk te bereiden zonder vlek of rimpel” (Efe. 5, 27) “aan zijn volheid deelachtig...” (Kol. 2, 10)

Jezus heeft zijn afscheid goed voorbereid.

Jezus belooft bij zijn afscheid een nieuwe en onzichtbare kracht en macht aan zijn kerk te geven. Jezus voorspelt aan zijn apostelen de komst van de heilige Geest.

“Nog veel meer heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest van waarheid, dan zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Want Hij zal niet spreken uit zichzelf, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen.” (Joh. 16, 12-13)

En dit waren Jezus' woorden bij het laatste avondmaal.  
“Het is goed voor u dat Ik heenga, want als Ik niet heenga zal de Helper niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.” (Joh. 16,7)

Bij zijn hemelvaart gaf Hij hun de opdracht:  
“Verlaat Jeruzalem niet, maar wacht de beloften van de Vader af, die gij van Mij hebt vernomen.... Wanneer de heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen.” (Hand. 1, 4-8)

Jezus zei aan zijn apostelen over de heilige Geest:  
“Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere helper zenden om bij u te blijven voor eeuwig... Hij blijft bij u en Hij is in u.” (Joh 14, 16-17)  
En...  
“Hij zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Joh. 14, 26)

“En in de stad gekomen gingen zij naar de bovenzaal waar zij gewoonlijk vertoefden. (Hand. 1,13)  
Die zaal was vol heilige herinneringen: dit was de plaats “waar Hij ging aanliggen aan tafel en de twaalf apostelen met Hem.”

“Zij wisten nu meer dan ooit dat Hij had gesproken over “de noodzakelijkheid om altijd te bidden en nooit de moed te verliezen.” (Luc. 18, 5-10)

Wat op aarde gebeurde onmiddellijk na Jezus' hemelvaart was de vervulling van zijn laatste wens: de apostelen samen met Maria, de moeder van Jezus, bleven eensgezind in gebed om de heilige Geest af te smeken. Zij hebben als het ware het gebed van Jezus op aarde voort gezet. Zij verenigden zich met zijn gebed in de hemel.  
“Zij volhardden in het gebed.” (Hand. 1,14)

“Al wie door Gods geest geleid worden, zijn kinderen van God.”  
(Rom. 8,14)

“De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen zijn van God.”  
(Rom. 8,16)

“De liefde Gods is uitgestort in onze harten door de heilige Geest die ons geschonken is.” (Rom. 5,5)

Zonder de Geest van God in ons is de waarachtige liefde tot God niet denkbaar. En ... waar een oprechte liefde tot God woont is ook de heilige Geest.

Het liefdeleven in een ziel bloeit dus niet zonder dat de heilige Geest een werkzaam aandeel daarin heeft. Het leven in liefde is een leven in de Geest.

De Geest van God, aanwezig en actief in de mens, leidt het proces van zijn heiliging.

De Geest werkt mee met Jezus Christus en begint met Hem onze loutering en verheffing:

“Gij zijt rein gewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.”  
(1 Kor. 6,11)

“Zo we leven door de Geest, laat ons dan ook handelen naar de Geest.” (Gal. 5,25)

“De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens wat we behoren te vragen; maar de Geest zelf smeekt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” (Rom. 8, 26)

***Kom heilige Geest !  
vervul de harten van de gelovigen en  
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.***

*De heiligheid van de Kerk zal nooit ontbreken, want de Kerk is van God en God is heilig.*

*Voor onze eigen heiligheid zijn we zelf verantwoordelijk en wij zijn ook mede verantwoordelijk voor de heiligheid van de anderen.*

Uit: Leven met God – Dr. B. Naaykens

## **Mededelingen**

\*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8h00 tot 9h10. Om 8h30 bidden wij de rozenkrans.

\*Zaterdag is de H. Mis -zoals op alle volgende zaterdagen- om 8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9h30.

\*Zondag 9 juni is de H. Mis om 10h00 in onze kapel

\*Noteer alvast volgende data:

- zondagen 9 en 16 juni : H. Mis om 15h00
- donderdag 20 juni: conferentie om 14h30
- zondag 23 juni: zondagsmenu om 12h00

\*Dringende vraag voor hulp bij **apostolaatswerk**:

Wie kan helpen tijdens de **WEL-GEZIN-DE DAGEN** in Gistel ?

Data: vanaf maandagnamiddag 12 augustus tot en met  
donderdagavond 15 augustus  
Maaltijden en logement worden voorzien.

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robins@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB