

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 16 2021—

Zondag 18 april

Tweede zondag na Pasen

Epistel : H. Petrus I: 2, 21 - 25

Evangelie : Johannes 10, 11 - 16

De tweede zondag na Pasen is de zondag van de Goede Herder. Heel de Mis wijst op de liefdevolle en barmhartige Christus. Uit: Dagmissaal

Paus Benedictus XVI

Op 16 april vierde paus Benedictus XVI zijn 94^{ste} verjaardag. Wij wensen hem veel geluk, bidden voor hem en danken hem bijzonder voor zijn motu proprio ‘Summorum Pontificum’ van 7 juli 2007 waarmee hij het mogelijk maakte over te schakelen van de Novus Ordo Mis naar de Traditionele Latijnse Mis in onze Foyer.

De Vierde Grote Crisis -vervolg- Bisschop Athanasius Schneider

John Henry Newman (1801–1879) schreef ooit dat, gedurende de Ariaanse crisis in derde eeuw, het eerder het geloof van de leken was, dan dat van de bisschoppen, dat de Kerk heeft gered.

Ik wil deze woorden toepassen op de bijdrage van de leken om de integriteit van het geloof te bewaren in de huidige situatie. Ik denk hier aan de woorden van de H. Hilarius van Poitiers (315 –368) - de ATHANASIUS van het Westen -waarin hij de trouw van de gelovige leken onderlijnde tegenover het verraad van de meerderheid van de bisschoppen gedurende de Ariaanse crisis: *“De oren van de trouwe leken zijn heiliger dan de lippen van de bisschoppen”*.

Ik herinner me ook de woorden van aartsbisschop Fulton J. Sheen (1895-1979): *“Wie gaat de Kerk redden? Niet onze bisschoppen, noch onze priesters en religieuzen. Het is aan u, het volk! Gij hebt de geest, de ogen en de oren om de Kerk te redden. Uw opdracht is toe te zien dat uw priesters handelen als priesters, uw bisschoppen als bisschoppen en uw religieuzen als religieuzen”*.

Ook vandaag dragen de leken de Kerk op hun schouders. Ik herinner me vaak de woorden van de H. Ambrosius (339-397) die in het brevier staan:

“Het eenvoudig geloof is sterker dan de ambitieuze leugen van de welsprekendheid”.

Wanneer hooggeplaatste geestelijken, met een ambitieuze en valse welsprekendheid, onzorgvuldig worden in hun ijver voor Christus en de goddelijke waarheid, dan springen de ‘kleine gelovigen’ in de bres. Wat Christus zei tot de H. Brigitta van Zweden (+1373) is zeker van toepassing op de liberale en de wereldlijke houding van de geestelijkheid van deze tijd. Jezus zei haar: *“Zij spreken eerder honderd woorden voor het heil van de wereld, dan één enkel woord tot mijn eer. Zij spreken liever honderd maal meer voor hun eigen welvaart én dat van de wereld, dan één woord van eer en lof tot Mij”*

Denkt u dat de huidige crisis in de Kerk in zekere zin door de Heilige Stoel zelf veroorzaakt werd?

Het is een feit dat de Heilige Stoel een aantal maatregelen heeft ingevoerd die verzwakkend zijn voor de integriteit van het gebed -*lex orandi*, het geloof - *lex credenti* - en het leven- *lex vivendi*.

De drastische verandering van de eeuwenoude ritus van de Mis door paus Paulus VI heeft ongetwijfeld het Offer verzwakt, het christo-centrisme, en dit meer verplaatst naar een ‘broederlijke maaltijd’, een ‘samen in gemeenschap bidden’, wat meer aansluit bij een protestantse gebedsdienst.

In hoeverre is het eerste gebod genegeerd in de huidige crisis van de Kerk?

Wat u aanhaalt is zeer toepasselijk. Onze eerste plicht is het aanbidden van de Heilige Drie-eenheid en de geïncarneerde en eucharistische God in het sacrament van de H. Eucharistie. In onze huidige situatie zou ik willen verwijzen naar de woorden van de profeet Jeremias: *“Zij hebben Mij de rug toegekeerd in plaats van hun aangezicht”*. (Jeremias 32,33)

Vele herders keren hun rug naar het gebed en de verkondiging van Christus. Deze woorden zijn in zekere zin een beeld van de Kerk van nu. De apostelen zeiden: *“Wij willen onszelf blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord”*. (Hand. 6,4) . De apostelen zeiden dat het niet goed voor hen was zich in te laten met tijdelijke zaken ten nadele van hun geestelijke plicht.

Hoe zou u de Kerk in de huidige crisis beschrijven?

Cardiale asthenie - een ziek, zwak hart. De Kerk is het mystieke lichaam van Christus en de Eucharistie is het hart. Het hart geeft bloed en energie aan het lichaam. Wij lijden nu in de Kerk aan een hartziekte: een hartfalen, een eucharistische ‘cardio-pathology’ en daardoor lijdt het hele lichaam aan bloedarmoede en is het zonder energie. Dat is het gevolg van de verzwakking van de eucharistische cultus.... Bezinning en gebed maken veelal plaats voor activiteiten. Terugkerend naar wat ik zei over het verlies van het bovennatuurlijke: het wordt vervangen door de ‘ketterij van de actie’. Nochtans is het belangrijkste voor de mens dat hij God de eerste plaats geeft in zijn leven... ..Dit fenomeen van actie ten koste van bezinning is ook binnen gedrongen in zogenaamde contemplatieve kloosters....

We weten dat de vijanden van de Katholieke Kerk altijd de contemplatieve kloosters hebben gehaat. Onder hen allereerst Martin Luther (1483-1546) die een propaganda tour maakte door Duitsland om de nonnen uit te nodigen hun kloosters te verlaten. Dan werden er onder het bewind van keizer Jozef II van Oostenrijk op het einde van de 18^{de} eeuw vele kloosters gesloten. Een dodelijke wind van ‘secularisatie’ in 1803 trof alle kloosters en abdijen van het Heilig Romeins Keizerrijk (Duitsland). Voordien had de Franse Revolutie alle vrouwenkloosters in Frankrijk gesloten en velen stierven er door de guillotine in Parijs in 1794, o. a. de Karmelietessen van Compiègne.

In alle grote crisissen werd de Kerk ondersteund door het radicale contemplatieve klooster- en het religieuze kluizenaarsleven. Bij de Ariaanse crisis in de 4^{de} eeuw waren er ook nog de woestijn monniken en tijdens het Iconoplasme - het verzet tegen de verering van iconen - in de 8^{ste} eeuw waren er de monniken die niet sliepen van het Stoudionklooster in Constantinopel - nu Istanboel - dat gesticht werd in 462 .

Later kregen we tijdens de pseudo-reformatie van Martin Luther en zijn protestantse volgers een nieuwe opbloei van kloosterleven met gebed en boete met de o.a. hervormde ongeschoeide Karmelietessen waaronder de H. Teresia van Avila (1515-1582), door paus Paulus VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige uitgeroepen tot kerkleraar.

De contemplatieve kloosters hebben in de Kerk een onvervangbare rol..... We kennen in deze tijd, ondanks de geloofscrisis en het morele

verval, een toenemende aantal roepingen voor strenge traditionele kloosters.

.....

Wanneer de ‘actie’ de overhand neemt op het ‘gebedsleven’ krijgen we een kerk met vergaderingen, synoden op verschillende hiërarchische niveaus en in verschillende geografische regio’s. En dat resulteert dan in documenten, soms lange documenten met mooie theorieën, maar van weinig praktisch nut voor het geloofsleven. ...

Het zou egoïstisch zijn van mij, als bisschop, in deze tijd te zwijgen. Het is een plicht voor iedere bisschop het ware geloof te verkondigen en de eenheid van geloof te bewaken.....

Nu ik me bevind in één van de grootste crisissen van de Kerk, kan ik niet op afstand blijven toekijken en zwijgen... Wanneer bepaalde dingen of uitspraken de hele Kerk beschadigen, dan is het mijn plicht mijn stem te laten horen.

In deze context wil ik een uitspraak aanhalen van de welbekende Tsjechische journalist Julius Fucik :

“Vrees niet uw vijanden, in het slechtste geval kunnen ze u vermoorden.....Vrees ook niet uw vrienden, in het slechtste geval kunnen zij u verraden.....Vrees wel de onverschilligen, omdat de meest beruchte misdaden op aarde gepleegd werden met hun stilzwijgende toestemming”.

Uit: Christus Vincit : De Vierde Grote Crisis - Bisschop A. Schneider

Jezus zegt: Ik ben de Goede Herder en Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij.

***Maar er zijn ook wolven in schaapskleren...en huurlingen...
Blijf trouw aan het ware geloof.***

Opsteller en verantwoordelijke C.C.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin