

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 15 2019
Zondag 26 mei

Zondag, vijfde zondag na Pasen

De Mis van deze zondag wijst ons op de verantwoordelijkheid onze daden voortdurend in overeenstemming te brengen met ons geloof. Dat lezen we in het gebed: “ Heer, geef dat wij onder uw ingeving altijd zien wat goed is en het onder uw leiding ook volbrengen ...”. En in het epistel horen we “gij moet het woord volbrengen en niet alleen aanhoren...”. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen moeten wij altijd vertrouwen op de belofte van Christus: “Voorwaar Ik zeg u: al wat ge de Vader in Mijn naam zult vragen, Hij zal het u geven”. (evangelie. In het licht van deze belofte bidden wij.

“Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; nu verlaat ik de wereld weer en ga terug naar de Vader”. (Joh 16,28)

Hoogfeest van ONS HEER HEMELVAART donderdag 30 mei

Viri Galilaei, quid admiramini aspicientes in caelum

Mannen van Galilea, wat staat gij verwonderd naar de hemel te staren

Jezus is opgestegen ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Op donderdag, de veertigste dag na Pasen, viert de Kerk de hemelvaart, de ‘Ascensionis Domini’ van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na Zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest. Zoals er veertig dagen zijn tussen Aswoensdag en Pasen, zo zijn er ook veertig dagen tussen Jezus’ verrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag, toen Hij zich volgens de H. Schrift, voor het laatst aan Zijn volgelingen toonde. Dit feest is in vele landen een hoogdag, d.w.z. een dag dat de gelovigen de verplichting hebben de h. Mis bij te wonen.

Tot de vierde eeuw na Christus was Hemelvaart geen apart feest. Het was slechts één van de onderdelen van het Pinksterfeest. Hemelvaart werd gevierd op de vijftigste dag na Pasen. In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag een apart feest.

In de middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot het afsluitende feest van de paasperiode. Dit werd gesymboliseerd in het doven van de paaskaars op Hemelvaartsdag.

Pasen, Jezus' verrijzenis, Hemelvaart, Jezus' verheffing aan Gods rechterhand en Pinksteren, de Nederdaling van de Heilige Geest, vormen een fundamentele eenheid: deze gebeurtenissen drukken één en hetzelfde heilsgebeuren uit.

Kruisdagen

De *Kruisdagen* zijn in de Rooms katholieke Kerk op maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag. Deze dagen waren dagen waarop men vroeger met een bidprocessie en litanie smeekte om zegen over de vruchten van de aarde. Rond 470 werden ze door Mamertus, bisschop van Vienne, ingevoerd. Er werd een bidprocessie gehouden om Gods hulp af te smeken tegen rampen en nood, waar Zuid-Frankrijk in die tijd veel door geteisterd werd. Sinds de 9^e eeuw vond de processie ook plaats in Rome. Maar pas tegen het einde van de middeleeuwen werd zij voor de gehele Kerk overgenomen. De vasten die oorspronkelijk aan deze dagen verbonden was, nam men niet over omdat in de Paastijd geen vasten was toegestaan.

Behalve tegen rampen wordt er op de kruisdagen gebeden om zegen over de vruchten van de aarde.

In het Latijn worden de kruisdagen de *rogationes minores* of *litaniae minores* (kleine litanie) genoemd, om ze te onderscheiden van de *litaniae maiores* (grote litanie) op het feest van Sint-Marcus op 25 april, die eveneens bedoeld zijn om Gods zegen te vragen over de vruchten van de aarde. De Nederlandse benaming 'kruisdagen' is waarschijnlijk ontleend aan de gewoonte om op deze dagen een processie te houden door velden en akkers, waarbij de priester een kruis meedroeg. De kruisdagen komen voor tot in het laatste Romeins missaal volgens de Tridentijnse ritus uit 1962.

Bij de liturgiehervorming van 1969 werd het aan de lokale bisschoppenconferenties overgelaten om deze dagen te regelen.

In 2005 vestigden de Nederlandse bisschoppen, in navolging van onder andere hun Duitse, Oostenrijkse en Luxemburgse collega's, opnieuw de aandacht op de mogelijkheid om de kruisdagen voorafgaand aan Hemelvaart te vieren. Bij die gelegenheid brachten

zij tevens een mogelijkheid naar voren om de quatertemperdagen te vieren, die vanouds ook met gebed en gewas op de velden verbonden zijn.

Tijdens de kruisdagen werd na de Mis een processie gehouden door de velden onder het zingen van de litanie.

De Litanie van alle heiligen met de aansluitende gebeden – u vindt die terug in uw *oud* missaal - is een diep-christelijke gebedsvorm waarin niet alleen voor de kerkelijke gemeenschap wordt gebeden, maar waarin het volk zelf wordt opgenomen in de gebedsdienst van de Kerk.

Overall waar men nu de oude Tridentijnse liturgie viert wordt deze traditie in ere gehouden, dit vooral in de kloosters met traditionele ritus.

Laatste dagen van de Meimaand – Mariamaand

*O reinste der schepselen, o Moeder en Maagd,
Gij die in uw armen het Jezuskind draagt,
Maria aanhoor onze vurige bee,
geleid ons door het leven, o Sterre der zee;
O Sterre der zee, o Sterre der zee,
geleid ons door 't leven, o Sterre der zee.*

*Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan,
is 't scheepj'onzer ziel in gevaar te vergaan,
bedaar dan, Maria, de storm op uw bee,
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee.
O Sterre der zee, o Sterre der zee,
geleid ons door 't leven, o Sterre der zee.*

*Maria, als Gij onze schreden geleidt,
schenkt Gij ons uw licht en uw zegen altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse ree
en danken U eeuwig, o Sterre der zee.
O Sterre der zee, o Sterre der zee,
geleid ons door 't leven, o Sterre der zee.*

***“Wat uit God is geboren overwint de wereld;
en dit is de overwinning die zegeviert over de wereld: het geloof.”***
(1Joh.5,4)

Mededelingen

- *Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8h00 tot 9h10. Om 8h30 bidden wij de rozenkrans.
- *Donderdag 30 mei feest van de Hemelvaart van Christus.
De H. Mis is om **15h00u in de namiddag !!!**
Na deze H. Mis wordt u een drank aangeboden ter gelegenheid van deze kerkelijke hoogdag.
- *Zaterdag 1 juni is de H. Mis *-zoals op alle volgende zaterdagen-* om 8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren- Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9h30.
Nadien is er ons maandelijks uitgebreid ontbijt in het huis van de Foyer. Iedereen welkom, na reservatie.
- *Zondag 2 juni is de H. Mis om 10h00.
- *Dringende vraag voor hulp bij **apostolaatswerk** blijft:
Wie kan helpen tijdens de **WEL-GEZIN-DE DAGEN** in Gistel ?
Data: vanaf maandagnamiddag 12 augustus tot en met donderdag-avond 15 augustus. Maaltijden en logement worden voorzien.

Foyer Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
 - T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
 - W: www.foyermartherobin.net
- Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB