

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 14

Zondag 5 april 2020

PALMZONDAG

***GLORIA, LAUS ET HONOR TIBI SIT REX CHRISTE
REDEMPTOR***

Glorie, lof en eer zij U, Christus Koning en Verlosser!

“De mensen die Hem omstuwden, jubelden: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de Hoge!” Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: “Wie is dat?” Het volk antwoordde: “Dit is de profeet Jezus uit Nazareth in Galilea.” (*Mt. 21, 9-10*)

WITTE DONDERDAG

PANGE LINGUA GLORIOSI CORPORIS MYSTERIUM

Bezing het Mysterie van het hoogwaardig Lichaam

De Heilige Eucharistie is *gebeurtenis* en *sacrament*. Op Witte Donderdag beleven we dat op een bijzondere wijze. Het is meer dan welk ander moment van het jaar de ‘herinnering’ aan die gebeurtenis. Tegelijk is die gebeurtenis het Sacrament dat voortduurt en zich in zijn diepte en oorspronkelijke kracht tegenwoordig stelt telkens “*wij eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, telkens wanneer wij de dood des Heren verkondigen totdat Hij wederkomt, telkens wij de gedachtenis vieren van ‘het Nieuwe Verbond’ in het Bloed van Christus (vgl. 1 Kor 11,26): het nieuw en eeuwig Verbond!*” (*Uit: Homilie van Witte Donderdag 1991 van Paus J.P. II*)

GOEDE VRIJDAG

POPULE MEUS, QUID FECI TIBI? RESPONDE MIHI

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan? Antwoord Mij.

Maria spreekt: Toen duisternis de aarde begon te bedekken mocht ik naderen tot het kruis en de laatste woorden van Jezus hijgend over Zijn lippen horen komen. Jezus zorgde voor mij zoals Hij altijd voor mij had gezorgd. O mijn kinderen, Hij zorgde voor ons allen, voor u en voor mij. Aan Zijn lijden hebben wij alles te danken, Ik de Onbevleektheid van mijn Ontvangenis, gij de vergiffenis van de zonden.

Wat heeft Hem dat veel gekost! Ik heb geweten al wat pijn deed: het harde hout en de scheurende wonden, het moede door pijnde hoofd en de zwoegende ademhaling, de vreselijke dorst en het wegwijnende leven, de koorts van het lichaam en de verlatenheid van de ziel. Onophoudelijk heb ik naar Zijn gelaat gekeken tot het ogenblik van de laatste kreet. Toen is Jezus' hoofd zacht neergezonken op Zijn borst. Zijn lichaam ging doodstil hangen aan de nagelen. Jezus had Zijn leven en mijn leven geofferd voor het leven van de wereld.

Uit de 12^{de} statie

ECCE LIGNUM CRUCIS VENITE ADOREMUS

Aanschouwt het kruishout laten wij het vereren

“Hoeveel groter is de kracht van Jezus' Bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij Zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken om de levende God te eren” (*Hebr. 9,14*)

De dag van Jezus'dood is de dag waarop de verlossing van de wereld op bijzondere wijze wordt herdacht. De macht van het kwaad werd overwonnen op het Kruis. “Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus.... in wie wij de verlossing hebben door Zijn Bloed!”

(Ef 1,3-7)

(Uit: Toespraak van Paus J.P. II op Goede Vrijdag 1991)

STILLE ZATERDAG

LUMEN CHRISTI DEO GRATIAS

Licht van Christus God zij dank

“Ik heb de wereld overwonnen!” (*Joh. 16,33*) Aan de voet van Golgotha is de steen voor het graf weggerold. Het graf is leeg. . . “Hij is niet hier. Hij is verrezen.” (*Mc. 16,6*) Door Zijn dood heeft Hij de dood vernietigd, die het gevolg was van de zonde: de zonde van de mens en de zonde van de wereld.

Christus heeft ons bevrijd, omdat Hij ons liefheeft. Hij heeft ons weergegeven aan God.

Uit: boodschap van Paus J.P.II op Paasdag 1990)

Gebed van de Europese bisschoppen in de coronatijd.

God onze Vader, Schepper van de wereld, Gij zijt almachtig en barmhartig. Uit liefde voor ons hebt Gij uw eigen Zoon naar de wereld gezonden voor het heil naar ziel en lichaam van alle mensen. Kijk naar uw kinderen die zich, in deze moeilijke tijd van grote beproeving in vele delen over de hele wereld, tot U wenden om kracht, troost en verlossing te vragen. Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zieken, troost hun families, schenk de wereldlijke leiders wijsheid, schenk de artsen, de verpleegkundigen de kracht om vol te houden en de overledenen het eeuwige leven. Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving maar verlos ons van alle kwaad. Dat vragen wij U met de Zoon en de Heilige geest die met U leeft en heerst in alle eeuwigheid . Amen.

Volg iedere dag op de media uw Traditionele Heilige Mis!

De hele dag door, zelfs 's nachts worden over de hele wereld de Traditionele Heilige Missen uitgezonden. Raadpleeg hiervoor onze webpagina: www.foyermartherobin.net

Over Vasten in de Goede Week

Vasten volhouden brengt vreugde in het hart

Het 'vasten' blijft maar een gewoon dieet, een gewone voorjaarskuur, als je hart er niet door verandert en je tot een beter mens maakt.

Je kan ervoor kiezen om iets wat je graag doet op te geven en iets te doen waar je tegen opziet.

Je kan je versterven door de media los te laten... de sociale media...of enkel die media raadplegen die je dichter bij Christus brengt. Nu in deze corona-tijd heb je de kans om mooie Heilige Misoffers te volgen op facebook of YouTube...geestelijke woordjes...het bidden van de rozenkrans en de kruisweg. Dat kan de wereld ons niet ontnemen !

Iets opofferen is niet gemakkelijk tenzij men het doet voor iemand waarvan je houdt.

Door je iets te ontzeggen werk je aan je karakter...wil je een beter mens worden en worden we ons meer bewust van het offer van Jezus.

In deze vastentijd - coronacrisis – komt voor velen meer tijd vrij om te bidden voor onze zieken, stervenden, hulpverleners.

Flitsen uit een dagelijks ‘Woord van God’

Er is bij God een rechtvaardigheid in Zijn barmhartigheid en er is een barmhartigheid in Zijn rechtvaardigheid.

Het gevaar in deze tijd is dat men zich alleen focust op Gods barmhartigheid. Wij moeten oprecht berouw hebben over de zonden, de zonden belijden, een vast voornemen maken om de zonden te vermijden en de opgelegde penitentie bidden.

God ontvangt iedere zondaar die tot Hem komt met open armen.

*Naar pater Herman ‘Woord van God’ dagelijks om 9u op facebook
<https://www.facebook.com/abbejeanpierre>*

De Heilige Communie, het voedsel voor de ziel

Zoals we een weg vonden om op een verantwoorde veilige manier voedsel en medicijnen en andere noodzakelijke dingen te voorzien in een tijd van besmetting, zo ook moeten we een weg vinden om de mensen te voorzien van het nodige voor hun geestelijk leven....

Naar Kardinaal Schneider op 30 maart in LifeSiteNews

Tussen haakjes...

Zoals we in ons Foyerblaadje van 15 maart al aanhaalden reageerde een Poolse aartsbisschop Gadecki op het sluiten van kerken: garandeer een veilige afstand, beperk het aantal gelovigen dat in de kerk binnen mag komen en vermeerder het aantal H. Missen in uw kerk zodat alle gelovigen hun zondagsmis kunnen bijwonen.

Broederlijk Delen

Omdat we geen omhaling kunnen houden op Palmzondag vragen we u uw ‘Broederlijk Delen’ voor de Foyer te regelen per overschrijving.

Zoals u voordien het bericht kon lezen:

Geef geen aalmoes. Maar toon, volgens uw godsvrucht en vermogen dat u het evangelie kent. Dank !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

