

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 13 2020**  
*Zondag 29 maart*

**PASSIEZONDAG**

“Wie Mijn woord onderhoudt zal de dood niet zien in eeuwigheid”  
(evangelie) Dit woord was een ergernis voor de Joden; het is ook een ergernis voor onze tijd. Het woord van Christus onderhouden vraagt edelmoedigheid en vertrouwen, dikwijls zelfs heldhaftigheid. In deze dagen denken wij dikwijls aan Christus die lijdt in onze medemensen...

**Bezinning over de kerk**

De kerk is een heilige plaats. Bij het binnengaan in een kerk overschrijden we de drempel van het profane naar het sacrale, van de wereld naar het heiligdom. De 'wereld' laten wij daarbij bewust buiten. Wij bevinden ons nu niet meer op een aards terrein, maar zijn in het heiligdom van God waar een sacrale sfeer ons dicht bij Hem uitnodigt.

**Corona en de kerk**

De Kerk in Vlaanderen leidt al lang aan chronische bloedarmoede die plots heel zorgwekkend is geworden. Afstand houden van mekaar is in de meeste kerken geen probleem. Het kan praktisch gemakkelijk van 2 meter tot zelfs 10 meter afstand...zo leeg waren onze kerken al voor de coronacrisis. Zoveel meter afstand houden tussen mensen kan niemand garanderen in een warenhuis: daar is het goed oppassen !

Dank aan de priesters die ons langs de media de dagelijkse Heilige Mis laten bijwonen. Bidden wij voor de zieke priesters, de vele priesters in Italië die gestorven zijn aan het coronavirus, de 10 priesters en 40 seminaristen van de St Petrus Broederschap (FSSP) die mogelijk besmet nu in quarantaine zijn in Wigradzbad

## **Wij zoeken U, God !**

Mijn God, het leven is zo eenzaam,  
mijn ziel zo treurig zonder U.  
Kom troost mij, God, ik zoek uw liefde,  
ik hunker naar uw wezen, God.  
*God, Gij zijt mijn God,  
Ik zoek U, God, ik zoek mijn God.*

Van 't ochtendgloren tot het avondrood,  
vol heimwee zoek ik naar U, God.  
Bij U vind ik rust en geborgenheid  
mijn ziel verlangt uw liefde, God.  
*God, Gij zijt mijn God...*

Mijn zonden hebben in mijn ziel en hart  
zo schrijnend uw gelaat verbleekt.  
Ik kom nu als een arme bedelaar  
en smee om uw erbarmen, Heer.  
*God, Gij zijt mijn God...*

Ik hoor uw stem en voel uw adem, God,  
verberg U nu niet langer meer.  
Mijn ziel wil innig bij U wonen, God,  
en eeuwig U aanbidden, Heer.  
*God, Gij zijt mijn God...*

*Aan verre einder raakt de Hemel d' aard.  
God roept mijn naam en reikt zijn hand.  
En stralen schoonheid stromen uit zijn Hart:  
kom thuis bij Mij in 't eeuwig land.  
God, Gij zijt mijn God...*

## **Gebed van voorbereiding op de geestelijke communie**

Priester Poppe

Met Maria, vol verlangen  
Wil mijn hart U nu ontvangen.  
Kom, mijn God, ik tracht naar U,  
Kom, mijn God, ik smacht naar U.  
Kom en maak mijn ziel gezond  
kom, mijn Jezus, wacht geen stond !

Ik ben zo zwak, ik ben zo teer,  
Ik heb U nodig, lieve Heer.  
De slechte wereld doet mij beven.  
'k Kan zonder U, mijn God, niet leven.  
Daal in mijn arme ziele neer,  
Dan vrees ik hel noch duivel meer !

Gij zijt ginds naar mijn hart aan 't trachten  
In 't tabernakel van de kerk.  
O kom, mijn God, wil niet meer wachten,  
Kom maak mij blij, kom maak mij sterk !..  
Lijk Gij U geeft wil ik mij geven :  
Ik schenk mij gans aan U, o Heer.  
Gij zijt mijn God, Gij zijt mijn leven,  
Wij scheiden nimmer, nimmer meer !

'k Geloof dat Gij in de Hostie zijt..  
Ik hoop op uw barmhartigheid...  
Ik min U die mij eindloos mint.  
Kom in mijn ziel, ik ben uw kind !

## **Gebed voor een geestelijke communie**

*Mijn Jezus,*

*ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.  
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.  
Nu ik de heilige communie niet daadwerkelijk kan ontvangen,*

*vraag ik aan U de genade van de geestelijke communie.  
Omhels mij, Jezus, en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader,  
draag mij in Uw Geest en laat mij nooit van U gescheiden worden.  
Amen*

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net) info@huizemartherobin.net

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)