

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 12 2019
Zondag 21 april
PASEN

***ET RESURREXIT TERTIA DIE
SECUNDUM SCRIPTURAS***
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften
ALLELUIA, ALLELUIA !

Pasen, het feest der feesten!

Heeft de ganse natuur op Goede Vrijdag gebeefd en gesidderd, vandaag trilt de aarde weer.. bij een graf... waaruit de Heer in volle glorie opstond en zo de kroon zette op Zijn verlossingswerk.

In deze paasdagen horen wij dikwijls Jezus' woord weerklinken: "Ik ben verrezen en "Ik ben altijd bij u". Ja, wij zijn er zeker van! De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

Door uit de dood op te staan, heeft Jezus Zijn eeuwigdurende dag ingeluid . "Ik zal niet sterven", zegt Hij, "Ik blijf leven".

De gekruisigde Zoon van God, de Godmens, hoeksteen die door de bouwlieden afgekeurd was, is voortaan het stevige fundament van het nieuwe geestelijke bouwwerk van zijn mystiek Lichaam: de Kerk.

Het volk van God, waarvan Christus het onzichtbaar hoofd is, is bestemd om in de loop der eeuwen te groeien tot Zijn heilsplan helemaal voltooid is. Dan zal de hele mensheid in Hem ingelijfd worden en al wat bestaat zal doordrongen worden van Zijn definitieve overwinning.

De heilige Paulus schrijft: "Hij zal de volheid zijn die het al in alles vervult" (Ef. 1,23). God zal alles in allen zijn.

Daarom verheugt de ganse christengemeenschap zich. Want de verrijzenis van de Heer verzekert ons dat het goddelijke heilsplan zich zal vervullen, ondanks alle duisternis in de geschiedenis.

Daarom is Zijn Pasen waarlijk hoop voor ons. En wij, die met Christus verrezen zijn door het doopsel, wij moeten Hem nu trouw volgen door een heilige levenswandel, op weg naar het eeuwigdurende Pasen, gesteund door het besef dat de moeilijkheden, de strijd, het leed in ons leven, met inbegrip van de dood, ons voortaan nooit meer van Hem zullen kunnen scheiden.

Zijn verrijzenis heeft een brug gelegd tussen de wereld en het eeuwig leven, waarover elkeen het ware levensdoel op aarde kan bereiken.

“Ik ben verrezen en Ik ben altijd bij u.”

Deze garantie die Jezus geeft, realiseert zich vooral in de Eucharistie. In elke Eucharistieviering ervaart de Kerk- en ieder van haar leden - Zijn levende aanwezigheid en geniet van heel de rijkdom van Zijn liefde.

In het sacrament van de Eucharistie is de verrezen Heer aanwezig en rijk aan barmhartigheid als Hij is, zuivert Hij ons van onze fouten; Hij voedt ons geestelijk en blaast ons de kracht in om de zware beproevingen van het leven te doorstaan en om te strijden tegen zonde en kwaad. Hij is de zekere steun op onze pelgrimstocht naar de eeuwige woonst in de hemel.

Moge de Maagd Maria, die naast Haar Goddelijke Zoon stond in iedere fase van Zijn zending op aarde, ons helpen om de gave van Pasen gelovig te ontvangen en moge Zij van ons gelukkige, trouwe en vreugdevolle getuigen maken van de verrezen Heer.

Paus Benedictus, Pasen 2009

De Paasweek

Liturgisch gaan we een boeiende en genadevolle week tegemoet.

In elke H. Mis van deze komende week horen we één van de vele verschijningen van de Verrezen Heer.

Op **Paasmaandag** krijgen we het evangelie over de vrouwen die weggaan van het graf. Zij gaan hun ontdekking van het ‘lege graf’ melden aan de bange en ontredderde apostelen. Dat lezen we bij de evangelist Mattheus (28, 8-15).

Dinsdag in de paasweek luisteren we hoe Johannes (Joh. 20, 11-18) ons verhaalt over de verschijning van de Verrezen Heer aan Maria Magdalena. Zij zag Jezus en sprak met Hem. Aan haar kondigde Jezus

Zijn toekomstige Hemelvaart aan. Zij schreit. Wie eenmaal ondervonden heeft, wat Christus is, kan zonder Hem niet meer leven.

Woensdag in de paasweek vertelt Lucas (Lc. 24, 13-35) ons het zo adembenemend verhaal van de Emmaüs-gangers. Hij beschrijft er de overgang van de droefheid der verlatenheid naar de vreugde over het bezit van de Heer. Het is een overgang die zich voltrekt bij alle gelovige mensen!

De Eucharistie komt hier in al zijn wijding en grootheid en doet het hart geheimzinnig branden van wie voor de genade van Gods zelfopenbaring ontvankelijk zijn en bidden.

Donderdag in de paasweek blijven we bij Lucas (Lc. 24, 35-48). De Verrezen Heer staat plots bij de apostelen. Hij is lichamenlijk bij hen tegenwoordig. Hij toont hen Zijn wonden. Zijn verrijzenis is niet enkel een geestelijk, maar ook een lichamenlijk voortbestaan. De apocalyps zal de verheerlijkte Heer 'het geslachte Lam' noemen.

De kruisdood van Jezus is niet alleen een historische gebeurtenis, die zich in een korte tijdsperiode heeft afgespeeld. Het is een verder doorwerkende en altijd blijvende gebeurtenis. Want de Offergave duurt voort, onbloedig in elke H. Mis. Mochten we toch meer beseffen hoe groot het H. Misoffer is !

Vrijdag in de paasweek zijn we weer bij de evangelist Johannes (Joh. 21, 1-14). Jezus verschijnt nogmaals aan Zijn leerlingen bij het meer van Tiberias. Bij deze derde verschijning van Jezus aan hen geeft Hij hun het vertrouwen in hun zending.

Zaterdag 'in albis' beschrijft de evangelist Marcus hoe Jezus aan de elf apostelen verscheen en hun een verwijt maakte voor hun hardnekkig ongelof. En Hij sprak tot hen de zendingswoorden:

“Gaaf uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden....”

Na de instelling van het verzoeningssacrament de biecht op Paas-zondagavond, trekt Jezus bijna smekend onze aandacht op Zijn nooit aflatende en barmhartige liefde. Deze 'paasweek' mondt dan uit in de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

ALLELUIA !

Surrexit Christus spes mea

Verrezen is Christus, mijn hoop

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere

Wij geloven vast dat Christus is verrezen uit de dood

Tu nobis victor Rex, miserere. Amen.

Alleluia!

Wil u over ons ontfermen, overwinnaar, Vorst. Amen. Alleluia!

ZALIG PASEN !

Mededelingen

- *Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is de kapel open voor gebed vanaf 8u tot 9.10u
- *Op zaterdagen is de H. Mis om 8.30u in de St. Teresia kerk te Ekeren-Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30u
- *Zondag 28 april is er **geen** H. Mis in onze kapel.
- *Zaterdag 4 mei, eerste zaterdag van de maand is er na de H. Mis en aanbidding ons maandelijks uitgebreid ontbijt in het huis van de Foyer

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foymartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB