

Wekelijks foyerblaadje nr 11 2020

Zondag 15 maart

***Agios o Theos, agios ischyros, agios athanatos,
eleison imas.***

*O Heilige God, heilige en almachtige God
Heilige eeuwige onsterfelijke God,
ontferm U over ons.*

Het Griekse woord ‘trisagion’ wordt vertaald als ‘driemaal heilig’. Dit refereert aan het feit dat God in de tekst op drie verschillende manieren wordt beschreven. De tekst is waarschijnlijk afgeleid uit het Boek van de Openbaring en Jesaja 6:1-3, waar Serafijnen dag en nacht herhalen: “*Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.*” De toevoeging “*ontferm u over ons*” is overgenomen uit psalm 41.

Reacties op het coronavirus

De Poolse aartsbisschop van Poznan, Gadecki, dringt erop aan dat de priesters nu deze dagen meerdere H. Missen op zondagen zouden celebreren om zo minder volle kerken te hebben nu de verspreiding van het coronavirus ook in hun land toeneemt. Zij willen hun volk beschermen, maar op de juiste manier, niet ten koste van het geloof in Christus en dus niet ten koste van de zondagsmis.

Aartsbisschop Gadecki vindt het onvoorstelbaar dat de Poolse katholieken niet in hun kerken zouden kunnen om er te bidden. Hij stelt dat naast de bekommernis om de fysische gezondheid ook de gezondheid van de ziel niet mag vergeten worden. Daarom roept hij op tot meer gebed. Zieken en ouderen die thuis blijven biedt hij een hele lijst van plaatselijke tv-zenders aan die de Heilige Mis uitzenden.

Verder zegt hij over de vredeswens: “Ik herinner er u aan dat er geen wet of regel bestaat dat men gedurende de H. Mis de handen moet schudden bij de vredeswens... Laten we bidden voor de mensen die sterven door het coronavirus, voor de genezing van de zieken, de gezondheid van dokters en verplegend personeel en voor allen die dienst bewijzen om de verspreiding van het virus tegen te houden.”

De bisschop voegt er nog aan toe: “Wij bidden voor het einde van deze epidemie”. In overeenkomst met de Traditie van de Kerk moedigt de

bisschop allen aan het ‘Trisagion’ te bidden. Het is één van de oudste hymnes uit het christendom.

Deze aanroepingen komen voor in de ‘improperia’ en wij geven deze aanroepingen soms als lied na de Heilige Communie of na de H. Mis. (zie bovenaan in dit foyerblaadje)

Tussen 589 en 590 was er een enorm grote verspreiding van de builenpest in Italië, nadat die eerst het Byzantijnse territorium in het Oosten én het Frankische rijk had geteisterd. De ziekte brak ook uit in Rome. De Romeinse burgers zagen deze epidemie als een straf van God voor de verwording van de stad. Het eerste slachtoffer van de pest in Rome was Paus Pelagius II die op 5 februari 590 stierf en in de Sint-Pietersbasiliek werd begraven. De geestelijken en de Romeinse senaat kozen Gregorius als zijn opvolger. Deze Paus beval een processie met de hele Romeinse bevolking. De stad gaf gehoor aan zijn oproep en men ging biddend en zingend, barrevoets en met as op het hoofd, van de ene kerk naar de andere, richting Vaticaanse basiliek. Tijdens deze processie vielen wel 80 mensen dood neer ten gevolge van de pest. Gregorius maande de mensen aan niet op te houden met bidden. Hij stond erop dat de beeltenis van de H. Maagd, die door heilige Lucas was geschilderd en in de Kerk van Santa Maria Maggiore werd bewaard, vooraan in de processie gebracht werd. Plots werd de lucht gezonder: de uitwaseming van de pestlucht verdween alsof het de aanwezigheid van de beeltenis van de heilige Maagd Maria niet kon verdragen. De processie bereikte de brug aan het Hadriaanse Mausoleum, destijds beter bekend als Castellum Crescenti. Daar hoorde men plots een koor van engelen zingen: “*Regina Coeli, laetare, Alleluja*”. Paus Gregorius antwoordde met luide stem: “*ora pro nobis rogamus, Alleluja!*” En werd het *Regina Coeli* geboren. Na het zingen schaarden de engelen zich in een kring rond de beeltenis van Onze Lieve Vrouw. Paus Gregorius zag op de top van het kasteel een engel die zijn zwaard vol bloed afdroogde en terug in de schede stak. Voor de paus hét teken: het is voorbij !

Het corona nieuws beheerst de ganse wereld.

Vele katholieken van over de hele wereld nemen met verbijstering kennis van de weinig religieuze maatregelen die de Kerk neemt ter bescherming tegen het coronavirus: geen wijwater, geen mondcommunie, geen Heilige Missen. Onvoorstelbaar verkeerd! Zal Christus nog geloof vinden op aarde bij Zijn wederkomst? ??

De wijze waarop de heilige communie ontvangen wordt

Op 24 juli 2009 -bij de Mexicaanse epidemie- heeft het Vaticaan gesteld dat katholieken het recht hebben de H. Communie op de tong te ontvangen. Ook stellen zij dat de H. Hostie ontvangen op de hand een vergissing was die nooit als norm voor de hele wereld bedoeld werd. Die misvatting van het doorvoeren van de handcommunie - toen tegen de wil van Rome- hebben wij te danken aan de eigenwijsheid van de toenmalige Nederlandse bisschoppen.

Enkele reacties van bisschoppen op de maatregelen van de Kerk

Bisschop J. Strickland van Tyler (Texas) reageert kordaat op de corona crisis: “Ik roep ieder katholiek priester op om een eenvoudige eucharistische processie te leiden rond het kerkgebouw. Doe het nu voor het feest van St Jozef -19 maart- en bid voor vergiffenis en Christus’ genezende hand opdat we allen godvruchtige en moedige volgelingen zouden zijn van Jezus Christus.”

Bisschop Vigano (gewezen pauselijke nuntius in de VS) is het helemaal niet eens dat men in vele landen de epidemie beantwoordt met het stoppen van het H. Misoffer in de kerken.

Dit virus legt de hypocrisie van de ‘progressieve Kerk’ bloot. De herders laten hun schapen aan hun (geestelijk) lot over. Is het de achterliggende suggestie dat men in tijden van ongeluk God beter terzijde laat.... omdat God toch van geen nut zou zijn?

Kardinaal Krajewski volgde het bevel van het diocees Rome niet en opende zijn titularis-kerk Santa Maria Immaculata op 13 maart. “Verplicht kerken sluiten”, zei hij, “gebeurde niet onder het fascistisch regime, niet in communistisch Rusland en niet in Polen onder de Russische bezetting!”

De genezende kracht van het water in Lourdes

De bekende Marialoog, prof. Mark Miravelli, zou iedereen aanraden om nu naar Lourdes te gaan en te baden als remedie tegen het virus. Nooit in de 160 jaar is er één mens besmet door het water van Lourdes. De Hemel besmet niet, de Hemel geneest en beschermt!

Enkele bedenkingen

Over heel de wereld worden kerken gesloten en is er een verbod op zondagsmissen. Zo ver is het gekomen in een wereld waar God niet meer deel uitmaakt van het leven. Nochtans....

-De Kerk is het hospitaal voor de ziel. In tijden van gevaar moet de eerste bekommernis van de Kerk het heil van de zielen zijn.

-Zonder Heilig Misoffer heeft het leven geen zin. De zondagsmis is het hart van het kerkelijk leven. Het is het fundament en de bevestiging van de christelijke praktijk van de gelovigen.

-Ontneem toch niemand het Heilig Misoffer voor een virus. Natuurlijk is er een zeker besmettingsgevaar, zeker in landen met volle kerken. Maar ...zitten de kerken zo vol in Vlaanderen? En, riskeer ik mijn leven niet iedere dag wanneer ik in mijn auto stap?...

-De Cisterciënzer monniken van Heiligenkreuz (Oostenrijk), in 2007 bezocht door paus Benedictus XVI, roepen op om de verspreiding van het coronavirus te beantwoorden met meer gebed en vertrouwen in God.

-Deze coronavirus is een test voor onze bisschoppen en priesters. God roept hen om op te treden als trouwe getuigen voor Hem!

Ludiek maar knap: Een priester in Bibione, een kleine Italiaanse stad niet ver van Venetië, plaatste een Mariabeeld in zijn open truck en reed ermee door de straten van zijn stad terwijl hij de inwoners, de straten en de huizen zegende... en hij gebruikte wjwater...

Al de teksten zijn ontleend aan verschillende artikels van LifeSiteNews van de voorbije dagen

Mededeling: *Bid en vast zo je gezondheid het toelaat!*

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat