

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 11 2021

14 maart

Vierde zondag van de Vasten

Epistel : H. Paulus aan de Galaten 4, 22 - 31

Evangelie : Johannes 6, 1 - 15

Er ligt blijdschap in deze Mis omdat de harde weg van de vasten reeds voor de helft is afgelegd. Het paasfeest komt meer nabij. Daarom is deze zondag de boetestemming gemilderd door de zachte kleur van de gewaden.

“Door het doopsel zijn we herboren tot vrije kinderen van God. Deze vrijheid heeft Christus ons bewerkt (epistel). Door de communie hebben wij op de innigste wijze deelgenomen aan het offer van Christus, opdat daardoor de genade van het doopsel in ons tot volle vruchtbaarheid komt en ons brengt tot de ware vrijheid van kinderen van God.”

Uit het Dagmissaal

De Eucharistie en de Heilige Communie – Bisschop Schneider

“Wanneer we spreken over de Heilige Eucharistie moeten we focussen op de essentie van de liturgie, op het mysterie van de Eucharistie en dit is Christus, de levende Christus, de geïncarneerde God die werkelijk met zijn geest en zijn hart, zijn ziel en zijn godheid leeft in het sacrament van de Allerheiligste Eucharistie.

Want in dit mysterie is Christus gesluiert, zoals zijn godheid gesluiert was toen Hij op aarde leefde, toen Hij zijn volk toesprak en onderrichtte. Hij was zo eenvoudig, onopvallend - al was de volheid van zijn godheid in Hem aanwezig - dat velen Hem niet herkenden en Hem verwierpen, o.a. de farizeeërs, de schrift-geleerden en anderen. De H. Paulus zei van Jezus Christus: *“Hij heeft zich ontledigd door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen en aan de mensen gelijk te worden.”* – Filippenzen 2, 7.

Op een diepere en radicalere wijze gebeurt hetzelfde in het mysterie van de heilige Eucharistie, dat een verlenging is van de Incarnatie. En hier gaat de Incarnatie nog verder, omdat nu niet enkel zijn godheid verborgen is door zijn mensheid, maar omdat het brood en de wijn na de consecratie zijn godheid, maar ook zijn mensheid verbergen. De

verborgen, maar dezelfde Christus! Hij leeft nu hier op aarde in dezelfde realiteit van zijn ‘incarnatie’, zij het op een andere, nu een sacramentele wijze. Zijn mensheid in de Eucharistie is reeds een ‘verheerlijkte’ mensheid die wezenlijk echt is en kan aangeraakt worden.

Wanneer Jezus opstond uit de dood kon men Hem aanraken. Hij had een reëel, maar getransfigureerd lichaam. Dit is hetzelfde in de Eucharistie: Jezus’ reële lichaam, zijn reële ziel en de volheid van zijn godheid zijn voor onze ogen verborgen onder de gedaante van een klein stukje brood. Dit mysterie is een voortdurende uitdaging tot geloof en tot liefde. Wij worden uitgedaagd ons voortdurend te verdiepen in ons geloof, wanneer we de heilige Hostie aanschouwen. De heilige Hostie is onze mens-geworden God: *et verbum caro factum est; et habitavit in nobis;*, en het Woord is mens geworden en het heeft onder ons gewoond” -Johannes, 1, 14

Nu leeft Jezus Christus midden ons nog nederiger, nog mysterieuzer op dezelfde wijze als toen Hij op aarde wandelde. Dat is werkelijk zo. Daarom spreken wij over de “werkelijke aanwezigheid” van Jezus Christus in de Heilige Hostie.

Dit punt wil ik extra benadrukken ! Dit is ons geloof: dat, verborgen onder de eucharistische gedaanten van brood en wijn, de volheid van Jezus’ godheid en de volheid van Jezus’ mensheid aanwezig is. Dit zou het diepste diep van onze ziel moeten raken en edele gevoelens opwekken van eerbied, veruitwendigd door een passende lichamelijke houding. Want we bevinden ons tegenover de “mens-geworden” Zoon van God.

De Eucharistische Jezus is wezenlijk aanwezig in de geconsacreerde heilige Hostie... als God en als mens. Daarom zijn duidelijke uitwendige tekenen van eerbied, aanbidding en verwondering het logische antwoord van wie in Hem geloven. Wanneer we deze uiterlijke tekenen van eerbied verminderen, verwaarlozen of helemaal weglaten, zal ons geloof in Zijn werkelijke aanwezigheid in de heilige Hostie spoedig zienderogen afnemen. Geloof en eerbied hangen samen. Waar de eerbied verdwijnt, verdwijnt het geloof in Christus’ tegenwoordigheid in de geconsacreerde heilige Hostie, in zijn volle en substantiële aanwezigheid, en in zijn menswording, Want het geloof in de Eucharistie en het geloof in de Menswording zijn onafscheidbaar verbonden. Dus, het geloof in de menswording en in het

bovennatuurlijke, is een voortdurende akte van geloof, omdat het nu eenmaal bovennatuurlijk *is*, omdat de goddelijkheid zo dicht bij ons is. In het sacrament van de Eucharistie toont Christus zich aan ons in een uiterlijke kleine alledaagse materie. Er is in de hele wereld, in de hele wereldgeschiedenis, in het hele universum geen plaats waar God zo dicht bij zijn schepselen is, als in het mysterie van de Eucharistie.

Bij de menswording heeft God onafscheidbaar zijn godheid verbonden met zijn menselijke natuur. Beide naturen zijn verenigd in de Zoon, de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid. Dit noemen we een ‘hypostatische eenheid’ dit is een ‘werkelijke eenheid’. (Op het concilie van Chalcedon (451) werd Christus vernoemd als zijnde één hypostase of ‘persoon’ (*prosôpon*, *persona*) in twee naturen, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Men ging ook spreken over de ‘hypostatische vereniging’ van de beide naturen in Christus.)

In de Eucharistie krijgt deze hypostatische eenheid een nieuw aspect. De gedaanten van brood en wijn worden geassocieerd met de substantie van Christus’ Lichaam en Bloed en zijn dus op een mysterieuze en onuitsprekelijke wijze verbonden met zijn godheid. Dit kan enkel uitgevonden zijn door de liefde.

De Eucharistie is een goddelijke uitvinding. Geen enkel schepsel kan zoiets uitvinden. God heeft dit voor zichzelf voorbehouden omwille van zijn niet eindigende liefde voor ons. Daarom is dit het *sacramentum caritatis* en terzelfdertijd is de Eucharistie ook het *sacramentum fidei*, het *mysterium fidei*.

Liefde wil dicht bij de geliefde zijn. Er bestaat geen weg om dichter te zijn, geen weg die nederiger, brozer, kwetsbaarder en weerlozer is dan Gods aanwezigheid in de heilige Hostie. De Eucharistie kan enkel de uitvinding zijn van een onmetelijke, onbegrensde uitdrukking van goddelijke liefde voor ons.” (wordt vervolgd)

Uit: Christus Vincit – Bisschop Schneider

Vergeet de Kruisweg niet op vrijdagten om 15 u. Kapel open om 14.30u voor het Improperia: “Mijn volk, wat heb Ik u misdaan?”

Het sacrament van de biecht : een weldaad voor de ziel

Biechten herstelt onze relatie met God en vermeedert de genaden.

Biechten reinigt onze ziel en verwijdert de last en het gewicht van de zonden.

Biechten sterkt ons en bereidt ons voor op de geestelijke strijd.

Biechten neemt onze trots weg en helpt ons te groeien in nederigheid en vertrouwen.

Biechten maakt ons bewust van onze zwakheid en helpt ons tot grotere zelfcontrole.

Biechten voorkomt dat onze zonden een gewoonte worden en helpt daardoor het overwinnen van slechte gewoonten.

Het hele geloof in één hand

Toen Kardinaal Meisner (1933-2017) een groep Duitsers ontmoette die al 35 jaar in Siberië leefden, vroeg één van hen: “Hoe kunnen wij het geloof doorgeven aan onze kinderen opdat zij het eeuwig leven zouden hebben?” De kardinaal zei: “Ik geef u een catechismus en een Nieuw Testament. Geef het aan uw kinderen en zij zullen het eeuwig leven verwerven.” Spijtig, maar er mochten geen godsdienstige boeken binnen in Siberië, Toen stelde de kardinaal hen een rozenkrans voor: “En dit: dat kan je rond de hals dragen!”. Ja, ze zouden dat kunnen dragen zonder gecontroleerd te worden. Dan toonde de kardinaal het kruis en zei: “Hier aan het kruis bid je het credo: dat is onze geloofsleer. De drie kralen die volgen zijn die van het geloof, de hoop en de liefde. Dan volgt als een ketting het hele Nieuwe Testament met zijn blijde mysteries van de incarnatie, de droeve mysteries voor onze verlossing en de glorievolle mysteries voor onze vervolmaking. Toen kwam er een antwoord waarvan de kardinaal zei het nooit te zullen vergeten. Iemand nam de rozenkrans en zei: “Dus, dan houd ik nu in één hand het hele katholieke geloof!”

“Ja !”

Uit: N' ayez pas peur nr 8 okt 1992 Prions en famille

Vergeet de omhalingen Broederlijk Delen niet !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin