

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 10- 2019
Zondag 7 april
Passiezondag

Na de *Voorvasten* als inleiding, de *Vasten* als tijd van bekering en levensvernieuwing, komt de *Passietijd* als de school van de liefde tot de Gekruisigde.

Nu de Godheid van Christus zich als het ware achter het menselijk lijden zal verbergen, wordt de lofbetuiging “Gloria Patri” in de Mis weggelaten. In de tussenzang vragen we: “Red mij Heer, van mijn vijanden”. En in de Communiezang zegt Jezus: “Dit is Mijn Lichaam, dat voor u zal overgeleverd worden”.

Vanaf nu wordt in de H. Mis niet meer de prefatie van de Vasten gebeden, maar de prefatie van het Kruis. In de kerk worden alle kruisen bedekt met een paars doek. Want het zijn onze zonden waarvoor Jezus gestorven is.

Alles in de Liturgie spreekt van het lijden. Het evangelie geeft ons een geschiedkundig beeld van het lijden van Jezus. Jezus heeft al een tijd lang vele beschuldigingen te verduren van de Joden.

In vers 31 tot 47 van dit hoofdstuk van het Johannes-evangelie lezen we dat Jezus als antwoord hierop felle aanvallen gericht heeft tegen de Joden.

Dat lezen we ook bij de evangelist Mattheus in hoofdstuk 23. Daar noemt Jezus de Joden ‘kinderen van de hel’ en bij de evangelist Marcus beschuldigt Jezus de Joden van ‘moord op de Zoon van God’.

De Joden blijven echter versteend, willen niet luisteren en begrijpen alles opzettelijk verkeerd. Nu beschuldigen ze Jezus van bezetenheid met de duivel. Hiermee is het ‘neen’ van hun ongeloof tot een directe aanval, ja, tot een godslastering geworden. Zij zijn de kinderen van de duisternis, de slaven van de zonde. Daarom bezitten zij de waarheid niet en ook de vrijheid niet die eigen is aan de kinderen van God. Hun haat tegen Jezus neemt toe. Maar Jezus houdt zich bij de verdediging en Hij tracht hen zelfs door verdere openbaringen toch nog tot het geloof te brengen

Wanneer Jezus de beschuldigingen van de Joden afwijst, doet Hij dat alleen omdat zij, door Hem te beschuldigen, de eer van Zijn Vader aantasten.

Wanneer Jezus zegt ‘gij onteert Mij’ dan geeft Hij te verstaan dat Zijn eer én die van Zijn Vader identiek zijn. Ondanks de grove beschuldigingen die de Joden Jezus naar het hoofd slingeren, handhaaft Jezus de liefde en spreekt ook voor hen met plechtige ernst de belofte uit: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: zo iemand Mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet zien”.....

Jezus kan dit zeggen. Hij, Jezus, is hoger dan Abraham, omdat Hij de eeuwig Zijnde is, de levende Zoon van God.

Jezus zegt niet ‘Ik was’, maar ‘Ik Ben’. Hij bestond dus niet alleen voor Zijn geboorte te Bethlehem, maar zelfs voordat Abraham bestond en dit bestaan is ‘een eeuwig zijn’ dat niet aan de tijd gebonden is. Abraham werd, maar Jezus is niet geworden.

Jezus was in het begin bij God. Zijn pre-existent leven staat los van de wisseling van de historische gebeurtenissen en kent geen verleden noch toekomst.

Dat Jezus zich daardoor een ‘godelijk-zijn’ toeschreef, moeten ook de Joden begrepen hebben. Want het idee dat God ‘is’ kenden zij uit het Oude Testament.

Toch zien we hoe een voortschrijdende zelfopenbaring van Jezus aanleiding wordt tot een steeds meer om zich heen grijpend verzet. Het gaat zo ver dat zij proberen om Jezus onmiddellijk, zonder enige vorm van proces, te stenigen.

In feite hebben de Joden vandaag een moordpoging op hun geweten. Ze willen Jezus uitschakelen en houden hun stenen gereed. Maar Jezus staat een groter lijden te wachten.

En... Zijn uur is nog niet gekomen. Dit evangelie sluit met de woorden: “Jezus trok zich terug en verliet de tempel.”

Jezus wordt in Zijn Godheid miskend! Hoe treffend heeft Johannes de Godheid van Jezus verwoord in de proloog van zijn evangelie: “Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan”.

Vraag:

Hebben wij geleerd uit de geschiedenis? Is Christus voor ons het Licht dat ons mag leiden? Hoe dikwijls houden wij vast aan de bedrieglijke duisternis van gemakzucht en zonde?

Het water borrelt als een levende bron uit het Hart van Jezus, maar de mensen weigeren eruit te putten.

Vraag:

Haasten wij ons om te putten uit de bron van de sacramenten, waaruit we dagelijks zouden kunnen putten? Ik denk hier bijzonder aan de H. Eucharistie, het H. Misoffer.

Alle offers van het Oude Testament, denk aan Abel, Abraham, enz. zijn niets in vergelijking met het enig offer van het Nieuwe Testament: het Bloed van Christus zelf.

De offers van vroeger, van het Oude Testament, konden slechts zuiveren van wettelijke onreinheid: het Bloed van Christus zuivert de onreinheid van de ziel, dat is van de zonden. Gelukkig voor ons.

Jezus wil de Joden leven brengen, maar zij verkiezen Zijn dood.

Vraag:

Sta ik open voor het leven dat eeuwig is en dat Jezus mij wil geven? Waarom werp ik dan zo dikwijls met de stenen van de zonde, de tekorten, de nalatigheden naar Hem en mijn naasten?

Op deze Passiezondag treden wij de lijdensweek van Jezus binnen. Slechts éénmaal heeft Jezus Zijn Bloed vergoten, op Goede Vrijdag, ...en dat was genoeg om alle mensen van alle tijden te heiligen en te verlossen.

Zo leidt Zijn lijden, Zijn Passie naar de vreugde van Zijn Verrijzenis en naar de verzekering dat ook wij eens zullen verrijzen.

Proberen we deze week veel over Jezus' lijden en ons leven na te denken en goede voornemens te maken.

Uit: Jaarkrans Homilies Pastoor Van der Voort

Broederlijk delen

Wie zich voor God ver-armt, komt er altijd rijker uit.

Uit onze wekelijkse kruisweg...

Hij die de zon kleedt met luister en de aarde tooit met bloemen vindt geen genade in de ogen van de mensen...

Niemand die Hem trouw wil volgen kan het ontgaan iets voor Hem te verduren...

Als dood valt Jezus neer midden een orkaan van passie en haat, het onschuldige lam midden de wolven...

Bekeer onze ongevoelige harten. Leer ons Jezus'kruis begrijpen en beminnen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

O God wees ons, zondaars, genadig

Mededelingen

*Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de kapel open voor gebed vanaf 8u tot 9.10u

*Vrijdag is de kapel open: 14u meditatie over het lijden van Jezus- 14.30u Rozenkrans - 15u Kruisweg

*Op zaterdagen is de H. Mis om 8.30u in de St. Teresia kerk te Ekeren-Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30u

*Zondag 14 april: **Palmzondag** Palmwijding en H. Mis om 10u

*Op **Witte Donderdag** om 17 u H. Mis in onze kapel, gevolgd door aanbidding tot 20u

*Op **Goede Vrijdag**: 14u rozenkrans, 14.30u Improperia, 15u Kruisweg

*Op **Paasdag** is de H. Mis om 10u waarna paaswensen.

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB