

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerbladje nr 1- 2020
Zondag 5 januari

Feest van de allerheiligste naam Jezus

“Er is aan de mensen geen andere naam gegeven waarin zij zalig moeten worden”. (Hand. 4, 12)

“Mijn mond zal de lof van de Heer verkondigen en alle mensen zullen zijn heilige naam zegenen.” (Ps. 144, 21)

“Hij, Jezus, die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood op het kruis. Daarom heeft God Hem zeer verheven en Hem de Naam gegeven die boven alle namen is, opdat bij het noemen van Zijn Naam iedere knie zou buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong zou belijden, tot eer van God de Vader: “Jezus Christus is de Heer”. (Fil. 2, 06-11)

De heilige Bernardinus van Siena heeft in de 15e eeuw als eerste voor dit feest geijverd. Door hem is ook het gebruik ingevoerd om de Heilige Naam van Jezus voor te stellen als een monogram van drie beginletters IHS, in het midden van een stralenkrans. Deze devotie verspreidde zich snel in Italië en vond een ijverig propagandist in de persoon van de heilige Jan van Capistrano, evenals de heilige Bernardinus van de orde der Minderbroeders. De Heilige Stoel hechtte zijn plechtige goedkeuring aan deze hulde van de Naam van de Heiland der mensen. In de eerste jaren van de 16e eeuw schonk paus Clemens VII aan de orde van Sint Franciscus het voorrecht om de Naam van Jezus te vieren met een eigen feest. In het jaar 1721 besloot paus Innocentius XIII dit feest in de gehele Kerk te vieren en stelde de datum daartoe vast op de tweede zondag na Driekoningen, de zondag van de bruiloft van Kana. Op de dag van het huwelijk gaat namelijk de naam van de Bruidegom (Jezus) over op de Bruid (de Kerk), als teken dat zij voortaan aan Hem toebehoort. Bij de invoering van het feest van de heilige Familie is het feest van Zijn

verheven Naam verplaatst naar de zondag zo kort mogelijk na de dag waarop Jezus Zijn Naam gekregen heeft, dat is 8 dagen na Zijn geboorte.

Het Jezusgebed “Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij”.

Het aanroepen van de Heilige Naam heeft zich gekristalliseerd in het ontstaan van het Jezusgebed. Jezus zelf wijst op de kracht van Zijn Naam om er gebruik van te maken in alle omstandigheden. Jezus zegt hierover – dat lezen we bij de Johannes 14,13-14: *“Maar wat ge zult vragen in Mijn Naam zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen in Mijn Naam, dan zal Ik het doen..... Ik verzeker u wat gij de Vader ook zult vragen in Mijn Naam, Hij zal het u geven. Tot nu toe heb ge nooit iets gevraagd in Mijn Naam. Vraag en ge zult verkrijgen, en uw vreugde zal volkomen zijn”*. Het evangelie van Lucas beschrijft Jezus dikwijls in gebed: bij Zijn doopsel, in de woestijn, op de berg Tabor, vooraleer Hij onderricht heeft.

Jezus zelf nodigt ons allen uit om voortdurend te bidden: *“Hij leerde hun in een gelijkenis dat zij steeds moesten bidden en daarin niet mochten versagen”*. (Luc. 18,1-7)

Bij de heilige evangelist Lucas brengt de originele formule van het Jezusgebed naar voren : *“O God, wees mij zondaar, genadig”* .(Luc. 18,13). Een schril verschil met de farizeeër die zei: *“O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen”* (Luc.18,11) Of met het verhaal van de blinde van Jericho die tot Jezus riep : *“Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij”*. (Mc 10, 47)

Het is het ‘Kyrië eleison’ dat de eerste oorspronkelijke formule zal worden om het voortdurend bidden aan te duiden. De heilige Paulus nodigt ons uit om voortdurend te bidden . In zijn brief aan de Thessalonicenzen zegt hij vermanend : *“Wees altijd verheugd, bid zonder ophouden, dank God voor alles. Dit verlangt God van U in Jezus Christus . Blus de Geest niet uit, kleiner de profetische gaven niet . Keur alles en behoud het goede, houd u ver van alle soort kwaad. De God van de vrede , moge Hij u*

heiligen"(1Thess.5,16-24)

Met het aanroepen van de naam van Jezus komt het Rijk van God in ons hart: Lucas schrijft in zijn 17^{de} hoofdstuk, verzen 20-21 "*De komst van het Rijk Gods kunt ge niet waarnemen. Men kan niet zeggen: Kijk, ... Want het Rijk Gods is midden onder u*".

Over het gebedsleven van de eerste Christenen weten wij heel weinig. Zij hebben waarschijnlijk teksten geciteerd vanuit hun eigen Joodse cultuur. Maar over het reciteren van het Jezusgebed als gebedsmethode vinden wij maar aanwijzingen na de 4de eeuw. Het zal pas na het ontstaan van het Christelijk monnikendom zijn dat we ook richtlijnen vinden over hun eigen manier van bidden.

Op het einde van de 3^o eeuw en begin van de 4^o eeuw, wanneer het Christendom staatsgodsdienst wordt, kennen wij een grote vlucht van mensen naar de woestijn. Men vluchtte voor de zondigheid in de steden. De meest bekende kluizenaar is in die tijd de heilige Antonius. De heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië en een tijdgenoot, kende Antonius de kluizenaar en heeft zijn leven beschreven. In de inleiding ervan lezen we: "*Ik heb hem dikwijls bezocht en ik bracht geruime tijd naast hem door*". Antonius werd de geestelijke vader van ontelbare monastieke kolonies, waarvan de bekendste die van Nitrië en Skêtis in Egypte. Duizenden mensen trokken zich terug in kluizen om in de afzondering van de woestijn te bidden tot God, opdat de onvruchtbare aarde van de woestijn zou veranderen in een heerlijke tuin. Onder hen waren heel veel heilige mannen en vrouwen. Velen die de woestijnvaders bezochten noteerden hun toespraken op. De verzamelde spreuken en gezegden noemt men "Vaderspreuken".. In deze geschriften vernemen wij hoe deze teruggetrokken monniken de gedachte aan God beoefenden, hoe zij probeerden, met vallen en opstaan, voortdurend te bidden en in God rust te vinden.

Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over ons !

Het feest van de Openbaring des Heren is het kerstfeest van de heidenen. De herders werden als vertegenwoordigers van het uitverkoren Joodse volk door engelen opgeroepen om het Kind te gaan zoeken en Het te aanbidden. Nu laat Jezus heidenen komen uit het verre Oosten. Zij komen geleid door een ster. God roept hen, zij gehoorzamen en gaan op weg. Het ligt voor de hand dat zij tijdens hun reis moeilijkheden hebben ondervonden. Maar de Stem die hen roept is zo dringend en hun goede wil zo groot, dat zij er alles voor trotseren. De geschriften leren ons: zij vinden het Kind en Zijn Moeder, zij vallen op hun knieën, aanbidden het Kind en geven Het hun geschenken: goud, wierook en mirre. Wat door die gaven wordt gesymboliseerd vraagt Jezus ook aan al Zijn volgelingen: het goud van de liefde, de wierook van het geloof en de mirre van de zelfverloochening. Nadien keren zij terug naar hun land, maar ... langs een andere weg. Moge de ster ook ons op de weg naar Jezus leiden. En dat, wanneer we de einder van ons aardse leven bereiken, ze ons mag leiden tot voor Zijn Hoogheilig Aanschijn.... in alle eeuwigheid !

Mededelingen

- ***Dinsdag** tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10 u tot 9.10 u. Om 8h30 bidden wij samen de rozenkrans.
- *Zaterdag is de H. Mis *-zoals op alle volgende zaterdagen-* om 8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30 uur
- ***Zondag 5 januari:** H. Mis om 10 uur in onze kapel – pater SJM
- *Maandag 6 januari: Feest van de Openbaring (Driekoningen)
Geen H. Mis in onze kapel
- *Zondag 12 januari: H. Mis om 10 uur in onze kapel - pater SJM
Na de H. Mis nieuwjaarsreceptie waarop u vriendelijk wordt Uitgenodigd

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB