

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 28 2020

Zondag 12 juli

Zesde zondag na Pinksteren

Epistel: H. Paulus aan de Romeinen: 6, 3-11

Evangelie: H. Marcus 8, 1-9

“Zo moet ook gij uzelf beschouwen als dood voor de zonde, maar als levend voor God in Jezus Christus” – Epistel.

Deze heerlijke paasgedachte moet ons leiden in het dagelijks leven. Daarom moet het vertrouwen op God de grondslag zijn van ons leven, zoals het evangelie en het offergebed bidt.” – *Uit: Zondagsmissaal*

Vijf redenen om de Heilige Communie te ontvangen op de tong

LifeSiteNews 24 juni 2020

Deze 5 redenen zijn:

1. Eerbied voor de Almachtige God
2. Autoriteit van de Kerk
3. ***Getuigenis van heiligen, pausen en engelen - vervolg***
4. Profanisatie en desacralisatie van de Heilige Eucharistie
5. Geschiedenis

3. Getuigenis van heiligen, pausen en engelen – vervolg

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten is een congregatie van de Romeinse Curie. Ze is bevoegd voor alle vragen over de Goddelijke Eredienst, de Liturgie en de Sacramenten in de Kerk. Zij bewaakt de geldige en geoorloofde toediening van de Sacramenten. Zij is bovendien verantwoordelijk voor het bevorderen van een degelijke liturgie, keurt de teksten goed die in de liturgie kunnen worden gebruikt en controleert de vertalingen. De perfect is Robert kardinaal Sarah. Hij is een Guinees en ongetwijfeld één van de heiligste hedendaagse kardinalen in leven.

Paus emeritus Benedictus XVI schrijft over hem: “Met kardinaal Sarah, een meester van stil en inwendig gebed is de Liturgie in goede handen.” En hij voegt eraan toe: “Kardinaal Sarah is een geestelijk leider die

spreekt vanuit de diepten van stilte met de Heer, vanuit zijn innerlijke vereniging met Hem en hij heeft dus werkelijk iets te zeggen aan ieder van ons.”

Het is deze Afrikaanse kardinaal die er bij de priesters voor pleit om de H. Communie uit te reiken aan gelovigen op de tong terwijl zij knielen voor het Allerheiligste.

In het voorwoord van een boek uit 2018 analyseert hij heel kritisch de communie uitreiking op de hand:

“Waarom staan wij erop dat de heilige Communie staande en in de hand ontvangen wordt? Waarom deze houding die toch een gebrek aan onderwerping toont voor de tekenen van God? Moge geen priester zijn macht gebruiken door aan gelovigen die knielen en de communie op de tong vragen, dit te weigeren! Laat ons als kinderen nederig het Lichaam van Christus geknield en op de tong ontvangen. De heiligen geven ons het voorbeeld. Zij zijn het die God ons geeft opdat we hen zouden navolgen... Het doelwit van Satan is het vernietigen en doen verdwijnen van het H. Misoffer en het geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de geconsacreerde Hostie.”

“Het valt niet te ontkennen dat het geloof in de ware aanwezigheid van Jezus beïnvloedt wordt door de wijze waarop men communiceert en visa versa. De H. Communie ontvangen in de hand leidt onvermijdelijk tot het verlies van kleine deeltjes ervan die op de grond terecht komen en vertrapt worden door de volgende persoon. Wij weten dat hieraan dringend opnieuw aandacht moet gegeven worden zoals de priester ook aandacht moet geven aan het reinigen van de gewijde vaten, het niet aanraken van de Hostie met bezwete handen. Dat zijn geloofsuitingen in de ware aanwezigheid van Jezus in het Eucharistisch Brood. Of het nu om heel kleine deeltjes of grotere delen gaat, dat heeft geen belang: het is een Heilige Hostie!. De substantie is dezelfde. Het Is Jezus! Geen aandacht schenken aan het verlies van kleine partikels op de grond doet ons het dogma uit het oog verliezen. Dan moet men niet verwonderd zijn als deze gedachte geleidelijk de overhand krijgt: “Wanneer zelfs de priester hier geen aandacht aan schenkt en de H. Communie op deze

wijze uitreikt, dan betekent dat dat Jezus niet in hem leeft of dat Jezus maar ‘tot op een bepaald punt in hem leeft’.”

“Het tweede punt is de verlies van de gevoeligheid, van de zin voor het heilige uit het hart van de gelovigen. Daar waar het woord ‘transsubstantiatie’ duidt op een reële aanwezigheid, zal de zin voor het sacrale ons in staat stellen een glimp op te vangen van het unieke en het heilige. Het is heel erg de zin voor het heilige te verliezen in datgene wat juist het heiligst is! En hoe is dat mogelijk? Het antwoord is: door dit bijzondere Brood te ontvangen zoals het gewone dagelijkse brood thuis. (...)”

“De Liturgie is opgebouwd uit kleine rituelen en gebaren. Die kunnen de liefde uitdrukken, het kinderlijk respect en de aanbidding tot God. Ze zijn er om de schoonheid en de erbij passende pastorale waarde uit te drukken die zich gedurende eeuwen en in de traditie van de Kerk heeft ontwikkeld: en dat is o.a. het ontvangen van de H. Communie geknield en op de tong. De grootheid en de waardigheid van een mens, alsook zijn hoogste uitdrukking van liefde voor zijn Schepper, toont hij bij het knielen voor God. Jezus zelf bad geknield tot zijn Vader !!!(...) Moge priesters en gelovigen aangemoedigd worden door het voorbeeld van Benedictus XVI die de laatste jaren van zijn pontificaat de uitreiking van de H. Communie in de mond en geknield gaf, en wenste dat iedere priester zich hieraan zou houden omdat dit veel meer passend is bij dit H. Sacrament. Ik hoop op een herontdekking van de schoonheid en de pastorale waarde van deze wijze van uitreiking. . Dit is volgens mij een belangrijke kwestie waarover de Kerk zich moet buigen en bezinnen. Deze wijze van ontvangen van de H. Communie is een akte van aanbidding en liefde die ieder van ons kan offeren aan Jezus Christus. Het verheugt mij dat zoveel jonge mensen deze wijze van communiceren verkiezen.”

In zijn voorwoord herinnert Kardinaal Sarah ons aan de verschijningen van de Engel te Fatima in 1916. In één van die verschijningen van de ‘Engel van Vrede’ brengt hij de herdertjes de H. Communie. Hij knielt en buigt diep voor de Eucharistische Heer en leert de kinderen hetzelfde te doen.

(wordt vervolgd)

Wees stil, God wil je zoveel zeggen

“Me dunkt dat niets zoveel zegt over de liefde van Gods hart als de Eucharistie..” (Brief 165)

“Blijf Jezus dikwijls ontvangen !”(B 89)

“Leef met Hem als met een vriend waarvan je geen afscheid kan nemen.
(B 280)

“Wat voor belang heeft de taak waar Hij mij wil: vermits Hij altijd bij mij is, hoeft het gebed, het hart-aan-hart, nooit op te houden.”(B 169)

Een vriendin vertelt: “wat mij op die leeftijd altijd getroffen heeft – wij waren dertien-veertien jaar- was haar brandende honger naar de H. Communie Zij dacht maar aan de dagen dat zij de Heer zou mogen ontvangen....”

Uit: Elisabeth van de Drieëenheid – Koen de Meester

Onze Lieve Vrouw van Fatima

Maandag 13 juli: viering van de derde verschijning van O. L. Vrouw te Fatima. Onze Lieve Vrouw vraagt weerom de rozenkrans te bidden. En ook: “Offert u voor de zondaars en zegt dikwijls: O Jezus, het is uit liefde tot U voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel voor de beledigingen aangedaan aan het Onbevlekt Hart van Maria.”

Zondagen 12 en 19 juli:

H. Mis in onze kapel om 11.30 uur

Vergeet uw mondmasker niet !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin