

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 34 2020

*Zondag 23 augustus 2020*

### **Twaalfde zondag na Pinksteren**

*Epistel* : Brief van Paulus aan de Korinthiërs II : 3, 4-9

*Evangelie* : Lucas : 10, 23-37

Met de H. Paulus moeten wij er altijd van doordrongen zijn dat wij uit onszelf niets zijn, maar alles hebben door Christus (epistel) . Daarom luisteren wij vandaag naar de gebeden van deze Mis die ons er op wijzen hoe wij geheel en al van Gods barmhartigheid afhankelijk zijn. Uit het Dagmissal

### **Uit de homilie van deze zondag - Pastoor Van der Voort (+2011)**

“God is het doel en de liefde tot God is de weg. En in die liefde wordt, omwille van God, de liefde tot de naaste opgenomen.”

“Satan heeft het mensdom leeg geplunderd. Hij heeft de bovennatuurlijke rijkdommen van het Paradijs ontroofd én de kracht van het godsdienstig kennen én het zedelijk handelen tot in de wortel aangetast. De mens is in zijn ziel gewond... ”

Jesus heeft de halfdode mensheid niet laten liggen. Hij is er naartoe gegaan vanuit de hemel, heeft zich over het gewonde mensdom neer gebogen, heeft de olie en de wijn van de sacramenten op de wonden van de zonde gegoten. Hij heeft de mensen langs de weg der eeuwen, zoals in de herberg, ondergebracht in ‘Zijn’ Kerk.

Hij heeft Zijn Kerk de zorg voor de genezing opgedragen...

De Liturgie is een eerbetuiging aan God uit liefdevolle toewijding en innerlijke offergeest. Daar buigt de barmhartige Jesus zich naar de gelovige in de liefde van eenwording tijdens de heilige Communie.”

### ***Bedenking:***

In deze corona tijd is de Kerk schromelijk de wereldse weg opgegaan: maandenlang geen H. Missen en beroving van de sacramenten zoals de heilige Communie en de Biecht.

*H. Aartsengel Michaël, verdedig ons tegen de boosheid en de toenemende agressie van de duivel in de wereld waarin wij nu leven.*

## **De dood en het eeuwig leven – Kerkpunt artikel**

Er is nogal wat verwarring in de "katholieke middens" over wat nu precies ons rooms-katholiek geloof inhoudt, niet alleen in de theologische zaken (in ons denken en spreken over God), niet alleen in de juiste betekenis over de Sacramenten en de andere genademiddelen (katholieken leven van de Sacramenten), maar eveneens in de praktische zaken en beslissingen die we elke dag in ons leven moeten nemen. Een beetje ruw gesproken (en hier eerder : geschreven) kun je zeggen dat je hieraan een katholiek kunt herkennen (of niet herkennen). Laat ons eens van achter naar voor redeneren : we beginnen bij de dood en het eeuwig leven.

### ***Korte en aanbevolen zaken :***

- Een katholiek kiest bij voorkeur voor de begrafenis (eerder dan een crematie); wordt er om bepaalde redenen toch voor een crematie gekozen dan zeker NOOIT de as uitstrooien. Wij geloven in het eeuwige leven, en dat is iets anders dan de gedachte "wij zijn weg". Voor God zijn we nooit verdwenen.
- Begrafenisondernemers zullen tegenwoordig eerder de overledene opbaren met de handen en armen gestrekt langs het lichaam. Katholieken laten zich opbaren met gevouwen handen (biddend), al dan niet met een rozenkrans of een kruisje (gericht naar het gezicht van de overledene) tussen de handen.
- Begrafenisondernemers (alweer ...) zullen graag de kist binnenrollen in de kerk of op de begrafenislocatie. Als gelovigen hebben we een andere visie : iedere mens is door God geliefd en gedragen, over de grens van de dood heen. Dus laten we ons overledenen ook binnendragen. Trouwens, de eerste keer dat we de kerk binnenkomen (bij het doopsel) worden we gedragen; de laatste keer ook. Dat er een drager bij betaald moet worden zal het verschil niet maken in de kostprijs ... .
- De kist met het lichaam (of de urne) wordt door de priester/diaken/gebedsleider altijd 'afgehaald' aan het portaal en biddend begeleid tot voor het altaar. Ieder mensenleven is voor God en de Kerk van groot belang : dit wordt op deze manier tot uiting gebracht.
- Indien het een doods-kist betreft is de oude traditie dat de kist van de overledene met het gezicht naar het altaar wordt neergezet (zoals we dus in de kerk zitten); bij de uitvaart van een priester en diaken wordt de kist bij

het aankomen aan het altaar zichtbaar omgedraaid met het 'gezicht' naar het volk.

- Een fotokader wordt NOOIT op de kist gezet, en zeker al niet op het altaar. Erbij kan natuurlijk wel, op een staander of iets dergelijk.

-Als het niet anders kan gebeurt het kerkelijk afscheid met een gebedsdienst (enkel bij afwezigheid van een priester, of bij uitdrukkelijke vraag van de familie of de overledene). De eucharistie verdient de eerste vorm te zijn waarin het afscheidsgedeb plaatsvindt, omdat de Verrijzenis van Christus (wat in de H. Mis sacramenteel gevierd wordt) ook de ziel van onze overledenen helpt om zuiver en schoon voor de Eeuwige Vader te verschijnen. Dit is de kern van alles ... .

-Durf ook op de vooravond samenkomen om de rozenkrans te bidden. Je hoort het vele keren na elkaar "in het uur van onze dood. Amen."

-Wie kiest voor een kerkelijke uitvaart wordt begraven onder het teken van het Kruis : teken van de Overwinning van Christus op de dood. Op de kist, bij de urne, op het bidprentje en de rouwbrief zijn altijd het Kruis afgebeeld. We herdenken hiermee de geweldige zin van Goede Vrijdag : "Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld hebt verlost."

-Wij raden onze medegelovigen ook aan om bij de aankomst op het kerkhof ook mee te gaan tot aan het graf zelf. Het gebeurt te dikwijls dat de kist soms een halfuur alleen op het kerkhof staat terwijl de familie al aan het aperitieven is op het rouwmaal. "Ten ruste leggen in het graf" nemen wij letterlijk aan. Durf ook meehelpen om de kist te laten zakken en de aarde de put te laten vullen. Wij laten niemand alleen tot het laatste moment. Waarom? Omdat we geloven dat God zijn mensen nooit in de steek laat.  
(Uit :Kerkpunt)

### ***Kleine toevoeging:***

Van pastoor Van der Voort mocht men ook de kerk niet binnen komen met een urne. De crematie van het lichaam diende te wachten tot na de H. Mis. Een waardige eredienst heeft voorrang !

Dring erop aan dat u bij uw dood een Traditionele Requiemmis krijgt i.p.v. een gebedsdienst door een leek of door een priester.

*Bewaar dit artikel en geef het aan familie, vrienden,. bureu.*

“In stilte groeit de vrome ziel in deugd en zal zij de verborgen waarheden in de Heilige Schrift ontdekken.” ( Thomas a Kempis )

## **Uitspraken over de Liturgie**

“Wie de oude Liturgie verwerpt, verwerpt het gehele verleden van de Kerk”.  
( Kard. Ratzinger Gott und die Welt , 2000

“Latijn werd nooit afgeschaft, het volksaltaar nooit voorgeschreven “.  
Kard. Ratzinger, 2003

“Ik heb gezien hoe diep mensen, volledig in het geloof van de Kerk verankerd, door eigenmachtige misvormingen van de Liturgie werden gewond”. Paus Benedictus XVI Summorum Pontificum , 7 juli 2007

“Geknielde tongcommunie is de norm”. Mgr. Marini, Obs. Romano 2008

**Zondag 30 augustus is de H. Mis om 11.30 uur in onze kapel**

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net) [info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)