

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 6 2021

Zondag 7 februari

Zondag van Sexagesima

Epistel: H. Paulus aan de Korinthiërs II: 11,19 – 33 ; 12, 1 - 9: 1

Evangelie: Lucas 8, 4 – 15

In de uiterste nood nam de stad Rome haar toevlucht tot haar grote beschermheilige , de heilige Paulus, leraar van de heidenen. Met de kracht en de genade van Christus bracht hij het evangelie in de wereld van de heidenen. Wij zijn het zaad dat door Christus is uitgestrooid in deze tijden (epistel en evangelie).

Vragen wij oprecht dat wij ‘gesterkt met het Heilig Sacrament door ons leven getuigenis mogen afleggen van de waarheid” (slotgebed) en dat het woord van Christus in ons hart altijd op vruchtbare bodem mag vallen.

Uit het dagmissal

Een jaar toegewijd aan de Heilige Jozef, patroon van de Kerk

Een gehoorzame vader - Deel 3

Zoals bij Maria, openbaarde God zijn plan aan Jozef. Hij deed dit door middel van dromen. Vol zorg over Maria’s mysterieuze zwangerschap, overwoog Jozef, “om haar niet in opspraak te brengen”, “in stilte van haar te scheiden” (Matteüs 1, 19). Door een engel in een droom gemaand niet bang te zijn “Maria, uw vrouw, tot u te nemen” en het kind Jezus te noemen (Matteüs 1, 20-21), stond Jozef op en deed “zoals de engel hem bevolen had” (Matteüs 1, 24). Gehoorzaamheid stelde hem in staat zijn moeilijkheden te overwinnen en Maria te sparen.

Dan wordt Jozef in een droom gewaarschuwd voor Herodus’ moorddadige plannen en krijgt hij de opdracht naar Egypte te vluchten. Jozef aarzelde niet en deed wat hem gezegd was. In Egypte wachtte Jozef op het teken van de engel dat hij veilig naar huis kon terugkeren. Hij gehoorzaamde en keerde met Maria en Jezus terug naar het land Israël (vgl. Matteüs 2, 21) en vestigt zich in Nazareth (vgl. Matteüs 2, 22-23).

Iedere keer geeft Jozef zijn eigen ‘fiat’, zoals Maria dat deed bij de aankondiging en Jezus in de Hof van Olijven. In zijn jonge jaren in Nazareth leerde Jezus van Jozef de wil van de Vader te doen.
Uit: Patris Corde, Apostolische brief – Rome 8 december 2020

In het boek ‘Christus Vincit’ van Bisschop Schneider wordt een heel hoofdstuk gewijd aan het verlies van het bovennatuurlijke. Hij zegt dat de diepste wortels van de problemen en de crisis in de Kerk de verzwakking is het bovennatuurlijke en in sommige gevallen zelfs van het verlies ervan. Het verlies van het bovennatuurlijke bestaat erin het onderscheid tussen God en de schepping- de schepselen- te vervagen...natuur en genade, natuurlijk en bovennatuurlijk.

Door de genade mogen wij deelnemen aan Zijn goddelijk leven dat hij instort in onze zielen om ons op te tillen naar Zijn bovennatuurlijke wereld. Genade is Zijn bovennatuurlijke goddelijke hulp die ons voortdurend aanspoort. Wij zijn te zwak en hebben deze ondersteuning van genade, van goddelijke hulp voor onze ziel en onze geest nodig opdat onze geest gezuiverd en opgetild wordt, onze wil en onze gevoelens versterkt en gericht worden naar het goede en onze liefde mag toenemen...En dat bereikt men enkel langs het gebed en de aanbidding.
Uit: Christus vincit – Bisschop A. Schneider

Vergeten we niet aan de Sint Jozef, beschermer van de Kerk, een normale toegang tot de H. Mis en de sacramenten te vragen.

Volgende week kijken we met een bijzonder Foyerblaadje terug op het rijke priesterleven van pastoor Van der Voort die op 14 februari 2011 - tien jaar geleden - overleed.

Opsteller en verantwoordelijke Chris Claeys – Huize Marthe Robin

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw
Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin