

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 12 2020
Zondag 22 maart

Vierde zondag van de Vasten

Door het heilig Doopsel zijn wij herboren tot kinderen van God. Deze vrijheid heeft Christus ons gegeven (*epistel*). Door de heilige Communie hebben wij op de innigste wijze deel genomen aan het offer van Christus: het onbloedig maar reëel offer van Zijn kruisdood. Want Christus is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Zijn kruisoffer staat buiten en boven onze tijd. God is het eeuwige 'nu'. Moge de genade van het Doopsel ons brengen tot de ware vrijheid... een vrijheid die de wereld ons niet geven kan.

Corona ..God laat ons niet in de steek. Hij haalt het goede uit het kwade tevoorschijn.

Kerken gesloten... maar de vele gelegenheden om de schoonheid, de verhevenheid en het uitgesproken sacrale karakter van het Traditionele Latijnse Misoffer beter te gaan inzien worden u niet ontnomen. Integendeel.

Dagelijks hebt u meerdere gelegenheden om de Traditionele Latijnse Mis te volgen... van 7.30u in de ochtend tot 18.30u 's avonds als u onze (beperkte) lijst wilt raadplegen. En tussendoor rozenhoedjes, plechtige Aanbidding van het Allerheiligste, een preek over het evangelie van de dag, tot woordjes en video's voor kinderen. Aan u om van deze tijd - met een voor velen onder u rustiger levenstempo - een tijd van gebed te maken. ***Zie lijst achteraan***

Traditioneel gebed voor een geestelijke communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

En breng ons niet in beproeving

Jesus zei: “*Wie Mijn volgeling wil zijn, neemt zijn kruis op...*” De vraag is in hoeverre ik iets over heb voor Hem. Een kruis is een beproeving. Men kan bekoord worden om het kruis dat Jezus ons vraagt niet te aanvaarden. Bidden wij nu opdat we sterk zouden zijn, trouw blijven nu de beproeving ons ongewild overvalt.

Noveengebed om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

*Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.*

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks

Feest van Maria Boodschap – woensdag 25 maart

In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze feestdag jaarlijks op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis, de geboortedag van Christus. Op deze dag herdenkt men dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat zij moeder zou worden van Jezus.

Dit feest behoort tot de oudste feesten van de Kerk. Oorspronkelijk was het meer gericht op het geheim van de menswording van Christus. Ofschoon de mistekst meer wijst op een Maria-feest, blijft het toch in zijn diepste werkelijkheid het feest van Christus' menswording in de schoot van Maria. Dit feest laat ons vooral zien welke plaats Maria met haar goddelijke Zoon in het plan van de verlossing inneemt.

De prelatie van de Mis is subliem!

“Vere dignum et justum est... dat wij U samen loven, zegenen en prijzen bij de viering van de heilige Maria, altijd Maagd; die door de overschaduwing van de Heilige Geest uw Eniggeborene heeft ontvangen en, met behoud van de luister van haar maagdelijkheid het eeuwige licht over de wereld heeft uitgestort: Jezus Christus onze Heer.....”

Wees gegroet, Maria, gij vol van genade; de Heer is met U; gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Alleluja!

U vindt de teksten bij Epistel: Isaías 7,10-15

Evangelie: Lucas 1, 26-28

Wat zeggen enkele heiligen ons over het vasten

De heilige Augustinus (354 – 430):

Vasten reinigt de ziel, verheft de geest, focust het vlees op de geest, maakt het hart berouwvol en nederig, verdrijft het vuur van de zinnelijke begeerten, dooft de wellust en ontsteekt het ware licht van de kuisheid. Neem nu rustig de tijd om je te bezinnen.

De heilige Petrus Chrysologus (380 – 450) :

Vasten is de ziel van het gebed en barmhartigheid is het bloed ervan. Zo, wanneer je bidt, vast dan. En als je vast toon dan barmhartigheid. Als je wil dat je intentie gehoord wordt, luister dan ook naar die van de anderen. Als je je oren niet sluit voor anderen dan zal God ook zijn oren niet sluiten voor u.

De heilige Franciscus van Sales (1567 – 1622)

Naast het gewone effect van het vasten dat de geest verheft, het vlees onderdrukt, de goedheid bevestigt en een hemelse beloning geeft is het ook een middel om de gulzigheid onder controle te houden in heel het

lichaam. Ook al kunnen we slechts weinig doen, de duivel zal er toch van onder de indruk zijn.

Kerken en supermarkten

Wat als kerken zouden vallen onder de corona-regeling voor supermarkten voor voeding? Daar geldt de controle op: het alleen binnenkomen, anderhalve meter afstand houden van mekaar, een maximum aantal personen én maximum een half uur binnen blijven. Dat zou helemaal geen probleem zijn in onze kerken die groter zijn dan de supermarkt in de buurt. De kerken zouden dezelfde uren als de supermarkten kunnen aanhouden. De supermarkten zorgen voor het lichamenlijk welzijn, de kerk voor het geestelijk welzijn.

Dit is perfect uitvoerbaar in iedere parochiekerk, ook met lege wijwatervaten. Want iedereen kan zijn eigen wijwaterflesje nemen en met dat water een kruis maken bij het binnen komen.

Dan kan de priester al vroeg in de morgen het Allerheiligste in de monstrans ter aanbidding plaatsen op een troon met licht omgeven. De gelovigen kunnen hun ziel verheffen tot Jezus -dat is bidden- en Jezus toelaten te spreken in hun hart: *“Vreest niet, Ik ben bij u. Ik ben uw Herder en een herder laat zijn kudde niet in de steek. Ik laat jullie niet in de steek. Vertrouw op Mij”*.

De macht van het kwaad

We hebben in Vlaanderen de voorbije decennia massaal God de rug toegekeerd. Onlangs zei iemand tot een fervente ongelovige: *“Dat God bestaat, daar zou je in deze tijd aan kunnen twijfelen. Maar dat de duivel bestaat, dat zie je alle dagen”*. We hebben God laten vallen voor de macht van het kwaad. De satan heeft de wereld veroverd. De coronapandemie is geen straf van God, maar een zet van de duivel.

DAGELIJKSE TRADITIONELE LATIJNSE MIS VOLGEN:

In deze tijden van Corona-crisis kan u eventueel *dagelijks* online de Traditionele Latijnse Mis volgen door op de kaderlinks te klikken via onze website www.huizemartherobin.net

SJM Maleizen

Livestream van de Traditionele Latijnse Mis en andere aankondigingen kan u volgen via Facebook: Het Oude Klooster : dagelijkse Mis om 17.00u

Youtube: apostolaat SJM zondagmis Novo modus om 11.00u.

Ook zijn alle videopnames beschikbaar.

FSSPX -Hemelstraat Antwerpen:

7.30u gelezen H Mis - 17.00u Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament - 17.45u Rozenhoedje - 18.30u korte preek over het Evangelie van de dag.

Sint Petrus Broederschap

LiveMass.net vanuit Freiburg (Zwitserland)

H. Missen om 9.00u en 18.30u

St. Gertrude the Great Church :- Traditional Latin Mass - USA

Institute of Christ the King Sovereign Priest:

Livestream van de Traditionele Latijnse Mis via facebook of via hun website

Mass-online.org:

dagelijks de Traditionele Latijnse Mis

www.huizemarth robin.net

Nader mijn God bij U, U naderbij,
zij ook de weg daartoe een kruis voor mij.
Wat ook de toekomst zij, U nader, naderbij.
Nader mijn God bij U, U naderbij....

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw
• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin