

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 9- 2019**

*Zondag 24 maart*

**Derde zondag van de Vasten**  
**DE ZIN VAN DE VASTEN**

*Angelusboodschap van Paus Benedictus XVI , maart 2007*

De weg van de Vasten, is de weg die bestaat uit luisteren naar Gods woord, gebed en boete. Het zijn veertig dagen waarin de liturgie ons zal helpen om de voornaamste etappes van het heilsmysterie te herbeleven. Zoals wij weten, werd de mens geschapen om vriend van God te zijn. Maar de zonde van onze voorouders heeft deze vertrouwens- en liefdesrelatie verbroken en heeft de mensheid bijgevolg onbekwaam gemaakt om haar oorspronkelijke roeping te verwezenlijken. Maar dank zij het verlossende offer van Christus, werden wij uit de macht van het kwaad gered: inderdaad, Christus, zo schrijft de apostel Johannes, heeft zichzelf tot slachtoffer gemaakt om onze zonden uit te boeten (cfr. 1 Joh. 2,2) en de heilige Petrus voegt eraan toe: Hij is eens voor al voor de zonden gestorven (cfr. 1 Petr. 3,18).

Aan de zonde gestorven in Christus, wordt ook de gedoopte opnieuw geboren tot nieuw leven, en wordt gratis hersteld in de waardigheid van het kind Gods. Daarom werd in de eerste christengemeenschap het doopsel als de “eerste verrijzenis” beschouwd (cfr. Hand. 20,5; Rom. 6,1-11; Joh. 5,25-28). Van in den beginne werd de Vasten dus beleefd als een tijd die rechtstreeks voorbereidde op het doopsel, dat plechtig toegediend werd in de Paasnacht. Heel de Vasten was een weg naar deze grote ontmoeting met Christus, deze onderdompeling in Christus en levensvernieuwing. Wij zijn reeds gedoopt, maar dikwijls is het doopsel in ons dagelijkse leven weinig doeltreffend. Daarom is de Vasten ook voor ons een vernieuwd catechumenaat, waardoor wij ons doopsel opnieuw tegemoet gaan om het te herontdekken en ten diepste te herbeleven, om opnieuw werkelijk christen te worden.

De Vasten is dus een gelegenheid om opnieuw christen te worden, door een voortdurend proces van innerlijke verandering en vooruitgang in de kennis en liefde van Christus. Beking is nooit

eens voor al gedaan, maar is een proces, een innerlijke weg, heel ons leven lang. Deze weg van evangelische bekering kan zeker niet beperkt blijven tot een bijzondere periode in het jaar: het is een dagelijkse weg die heel het bestaan omspant, iedere dag van ons leven. In deze optiek is de Vasten voor elke christen, de gunstige geestelijke tijd om zich met meer ijver toe te leggen op het zoeken van God, door zijn hart voor Christus te openen.

De heilige Augustinus heeft gezegd dat ons leven één enkele oefening is in het verlangen om tot God te naderen, om in staat te worden God in ons wezen te laten binnenkomen. “Heel het leven van de vurige christen - zegt hij - is een heilig verlangen”. Als dat zo is, worden wij in de Vasten aangemoedigd om nog meer “de wortels van de ijdelheid uit onze verlangens “ te rukken, om het hart te leren verlangen God te beminnen. “God - zegt de heilige Augustinus nog - ... is alles wat wij verlangen” (cfr. Tract. in Joh., 4). Mogen wij werkelijk beginnen naar God te verlangen en zo naar het ware leven te verlangen, naar de liefde zelf en de waarheid.

De oproep die de evangelist Marcus weergeeft, klinkt dan zo opportuun: “Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap” (Mc. 1,15). Het oprechte verlangen naar God brengt ons ertoe het kwaad te verwerpen en het goede te doen. Deze bekering van het hart is eerst en vooral een gratuite gave van God, die ons voor Hem geschapen heeft en in Jezus Christus vrijgekocht: ons ware geluk bestaat erin in Hem te blijven (cfr. Joh. 15,3). Om die reden voorkomt Hijzelf ons verlangen, door Zijn genade, en vergezelt Hij onze inspanningen tot bekering.

Wat betekent zich bekeren in werkelijkheid? Zich bekeren betekent God zoeken, met God gaan, volgbaar het onderricht van Zijn Zoon, van Jezus Christus naleven. Zich bekeren is niet een inspanning om zichzelf te realiseren, want de mens is het archetype niet van zijn eeuwige bestemming. Niet wij hebben onze persoon geschapen. Daarom is zelfrealisatie een tegenspraak en ook te min voor ons. Wij hebben een grotere bestemming. Wij zouden kunnen zeggen dat bekering er juist in bestaat zichzelf niet als schepper te beschouwen en zo de waarheid te ontdekken, want wij maken onszelf niet. Bekering bestaat erin vrij en met liefde te aanvaarden, dat we in alles

afhankelijk zijn van God, onze ware Schepper. Zich bekeren betekent dan niet zijn eigen persoonlijk succes zoeken - wat voorbijgaand is - maar iedere menselijke zekerheid achterwege laten en zo in eenvoud en vertrouwen de Heer navolgen, opdat Jezus voor ieder “mijn alles in alles” wordt, zoals de zalige Teresa van Calcutta graag herhaalde. Wie zich door Hem laat overwinnen, vreest niet zijn eigen leven te verliezen, want op het kruis heeft Hij ons bemind en voor ons gegeven. Juist door ons leven uit liefde te verliezen, vinden wij het terug.

Moge de vasten ons helpen dat we met Maria en Johannes spiritueel zouden kunnen stilstaan bij Hem die op het kruis ten bate van de mensheid het offer van Zijn leven heeft gegeven (cfr. Joh. 19,25). Want het kruis is de definitieve openbaring van de Goddelijke liefde en barmhartigheid, ook voor ons, mannen en vrouwen van onze tijd, dikwijls verstrooid door bezigheden, aardse en voorbijgaande interesses.

God is liefde en Zijn liefde is het geheim van ons geluk. Maar om in dit liefdesmysterie binnen te gaan is er geen andere weg dan het verliezen van onszelf, onszelf te geven, de weg van het kruis. “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen” (Mc. 8,34).

Ziedaar waarom de liturgie in de Vasten, die ons uitnodigt tot nadenken en bidden, ons aanspoort om meer waarde te hechten aan boete en offer, om zonde en kwaad te verwerpen en egoïsme en onverschilligheid te overwinnen. Gebed, vasten en boete, en de werken van barmhartigheid voor onze broeders, worden zo de geestelijke paden die we moeten gaan om tot God terug te keren.

Moge de vastentijd die ons nu nog rest voor allen een vernieuwde ervaring zijn van de barmhartige liefde van Christus die op het kruis Zijn bloed voor ons heeft vergoten. Gaan wij volgbaar bij Hem in de leer, om op onze beurt de naaste met Zijn liefde te beminnen, in het bijzonder zij die lijden en zij die in moeilijkheden zijn. Dat is de zending van iedere leerling van Christus, maar om dat te doen is het noodzakelijk Zijn woord te blijven beluisteren en zich regelmatig met Zijn Lichaam en Bloed te blijven voeden.

Moge de weg van de Vasten die in de Kerk van de oudheid de weg was naar de christelijke initiatie - naar doopsel en Eucharistie - voor ons gedoopten een “Eucharistische” tijd zijn waarin wij met meer ijver deelnemen aan het offer van de Eucharistie.

Moge de Maagd Maria die, na haar deelname aan het smartvolle lijden van haar Goddelijke Zoon, de vreugde van Zijn verrijzenis heeft ervaren, ons in deze Vasten begeleiden naar het mysterie van Pasen, de hoogste openbaring van Gods liefde.

***“De Vasten is een bijzondere tijd om de aarde een beetje los te laten voor het komende licht van de hemel”.***

Uit: Dagelijks Vastenwoordje van pastoor Van der Voort p.9

### **Mededelingen**

\*Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de kapel open voor gebed vanaf 8u tot 9.10u

\*Vrijdag is de kapel open: 14u meditatie over het lijden van Jezus- 14.30u Rozenkrans - 15u Kruisweg.

\*Op zaterdagen is de H. Mis om 8.30u in de St. Teresia kerk te Ekeren-Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30u

\*Zondag 31 maart is er **geen** H. Mis in onze kapel.

\*Zaterdag 6 april, eerste zaterdag van de maand is er na de H. Mis en de aanbidding uitgebreid ontbijt in het huis van de Foyer.

\*Zondag 7 april houden wij de omhaling voor Broederlijk Delen. Er zijn verschillende voorstellen voor ons ‘Broederlijk Delen’.

\*Op **Witte Donderdag** om 17 u H. Mis in onze kapel, gevolgd door aanbidding tot 20u

\*Op **Goede Vrijdag**: 14u rozenkrans, 14.30u Improperia, 15u Kruisweg

Foyer Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

• W: www.foyermartherobin.net

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB