

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

**foyerblaadje nr 9 2021**

*28 februari*

**Tweede zondag van de Vasten**

**Epistel : H. Paulus aan de Thessalonicensen 1 : 4, 1 -7**

**Evangelie : Mattheus 17, 1 – 9**

“Dit is toch de wil van God: dat gij heilig wordt”(epistel). Een grote opgave van het menselijk leven. In het besef van onze onmacht bidden wij het gebed van de dag : “God, die ziet hoe alle kracht ons ontbreekt, waak over ons naar ziel en lichaam, opdat wij naar het lichaam beschermd mogen worden tegen alle onheil en naar de geest mogen gezuiverd worden van alle verkeerde gedachten”. Het slotgebed van de Mis is dan tevens een aansporing tot altijd grotere edelmoedigheid.

*Uit: Dagmissaal*

**Een jaar toegewijd aan de Heilige Jozef, patroon van de Kerk**

**6. Een hardwerkende vader**

Sinds de eerste sociale encycliciek *Rerum novarum* van Leo XIII wordt de Heilige Jozef in verband gebracht met arbeid. De Heilige Jozef was een timmerman die eerlijk werkte om in het levensonderhoud van zijn gezin te voorzien. Van hem leerde Jezus wat een waarde, waardigheid en vreugde het is om het brood te eten, dat de vrucht van de eigen arbeid is.

In onze tijd, waarin werkgelegenheid opnieuw een brandende sociale kwestie is geworden en de werkloosheid soms dramatische proporties aanneemt - zelfs in landen die al tientallen jaren een zekere welvaart kennen - is het opnieuw noodzakelijk om het belang van waardig werk te onderstrepen. Onze Heilige kan hiervoor als model en beschermheilige gelden.

Werk is een middel om deel te nemen aan het heilswerk, een kans om de komst van het Rijk Gods te bespoedigen, onze talenten en capaciteiten te ontwikkelen en ze ten dienste te stellen van de maatschappij en de gemeenschap. Werk wordt een kans tot

ontplooiing, niet alleen van zichzelf, maar vooral van die oorspronkelijke kern van de samenleving die het gezin is. Een gezin zonder werk is erg vatbaar voor moeilijkheden, spanningen, vervreemding en zelfs voor uiteenvallen. Hoe kunnen we spreken van menselijke waardigheid zonder ervoor te zorgen dat iedereen op een waardige manier in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien?

Werkende mensen, wat hun taak ook is, werken samen met God zelf en worden op een of andere manier scheppers van de wereld die ons omringt. De crisis van onze tijd, die een economische, sociale, culturele en spirituele crisis is, kan voor iedereen een oproep zijn om de waarde, het belang en de noodzaak van werk te herontdekken om zo ‘het nieuwe normaal’ tot stand te brengen waarin niemand uitgesloten wordt. Het werk van de Heilige Jozef herinnert ons eraan dat God zelf, door mens te worden, het werk niet verachtte. De werkloosheid die veel broeders en zusters treft en die de laatste tijd als gevolg van de coronapandemie toegenomen is, moet een gelegenheid zijn om onze prioriteiten te herzien. Laten we de Heilige Jozef Arbeider smeken om wegen te vinden om onze vaste overtuiging te verwoorden dat geen enkele jongere, helemaal niemand, geen enkel gezin zonder werk mag vallen!

*Uit: Patris Corde, Apostolische brief – Rome 8 december 2020*

**H. Jozef, bescherm de H. Kerk en de aanwezigen in de H. Missen !**

“Wij zijn allen ziek. De H. Kerk is een hospitaal met zeer vele zieken met verschillende ziekten en Jezus is onze reddende geneesheer.... Hij komt tot ons langs de sacramenten en door ons gebed; zo trekt Hij ons naar zich toe. *H. Franciscus van Sales-1567- 1622*

**Omhalingen Broederlijk delen : info leest u in de brief**

*Opsteller en verantwoordelijke Chris Claeys – Foyer*

*Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw*

• *Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

• *T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be*

*W: [www.foymartherobin.net](http://www.foymartherobin.net) info@huizemartherobin.net*

*[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)*