

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 7- 2019
Zondag 10 maart 2019

De Godheid, einddoel van de Kerk

3. De Godheid is heilig

Wie heilig wil worden leeft ingetogen, ontdoet zich van al het profane, houdt zich ver van alle vulgariteit en van elke bezoedeling. Want wie gewijd wordt en geroepen wordt door God onthecht zich van de wereld. Hij mag zeggen: *“We zijn nog op de aarde, maar ons vaderland is in de hemel.”*

De heiligheid is een zuiverheid in vrijheid, volmaakt en onbevlekt. De heilige Thomas ziet in deze 3 woorden - vrij, volmaakt en onbevlekt - drie gradaties van zuiverheid om de heiligheid te bereiken:

- vrije zuiverheid is de zuiverheid die bevrijdt van de slavernij van de zonde
- volmaakte zuiverheid: wordt niet meer aangetast door passies
- onbevleete zuiverheid: de ziel is niet meer onderhevig aan de bekoringen van buitenaf, kan niet meer bezoedeld worden.

Nu, God is totaal verschillend van de wereld. Niets van al wat geschapen is kan evenaren met Hem. In Hem zijn geen wanorde, geen vergissing, geen onwetendheid, geen zonde.

“God is licht en in Hem is geen duisternis”. (1 Joh, 1,5)

“God is liefde”. (1 Joh, 4,16)

Niemand kan Gods oneindige heerlijkheid en pracht bevatten:

“God woont in een ongenaakbaar licht”. (1Tim, 6,16).

Uitgedrukt in absolute zin: God alleen is heilig. *Tu solus sanctus.*

Wanneer God Mozes roept uit de doornstruik zegt Hij tot Mozes:

“Kom niet dichterbij, doe uw sandalen uit. Want de plaats waar gij staat is heilige grond”. En Hij voegt eraan toe: *Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen bedekte Mozes zijn gelaat, want hij durfde niet op te zien naar God”.* (Ex 3, 5-6)

Deze vrees voor de oneindige zuiverheid van God zien we telkens weer bij alle openbaringen van God. Toen Simon Petrus de godheid van Jezus zag, viel hij neer en riep hij uit: *“Heer, ga weg van mij want ik ben een zondig mens”*.

Isaïas werd overvallen door eenzelfde angst toen de Heer hem verscheen in de tempel, omringd door de Serafijnen. Zij riepen elkaar toe: *Heilig, heilig, heilig is Jahwe de God der heerscharen. Heel de aarde is vol van Zijn glorie. Hierop trilden de poorten op hun grondvesten door het luide geroep en de tempel vulde zich met rook. En ik sprak: “Wee mij! Ik ben verloren want ik ben een mens met onreine lippen en toch hebben mijn ogen de Koning van de legerscharen aanschouwd.”* (Isaïas 6, 3-5)

De glorie van de Heer waarover Isaïas spreekt is de glorie van de Heilige Godheid in dewelke de drie goddelijke personen zich verenigen

De heilige Johannes vermeldt dat de profeet Isaïas de glorie van God heeft gezien en dat hij daarover sprak.

4. De Kerk is heilig omdat haar einddoel verheven is

1. De Godheid is heilig. God is het einddoel van de Kerk. Vandaar de verheven heiligheid van de Kerk. God is het verheven einddoel op een onvoorstelbare wijze.

God is op een gelijke wijze het einde van heel het universum. Alles wat beweegt en is, zoekt in zich een zekere voltooiing, zoekt het goede, zoekt een vervolmaking. Zo komt het dat alles wat bestaat en zich beweegt, zich keert naar God. Deze gerichtheid naar God is zonder twijfel op een onvolmaakte wijze en dikwijls door de mens op een veel te minderwaardige wijze, veel te gebrekkig, veel te besmet om de mens nog goed te noemen. Dit geldt ook voor de mens die vrij is van grote zonden.

Van deze zeer onvolmaakte de wereld, uitgaande van God die de wereld schiep en in stand houdt, is een onophoudelijke drang in de ‘ziel’ ervan ingeprent om terug te keren tot God die aantrekt en roept.

Deze verzwakte deelname aan de godheid langs de weg van de verwijderde *gelijkmaking* versterken is de enige wijze die het de redelijke schepping mogelijk maakt God dieper te benaderen. Dit geldt ook voor de mens die in zonde leeft.

Maar langs de weg van de *kennis* en de liefde, de bovennatuurlijke kennis en de bovennatuurlijke liefde, kan de mens God bereiken in Zijn Wezen en zo volledig en bewust naar God terugkeren, tot aan de volmaaktheid gekend en bemind zoals God. Het is in deze zin dat de Godheid het einddoel is van de Kerk.

De Kerk is het eigendom van de Heilige God. Het centrum ervan is God. De dag dat de Godheid zich zou terugtrekken van de Kerk vervalt de Kerk tot de groep van de wereldse verenigingen. Dan zou ze haar zuiver einddoel, haar hoogste reden van bestaan verliezen. Dan blijft er geen enkel bovennatuurlijk motief meer om eerder dit te doen dan dat, om die weg te gaan in plaats van een andere weg. Dan zou de mens één groot wrak worden op de golven van het principeloos handelen uit eigenbelang.

Toch weten en geloven wij dat zolang de wereld zal bestaan, God zijn Kerk in stand zal houden.

“De wind blaast waarheen hij wil. Gij hoort wel zijn geruis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die geboren is uit het blazen van de Geest” (Joh 3, 8)

De kerk is geboren uit de Heilige Geest door een krachtige wind die overal blaast om haar te verenigen en te richten naar de Drie-eenheid.

Allen die tot de Kerk toetreden, zegt de heilige Augustinus, komen langs de twaalf poorten. Er zijn vier windstreken: het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. Deze vier windstreken worden dikwijls vernoemd in de H. Schrift. Hetzelfde vinden we in het evangelie: *“Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde van de hemelen”*. (Mc, 13, 27)

Hoe verzamelt de Kerk ? Het is in de Drie-eenheid dat dit plaats vindt, omdat zij enkel verzamelt door het doopsel in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. (wordt vervolgd)

(Bron: L'Eglise Sainte – Charles Journet)

Vastentijd, tijd van bezinning en boete

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan of waarin heb Ik u bedroefd? Zeg het Mij.

Hagios o Theos	<i>Sanctus Deus</i>	O Heilige God
Hagios Ischyros	<i>Sanctus fortis</i>	O Heilige Sterke God
Hagios Athanatos	<i>Sanctus immortalis</i>	Heilige Onsterfelijke
<i>miserere nobis</i>		<i>ontferm U over ons</i>

Mededelingen

- *Zondag 10, 17 en 24 maart is de H. Mis telkens om 10u
- *Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de kapel open voor gebed vanaf 8u tot 9.10u
- *Vrijdag is de kapel open vanaf 14u voor meditatie over het lijden van Christus aan de hand van het *Improperia*.
Om 14.30u bidden we de *Rozenkrans* en om 15u de *Kruisweg*.
- *Op zaterdag is de H. Mis om 8.30u in de St. Teresia kerk te Ekeren-Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9.30u
- *Zaterdag 16 maart is er na de Mis een uitgebreid ontbijt. Gelieve wel vooraf uw deelname te laten weten.
- *Woensdag 20 maart is er van 15u tot 17u:
Conferentie over de Vasten door Pater Herman.
Onderwerp: “De deelname van de H. Maagd Maria
in de passie van haar Zoon”.
- *Zondag 24 maart houden wij ons Broederlijk Delen -zondagsmenu
Meer info volgt later. Wij rekenen op een talrijke deelname!
- *Zondag 31 maart is er voorlopig geen priester en dus geen H. Mis in onze kapel.
- *Zaterdag 6 april is er na de H. Mis en aanbidding uitgebreid ontbijt
- *Zondag 7 april houden wij de omhaling voor Broederlijk Delen.
De verschillende voorstellen tot ‘delen’ volgen op zondag 17 maart.
- *Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen de diensten ook in deze kapel zijn. De uren verneemt u later.

- Foyer Marthe Robin vzw
 - Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
 - T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
 - W: www.foyermartherobin.net
- Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB