

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr. 25 2021

Zondag 20 juni

Vierde zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 8, 18 – 23

Evangelie : Lucas 5, 1 – 11

In alle nood moeten wij ons vertrouwen op God stellen.

Want het lijden heeft zin voor de eeuwigheid (epistel) en Gods hulp is altijd nabij (evangelie).

Uit: Dagmissaal

Jezus staat onder verschillende beelden voor ons: de 2^{de} zondag na Pinksteren als de Gastheer, de 3^{de} zondag als de Goede Herder en nu op deze 4^{de} zondag als de Visser. Deze zondag hangt ook al samen met het feest van Petrus en Paulus dat we op 29 juni vieren : Petrus ontving zijn roeping tot visser van mensen. Het scheepje van Petrus, waarin Jezus zijn eerste preek houdt, is het beeld van de Kerk. Het feest van Petrus en Paulus is dan ook in vele landen een dag van priesterwijdingen.

Na het meest voorkomend symbool in de catacomben, de herder met het schaapje, staat voor de Kerk het beeld van de visser: de eerste visser is Jezus, dan volgen de apostelen, de priesters, de Kerk.

De priesters werpen ook op het bevel van Christus de netten uit en brengen de genade van God bij de mensen. Zoals Petrus de ganse nacht op zee was en niets ving, zo zou het ook de priesters vergaan zonder de genade van God in hun apostolaat.

De vis is één van de oudste christelijke symbolen. Dit symbool werd al gebruikt door christenen rond het jaar 70.

De vissen zijn de mensen, het water is de wereld, het net de Kerk. Tertullianus noemde christenen graag de ‘visjes van Christus’, de grote Vis: Vis, genoemd naar het Griekse woord I C H T H Y S . Deze vijf letters zijn de beginletters van de volledige titel voor Jezus: I (esus) CH (ristos) TH (eou) Y (os) S(oter). Dit wil zeggen:

Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser !

De eerste christenen hebben hun geloof geheim gehouden voor de heidenen en hun vervolgers. Daarom hebben zij een vis geschilderd; zij alleen kenden de betekenis ervan.

Het schip van Petrus is een beeld van de Kerk. Jezus heeft vanuit het schip gepredikt en een rijke vangst geborgen.

In het schip van de Kerk verzamelen zich de mensen uit de zee van de wereld. In het kerkgebouw spreekt men van het ‘schip’ om de ruimte te benoemen die bestemd is voor de gelovigen.

De eerste christenen waren onuitputtelijk in hun zinnebeelden. Ook het anker kreeg een betekenis. Het anker houdt het schip vast, ook en vooral bij storm. Omdat het anker gelijkt op een kruis en het kruis het onderpand is van onze hoop, beschouwden de eerste christenen het anker bij voorkeur als zinnebeeld van de hoop.

Feest van de H. Johannes de Doper

Op 24 juni viert de Kerk het feest van Johannes de Doper.

Johannes is volgens het evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en Elisabeth, de nicht van Jezus' moeder Maria. De naam Johannes (Ἰωάννης) is de Griekse vorm van het Hebreeuwse יוחנן (*Jochanan*) dat betekent 'Jahweh is genadig'.

Bij alle heiligen wordt de sterfdatum gevierd; dat is de 'geboortedatum' in de hemel. Van Johannes de Doper wordt ook de geboorte op aarde gevierd, zes maanden voor de geboorte van Jezus en wordt ook de dag van zijn onthoofding gevierd. (29 augustus)

Evenzo als de geboorte van Jezus werd aangekondigd door een engel, werd ook de geboorte van Johannes aangekondigd door een engel aan zijn vader Zacharias.

Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte Redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd.

Merkwaardig detail - 40 jaar...een bijbels getal

Op 24 juni 1981, veertig jaar geleden, begonnen de verschijningen van de H. Maagd Maria te Medjugorje. Ze zijn een moederlijke aansporing van Onze Lieve Vrouw van Vrede, tot bekering door gebed, vasten en het ontvangen van de sacramenten; een oproep die wereldwijd positief werd beantwoord door miljoenen mensen.

Diverse bronnen

Eerbied voor het Allerheiligste !

“Tijden van bloei of verval in de kerkgeschiedenis waren altijd verbonden met de manier waarop men met de H. Eucharistie omging”.

H. John Fischer, kardinaal en martelaar, + 1535

Verantw. C.C.

*Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw
Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.beW:
www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net