

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 24- 2020
Zondag 14 juni
Feest van het Allerheiligste Sacrament

'k Aanbid U vol van liefde, God oneindig groot,
Waarlijk hier verscholen onder schijn van brood;
U zich onderwerpen wil mijn gans gemoed,
Daar het U aanschouwend, gans bezwijken moet.

Smaak, gezicht en tastzin wordt in U misleid,
Slechts 't gehoor vertrouwt men hier met zekerheid.
Alle woord geloof ik van Gods Zoon gehoord,
Niets toch kan meer waa zijn dan der waarheid woord.

Aan het kruis verborgt Gij uw goddelijkheid alleen,
Maar hier schuilt zelfs uwe menslijkheid meteen;
Beide toch gelovend en belijdend trouw,
Vraag ik wat de moordenaar U vroeg vol berouw.

Wonden zie 'k als Thomas niet in hand en zij,
Maar dat Gij mijn God zijt weet ik en belij.
Doe me in U geloven immer meer en meer
Vast op U betrouwen, U beminnen teer.

O gedachtenisse van des Heren dood,
Levend, en de mensen levenschenkend Brood,
Maak dat mijne ziele leef van U altijd,
Dat Gij haar immer spijze zoet van smake zij.

Pelikaan van liefde, Here Jezus zoet,
Zuiver mij, onreine, door uw hartebloed,
waarvan ene druppel 't mensdom kan ontslaan,
Over heel de wereld, van zijn euveldaan.

Jezus, die 'k omsluierd nu voor mij aanstaar,
Gun mij ene zake, 'k dorst er vurig naar :
Dat ik eens ontsluierd en in volle licht,
Zalig zij door 't schouwen van uw aangezicht. AMEN.

(Adoro te devote latens Deitas)

Sacramentsprocessies

Een lange en mooie traditie waren de sacramentsprocessies waarin de pastoor, gevolgd door velen, de monstrans met het Allerheiligste al zegenend door de met bloemen versierde straten droeg en iedereen knielde wanneer de processie voorbij kwam.

De oudst bekende sacramentsprocessie trok in 1277 door Keulen. In 1300 trok er een in Luik, de bakermat van het sacramentsfeest, en in 1328 in Maastricht. In de middeleeuwse steden was deelname verplicht; de stedelijke gemeenschap betoonde onderdanigheid aan het Heilig Sacrament en stelde zich daarmee onder goddelijke bescherming. Het stadsbestuur, de broederschappen en de gilden (of ambachten) waren alle in de processie vertegenwoordigd.

In aanvulling op het Romeins Ritueel uit 1614 kwamen er steeds meer lokale bepalingen over het versieren van de processieroute met bloemen, kransen, tapijten en beelden, waardoor de sacramentsprocessie een steeds uitbundiger aanzien kreeg. Daarmee werd de processie na het Concilie van Trente tevens een symbool van de contra-reformatie en het herwonnen katholiek zelfvertrouwen. De contra-reformatorische theoloog Scherer stelde dat de sacramentsprocessie kan worden gezien als een bidprocessie om voorspoed over de parochie of gemeenschap af te roepen.

In ons land konden, na een onderbreking in de Franse tijd en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, in de meeste plaatsen de sacramentsprocessies worden hervat. In de 19e eeuw was er nog steeds onduidelijkheid of elke parochie in een stad een eigen sacramentsprocessie mocht houden. Pas in 1917 stelde de *Codex Iuris Canonici* duidelijk dat het houden van sacramentsprocessies toekomt aan de kerk met de oudste rechten in een stad of dorp.

Nu zijn dit jaar de zeldzame processies, die nog door de straten trokken, niet toegelaten... veiligheidsmaatregel of verhinderen van uitingen van geloof...?

Jezus in het tabernakel

De heilige Alfonsus de Liguori (1696 - 1787) was een Italiaanse jurist en bisschop en de stichter van de redemptoristen. In 1839 werd Alfonso heilig verklaard. In 1871 werd hij tot kerkleraar verheven en in 1950 tot patroon van biechtvaders en moraaltheologen. Hij is bekend om zijn grote liefde voor de Heilige Eucharistie.

Enkele zinnen uit zijn meditaties:

“Jezus Christus bevindt zich in onze tabernakelen als in zovele gevangenissen van liefde. Hij gehoorzaamt aan de priesters die Hem het tabernakel doen verlaten om uitgesteld te worden voor aanbidding of om uitgereikt te worden

bij de communie. Daarna wordt de deur van het tabernakel opnieuw vergrendeld. 's Avonds laat men Jezus alleen achter in de eenzaamheid van de nacht. Jezus wacht daar op de eerste die Hem in de morgen wil komen groeten.”

“Er is geen dorp zo arm of het heeft het geluk het Heilig Sacrament te bezitten...het klein pinkend lichtje van de godslamp toont Zijn aanwezigheid aan”.

“Jezus werd geboren in een open stal, zonder deuren of vensters, om te tonen dat iedereen op elk uur bij Hem welkom is.”

Eucharistie en Liturgie

Paus Benedictus XVI gaf bij zijn aantreden als paus aan dat een waardiger liturgie, met meer aandacht voor de transcendente dimensie, een prioriteit zou worden van zijn beleid. Het vrijgeven van de Tridentijnse ritus in 2007 is hiervan een belangrijk signaal.

Bij verschillende gelegenheden ventileerde hij zijn ongenoegen over de liturgie zoals ze sinds Vaticanum II wordt gevierd... “de priester is te centraal komen te staan, de participatie van de gelovigen wordt verward met activisme, het verdwijnen van het knielen en de stilte momenten o.a. in de canon, het modieuze achterna lopen van de ‘eigen inbreng en de creativiteit’..”

En nog enkele uitspraken van anderen...

“Ik denk dat we de zin van het goddelijke niet moeten verlagen tot de mens, maar dat we moeten proberen de mens te verheffen tot het bovenmenselijke niveau, daar waar we het goddelijke mysterie naderen.”

Monseigneur Ranjith

“De huidige crisis van de Kerk berust ruimschoots op de desintegratie van de liturgie. De liturgie blijft de uitdrukking van het geloof van de hele Kerk en niet van één of andere vriendenclub.”

Jozef Decoene, theoloog

“Oneerbiedigheid kan niet los gezien worden van goddeloosheid”

Concilie van Trente

“Wij moeten opnieuw de dimensie van de heiligheid in de liturgie verdedigen”

Kardinaal Ratzinger, 1988

Corona- nieuws en het hernemen van de erediensten

Na drie maanden lockdown en beroving van de Sacramenten mochten de erediensten officieel hervat worden op maandag 8 juni. Maar in de meeste kerken verkoos men nog zes dagen te wachten...Deze week hadden we nochtans heel wat om dankbaar te zijn:

Woensdag 10 juni, het feest van onze Vlaamse priester Edward Poppe. (1890-1924).Hij had een sterk eucharistisch georiënteerde spiritualiteit die hij als goede opvoeder kon overbrengen op de kinderen en op de jeugd door de stichting van de Eucharistische Kruistocht. Hij spoorde iedereen aan om dagelijks tot bij Jezus te gaan en de H. Mis bij te wonen en Jezus te ontvangen in een zuiver hart: Jezus in de Heilige Hostie, Jezus in het tabernakel van de kerk. Hij leerde de kinderen naar Jezus verlangen en schreef liedjes voor hen, o.a. dit mooie lied (Eerste Communielied ?!).

“Jezuke liefste vriend, waar hebben wij dat verdiend

Dat Gij in ons hartje komt wonen, Gij, die in de hemel moet tronen?

Welkom, welkom, Jezuke zoet, kom toch alle dagen

Zie hoe vurig, hoe welgemoed, al uwe kindjes het vragen.”

Jezus, wij zijn zo blij, blij immer aan onze zij.

Wil over ons harteke waken, ons braaf en ons deugdzaam maken...

Jezuke, Jezuke zoet, Gij zijt toch zo machtig en goed.

O zegen ons vader en moeder, o goddelijk Albehoeder.

Machtige Moedermaagd, uw Zoon geeft U al wat U vraagt.

Lief Moederke wil ervoor zorgen, o breng ons hier iedere morgen...”

Zijn spreuk: “Ik sterf liever dan God maar half te dienen!”

Donderdag 11 juni: Sacramentsdag

Ooit was het de dag dat in alle dorpen de processie uitging, dat het Allerheiligste in de monstrans, gedragen door de pastoor onder een baldakijn, langs de versierde huizen van het dorp ging. De mensen knielden en kregen de zegen met het Allerheiligste... De enkele plaatsen waar deze traditie bewaard bleef, kregen omwille van de corona, geen toelating. ...

Wij hadden het geluk dat Pater Harald die dag de H. Mis kwam opdragen in onze privé-kerk. Dankuwel, paters SJM !

Zondag 21 juni: H. Mis om 10 u in onze kerk

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net

www.facebook.com/huizemartherobin