

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr - 2019
Zondag 19 mei

Meimaand -Mariamaand

Hoge Vrouwe in de hemel, 's Heren Moeder, reine Maagd
Hoor het volk der Lage landen dat U ned'rig bijstand vraagt.
't Heeft aloude adelbrieven van zijn godsvrucht, deugd en eer.
Wil zo smeken wij U, Vrouwe, voor ons bidden bij de Heer.

Lieve Vrouwke in de hemel die der Vlamen Moeder zijt:
Red uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe zo was Vlaanderen, hoofs, eenvoudig en devoot.
Kersten van geloof en zeden bleef het in zijn hoogste nood.
't Bouwd' U tempels en kapellen van de zee tot in de hei,
't Schilderd' U in pracht van kleuren, 't zong U lied'ren in de mei.

Lieve Vrouwke in de hemel die der Vlamen Moeder zijt:
Red uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

“De Zoon van God verkoos te verblijven in de schoot van een nederige dienstmaagd. De H. Geest overschaduwde Haar. De Zoon van God verheerlijkte Zijn Vader en gaf heel Zijn Majesteit in deze omsluerde ontvangenis. Het was uit het Onbevlekt Hart van Maria dat de bloeddruppels genomen werden na de ontvangenis van Jezus in Haar schoot.

Jezus, de God-mens –en niet ‘de mens van God’ want dat is ketterij-
vertrouwde Zijn leven aan Haar zorgen toe vanaf Zijn geboorte. Zij
voedde Hem, Zij ondersteunde Hem en offerde Hem op voor ons. Hij
leefde dertig jaren in verborgenheid met Haar. Na Haar bescheiden
vraag op de bruiloft te Kana begon Hij zijn openbare zending.

Na drie jaren van verkondiging en openbaring en wonderen van Haar
Zoon deelde Zij in Zijn lijden aan het kruis.... Hij leed dit alles voor
ons opdat wij eeuwig zouden leven met Hem...”

Kinderen van God

Het feest van de Plechtige Communie en het Heilig Vormsel is een gelegenheid om een christelijk boek te schenken.

Hier volgt een passage uit boek I, **Giorgio Vacchina- + 1936, 8 jaar/ Italië**. Wanneer wij het leven van de kleine Giorgio lezen dan is het alsof Jezus hem aan ons voorstelt en herhaalt wat Hij eens zei: ***“Wanneer gij niet wordt als dit kind, zult gij Mijn Rijk niet binnenkomen”***.

....Vanaf 8 februari 1936 blijft Giorgio met vreselijke pijnen te bed. Hij lijdt aan gewrichtsreumatiek. Deze ziekte verspreidt zich over zijn ganse lichaam. De lijdensweg van de achtjarige jongen begint!

Aan zijn moeder vertrouwt Giorgio toe:

“Ik heb besloten heilig te worden. Nu ik ziek ben ga ik aan Jezus veel lijden vragen om vergiffenis te verkrijgen voor de zondaars. Ik wil tot aan mijn dood geen zonden meer doen en recht naar de Hemel gaan”.

Men probeert vele genezingsmethoden die echter weinig resultaat hebben. Giorgio heeft heel veel pijn, zodat hij dikwijls klaagt. Als iemand hem dan vraagt: “Maar, wil jij geen heilige worden?”, dan licht heel zijn gelaat op en verontschuldigt hij zich: *“Ik zal niet meer klagen. Ik heb gejammerd zonder het te willen. Maar u mama, u moet mij herinneren aan de Gekruisigde Heiland. Ik wil Hem navolgen”*.

Hij is heel blij telkens er een priester komt die zijn biecht hoort. Die geeft hem ook, zo dikwijls als mogelijk, de Heilige Communie. *“Jezus schenkt mij Zijn tedere liefde”*, zegt hij.

Giorgio wordt ook bekoord door de duivel. Dan zegt zijn moeder hem: “Jezus is bij je. Vertrouw je aan Hem toe en aan de Madonna”.

Reeds sinds het begin van zijn ziekte spoort de priester hem aan: “Offer je pijn op aan de lieve Jezus. Wees steeds volgzzaam. Dan zal je een heilige worden”.

Giorgio krijgt een rozenkrans als geschenk. Meermaals per dag bidt hij de rozenkrans voor zijn ouders, zijn vriendjes en... ja, voor de noden van de ganse mensheid.

Geborgen in de Heiland

Hij krijgt een afbeelding die Jezus voorstelt met een hele kring kinderen om Hem heen. Giorgio bekijkt de afbeelding heel lang. Dan

zegt hij: *“Ik wil graag die jongen zijn die zijn gezicht verbergt in Jezus”*.

In de zomer brengt men de zieken naar een landgoed in de streek Marzanotti, nabij Asti, in een huis vol zon en licht. Hier wordt het klein bed van Giorgio als een altaar. Waarop hij, samen met Jezus, aan de Hemelse Vader zijn offer aanbiedt. Allen die hem een bezoek brengen, leren door zijn voorbeeld hoe mensen moeten leven en liefhebben.

Met de kinderen die hem gezelschap komen houden, bidt hij lange tijd. Aan een meisje dat hem op een zondag komt bezoeken, vraagt hij: *“Ben jij al naar de H. Mis geweest?”* *“Mijn zus is gegaan...”* *“Maar jij moet ook gaan, want God zal je rekenschap vragen over je daden”*.

Op een avond in de maand mei zegt Giorgio aan zijn moeder: *“Mama, Jezus heeft me laten weten dat ik spoedig zal sterven. Ween niet! Ik zal een engel zijn. En Jezus zal mij naar de aarde zenden om vele kinderen te beschermen. Misschien ook mijn kleine zus”*.

De laatste weken van zijn leven zijn vol lijden en liefde. Wanneer men vraagt hoe het met hem gaat, antwoordt Giorgio helder en heel gelukkig: *“Ik zal weldra bij Jezus zijn in het Paradijs”*.

Een andere bezoeker zegt aan Giorgio: *“Het Paradijs moet hier beginnen, zodat we hier op aarde reeds kunnen genieten. Want we weten niet wat het Paradijs is”*. Giorgio antwoordt onmiddellijk: *“U bent wel een beetje gek”*. Want voor Giorgio is het Paradijs het hoogtepunt van al zijn verlangens. Maar de bezoeker houdt vol: *“Maar jij weet toch niet hoe het werkelijk is”*. Daarop zegt Giorgio met volle overtuiging: *“Ik weet dat het wonderlijk mooi is en dat ik, wanneer ik heilig word, daarheen zal gaan”*.

Zingend de dood tegemoet

Giorgio weet dat zijn dood nadert. Amper acht jaar zingt deze “kleine vogel” een lied voor de Heer. *“Als jij kunt zingen,”* zei men hem, *“dan ben jij niet meer ziek”*. *“En toch wil ik, terwijl ik onderweg ben om Hem te zien, zingen om Jezus blij te maken”*, antwoordt Giorgio. Aan zijn vriendjes van de Katholieke Kinderbeweging vertrouwt hij toe: *“Het lijden is voor mij niet teveel. Ik lijd graag voor Jezus”*..... *“Spoedig zal ik Hem zien. Jezus is zo schoon !.....”*

*O Onbevlekt Hart van Maria,
leid ons in deze strijd naar de vervulling van Uw Triomf.
Moge allen voor alle eeuwigheid één en verbonden zijn
in de diepte van Uw triomfantelijk Onbevlekt Hart.
Laat ons door U, de 'Poort van de Hemel',
binnentreden in het Heilig Hart van Uw Zoon.
Scheep in ons een hart van zuiverheid, versierd met deugden.*

Uit : Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen. p. 43

Mededelingen

- *Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8h00 tot 9h10. Om 8h30 bidden wij de rozenkrans.
- *Nu, zondag 19 mei, is de intentie van de H. Mis van 10h00 voor onze E.H. Pastoor Van der Voort die op 17 mei zijn verjaardag had. Hij zou nu 95 jaar zijn...Het wordt een Mis uit dank en met het vertrouwen dat hij ons vanuit de hemel blijft bijstaan.
- *Zaterdag 18 mei is de H. Mis om 8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren- Bunt, gevolgd door aanbidding tot 9h30.
- *Zondag 26 mei is de H. Mis om 10h00.
- *Dringende vraag voor hulp bij **apostolaatswerk**:
Wie kan helpen tijdens de **WEL-GEZIN-DE DAGEN** in Gistel ?
Data: vanaf maandagnamiddag 12 augustus tot en met donderdagavond 15 augustus
Maaltijden en logement worden voorzien.

Foyer Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
 - T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
 - W: www.foyermartherobin.net
- Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB