

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 10 2021
zondag 7 maart

Derde zondag van de Vasten

Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs 5, 1 - 9

Evangelie : H. Lucas 11, 14 - 28

“Vroeger waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Gedraagt u dus als kinderen van het licht. De vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en rechtvaardigheid en waarheid” (epistel). In het vooruitzicht van het komende paasfeest denken wij gedurende de Vasten dikwijls aan onze uitverkiezing door het doopsel”.

Uit: Dagmissaal

Uit de homilie- Derde vastenzondag van E. H. Van der Voort

“Heeft Christus in de Vastenliturgie tot hiertoe een defensieve, een verdedigende houding aangenomen, vandaag treedt Hij in het offensief, in de aanval: het Licht neemt de strijd op tegen de duisternis.....

Wij geloven in Hem. Geloven is geen kwestie van gevoel, maar een bewust willen en ernaar handelen. Geloof dat gebaseerd is op gevoel is als een bouwwerk zonder fundamenten....

Liefde is ook geen louter gevoel. Liefde is pas echt als ze gedragen wordt door daden en offers voor wie men liefheeft. De liefde van Jezus is er het beste voorbeeld van.

Het komt er in de H. Mis niet op aan of we ons kunnen goed voelen en ons kunnen koesteren in vrome gevoelens, maar we dat ons terdege bewust zijn van een groot Mysterie dat we nooit of te nimmer in dit leven zullen kunnen begrijpen.

De H. Mis is het offer van de Zoon van God....Hij, de Zoon van God, is de hoofdpersoon waar het om draait. En wij moeten de wil opbrengen om de hernieuwing van Zijn kruisoffer met dankbaarheid te volgen en er ons offer van elke dag, als een schamele bijdrage, bij aansluiten.....De beschermende genade tegen de zonde, die uitgaat van een H. Mis, wordt schromelijk onderschat... Ge weet toch dat gedoopten niet zonder meer veilig zijn. We zijn, door de verlossing, niet buiten de gevarezone ontsnapt. Neen! De toestand van in-genade-leven-met God, kan verloren gaan. ... Er bestaat tussen God en de satan, tussen Christus en de

antichrist, tussen hemel en aarde, tussen zaligheid en verdoemenis geen derde weg van de neutraliteit, geen niemandsland zonder strijd, geen ‘van uit de verte’ toezien.... Daarom vermaant Jezus de mensen, een duidelijke en eerlijke beslissing te nemen. “Wie niet met Mij is, is tegen Mij; en wie niet met Mij verzamelt, verstroot”. *Uit: Jrg.Homilies Pastoor Van der Voort*

Een jaar toegewijd aan de Heilige Jozef, patroon van de Kerk

7. Een vader in de schaduw

In zijn boek *De schaduw van de Vader* vertelt de Poolse schrijver Jan Dobraczyński het leven van de Heilige Jozef in romanvorm. Hij gebruikt het suggestieve beeld van de schaduw om de figuur van Jozef, die voor Jezus de aardse schaduw van de hemelse Vader was, te omschrijven. Hij behoedt en beschermt Hem en hij laat Hem niet in de steek als Hij zijn eigen weg gaat. Het doet ons denken aan wat Mozes Israël in herinnering bracht: *In de woestijn hebt u ervaren hoe de Heer uw God u gedragen heeft zoals iemand zijn zoon draagt* (Dt 1,31). Zo heeft Jozef zijn hele leven lang het vaderschap uitgeoefend.

Vaders worden niet geboren, maar gemaakt. Een man wordt geen vader door simpelweg een kind ter wereld te brengen, maar door de verantwoordelijkheid op zich te nemen om voor dat kind te zorgen. Telkens wanneer een man de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het leven van een ander, wordt hij op de een of andere manier een vader voor die persoon.

In de huidige maatschappij lijken kinderen vandaag wel vaderloos. Zelfs de Kerk heeft vandaag vaders nodig. De vermaning van Paulus aan de Korintiërs is nog altijd even relevant: *Misschien hebt u in Christus duizend opvoeders, maar veel vaders hebt u niet* (1 Kor 4,15). Iedere priester of bisschop zou met de Apostel daaraan moeten kunnen toevoegen: *Ik ben het die u door het Evangelie in Christus heb verwekt* (ibid.). En tegen de Galaten zegt hij: *Mijn kinderen, ik moet opnieuw weën doorstaan vanwege u, totdat u de gestalte van Christus hebt aangenomen* (4,19).

Vader zijn betekent kinderen kennis laten maken met de ervaring van het leven. Niet om hen over beschermend of bezitterig vast te houden, maar wel om hen in staat te stellen zelf keuzes te maken, vrij te zijn en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Dit is misschien de reden waarom de traditie Jozef als vader aanspreekt en hem ook typeert als een ‘erg kuise’

vader. Dit is geen louter affectieve typering, maar de synthese van een houding die het tegenovergestelde van bezitsdrang is.

Kuisheid is zich op alle levensdomeinen vrijmaken van bezit. Alleen wanneer liefde kuis is, is het echte liefde. Een liefde die wil bezitten, wordt uiteindelijk gevaarlijk want dan zet ze de ander gevangen, is ze verstikkend en maakt ze ongelukkig. God zelf heeft ons liefgehad met een kuisse liefde, Hij heeft ons zelfs vrijgelaten om fouten te maken of om ons tegen Hem te keren. De logica van de liefde is altijd de logica van de vrijheid, en Jozef wist hoe hij op een buitengewone vrije manier kon liefhebben. Hij wist hoe hij zichzelf kon wegcijferen om Maria en Jezus in het middelpunt van zijn leven te plaatsen. Jozef vond het geluk niet in een dynamiek van zelfopoffering, maar van zelfgave. In hem vinden we geen frustratie, alleen maar vertrouwen. Zijn geduldige stilzwijgen is geen klacht, maar de opmaat voor concrete blijken van vertrouwen.

Onze wereld heeft vaders nodig. Ze heeft geen nood aan tirannen die het domineren van anderen nodig hebben om hun eigen leegte te vullen. Ze verwerpt diegenen die gezag verwarren met autoritair optreden, dienstbaarheid met slaafse onderwerping, discussie met onderdrukking, naastenliefde met betuttelende bijstand, kracht met vernietiging.

Elke ware roeping wordt geboren uit de gave van zichzelf, wat de meer volwassen vorm van louter zelfopoffering is. Ook het priesterschap en het godgewijde leven hebben nood aan een dergelijke volwassenheid. Wanneer een echtelijke, celibataire

of maagdelijke roeping niet de volwassenheid van de zelfgave bereikt en stopt bij de dynamiek van de zelfopoffering, zal ze in plaats van uitdrukking te zijn van schoonheid, vreugde en liefde het risico lopen alleen ellende, droefheid en frustratie uit te stralen.

Wanneer vaders ervoor passen het leven van hun kinderen in hun plaats te leiden, openen ze nieuwe en onverwachte vergezichten. Elk kind is de drager van een uniek mysterie dat alleen aan het licht kan komen met de hulp van een vader die de vrijheid van dat kind respecteert.

Een vader die zich realiseert dat hij het meeste en ten volste vader en opvoeder is op het moment dat hij 'overbodig' wordt, omdat hij ziet dat zijn kind onafhankelijk is geworden en zonder begeleiding de paden van het leven kan bewandelen, wordt dan zoals Jozef, die altijd wist dat zijn kind niet van hem was, maar alleen aan zijn vaderlijke zorg was

toevertrouwd. Uiteindelijk is dit wat Jezus ons wil laten begrijpen als Hij zegt: *Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in de hemel is* (Mt 23, 9).

Elke keer als wij de kans krijgen het vaderschap uit te oefenen, moeten we altijd voor ogen houden dat het geen bezitten van de ander is, maar eerder een ‘teken’ dat verwijst naar een hoger vaderschap. In zekere zin zijn we allemaal als Jozef: een schaduw van de ene Vader in de hemel *die zijn zoon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen* (Mt 5,45); en een schaduw die de Zoon volgt.

Sta op, neem het kind en zijn moeder mee (Mt 2,13), zegt God tegen de Heilige Jozef. Het doel van deze apostolische brief is om onze liefde voor deze grote heilige te vergroten, ons aan te moedigen zijn voorspraak af te smeken en hem na te volgen in zijn deugden en bezieling.

Uit: Patris Corde, Apostolische brief – Rome 8 december 2020

Heilige Jozef, patroon van de Kerk, bescherm onze kerk en onze mensen.

Kruisweg meditatie in de kapel op vrijdagen om 15 u

Deuren open om 14.30u voor het Improperia

“Mijn volk, wat heb Ik u misdaan? Zeg het Mij...”

“Het hart van Jezus keek naar uw hart vanop zijn kruis”

H. Franciscus van Sales

Vergeet uw Broederlijk delen niet !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin