

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 9- 2023

Zondag 26 februari

Eerste Zondag van de Vasten

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs II: 6, 1 - 10

Evangelie : H. Mattheus 4, 1 - 11

De scène van de verzoeking, waarmee het openbare leven van Jezus begint, verkondigt in de evangeliën op treffende wijze de omkering van de situatie die hij door zijn verlossingswerk in de wereld zal invoeren. Waar Adam bezweek, triomfeert Christus, de nieuwe heerser van de mensheid, over de macht van Satan: in het uur van de passie zal de "vorst van deze wereld" worden uitgeworpen. Het evangelie van de verzoeking kondigt de overwinning van Christus bij voorbaat aan. Door dit evangelie aan het begin van de vastentijd te plaatsen, verkondigt de Kerk dat deze overwinning de onze moet zijn. In ons en om ons heen worden Christus' verzoeking, strijd en overwinning verlengd: onze inspanning is de zijne, onze kracht de zijne; onze triomf met Pasen zal de zijne zijn. Laten wij daarom vol vertrouwen de strijd aangaan waarvan Paulus het programma voor ons schetst in de misbrief. Het is een hervatting van ons hele christelijke leven. Laten wij ons bemoedigen door de gedachte dat zijn vooruitgang in ons de triomf van Christus is die doorgaat. De vastenliturgie is een liturgie van vertrouwen. Psalm 90, die bij uitstek de psalm van het vertrouwen is, levert de regel en alle liederen van de Mis van vandaag; hij zal ook de verzen van het Officie leveren tot aan de Passietijd. De dagen van de vastentijd zijn heilsdagen, "de gunstigste tijd" van allemaal om ons leven te beteren. De Kerk dringt hierop aan zodat wij met Pasen het mysterie van het lijden en de verrijzenis van de Heer kunnen vieren met gelouterde zielen en lichamen.

MEDITATIE

Onze Heer is in de woestijn; Adam was in het paradijs. Adam miste niets en werd verslagen; Onze Heer miste alles en werd overwinnaar. Wie genot zoekt, wie het goed wil hebben op aarde, bereidt de verleider een gemakkelijke overwinning voor. Wie genietingen schuwt, armoede en ontbering omarmt, verwerft onoverkomelijke kracht tegen satan. Hoe goed is het om Jezus te beschouwen in zijn woestijn! Hij heeft geen ander onderdak dan de hemel, geen ander bed dan de aarde, geen ander voedsel dan vasten, geen andere bezigheid dan gebed en gesprek met zijn Vader in de hemel. Heere Jezus, is het niet het meest begeerlijke op aarde om hier bij U te zijn? Wat een dagen, wat een nachten, wat een stilte, wat een ontberingen, wat een boetedoening! Heer Jezus, trek ons met U mee de woestijn in; het zal voor ons zoeter zijn dan een paradijs van heerlijkheden, mits wij daar met U zijn. Geef ons de geest van retraite, stilte en bezinning en houd ons altijd bij U.-

P. Emmanuel-

Pater Herman

Foyer (HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin