

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 8 2022

Zondag 20 februari

Zondag van Sexuagesima

Epistel : Paulus aan de Korinthiërs II:11, 19 – 33; 12, 1 - 9

Evangelie : Lucas, 8, 4 - 5

In de uiterste nood nam de stad Rome haar toevlucht tot haar grote beschermheilige, de H. Paulus, leraar van de heidenen. Met de kracht en de genade van Christus bracht Paulus het evangelie in de wereld van de heidenen. Wij zijn het zaad dat door Christus is uitgestrooid in deze tijden (epistel en evangelie). Vragen wij oprecht dat wij “gesterkt met het H. Sacrament door ons leven getuigenis mogen afleggen van de waarheid” (Slotgebed) en dat het woord van Christus in ons hart altijd op vruchtbare bodem mag vallen. Uit: Dagmissaal

De parabel van de zaaier toont aan dat bij hetzelfde zaad, op dezelfde wijze en met dezelfde hulpmiddelen uitgestrooid, het resultaat toch duidelijk verschillend is. Hoe kan dat? Omdat de bodem, in dit geval het hart van de mens, niet op gelijke wijze bereid is om het zaad op te nemen. Jezus, de goddelijke Zaaier, zaait bij alle mensen hetzelfde zaad van Zijn goddelijk Woord en overal is Zijn genade werkzaam.

De mensen worden in Zijn evangelie ingedeeld in 4 groepen: de lichtzinnigen, de zwakken, de werelds gerichte mensen en de trouwe volgelingen.

Bij wie het zaad op de weg valt en wordt weggepikt, dat zijn de mensen die het woord van God wel horen, maar hun zielen zijn verhard. Ze zijn rationalisten of sceptici of moreel verdorven. Ze wijzen de waarheid af omdat ze de consequenties ervan niet willen.

Bij wie het zaad op de rots valt en verdort zijn de mensen die het wel graag horen, maar het heeft geen wortel geschoten. Hun geloof houdt geen stand. Ze geloven tot de beproeving komt en dan vallen ze af. Is het niet de parabel voor deze tijd? Zovelen horen het woord van God, maar gaan eraan voorbij. Het maakt geen indruk op hen. Zij luisteren zoals zij naar alle anderen hun woorden luisteren.

Bij een derde groep in de parabel valt het zaad tussen de doornen en stikt. Het zijn mensen die graag en enthousiast luisteren, maar oppervlakkig. Ze geloven, maar het geloof is bij hen niet ‘de ziel die alles levend maakt’. Het is een theoretisch geloof dat niet doorwerkt in de praktijk. Dus, een onvruchtbaar geloof. Indien wij het Woord van God niet in een

ontvankelijk hart opnemen en het koesteren, dan zal het onvruchtbaar zijn. De goede wil, de persoonlijke, permanente medewerking is zo beslissend. De vierde groep heeft het ware geloof. Dat zijn diegenen die met een goed en edel hart Gods woord aannemen, mensen die alles willen aanvaarden en weten te volharden. Bij hen draagt het woord van God 100% vruchten. De vruchten van dit geloof zijn niet tijdelijk, maar blijvend. Als we het woord van Jezus beluisteren lijkt het haast bovenmenselijk wat Hij ons vraagt. Maar vergeten we vooral Zijn genade niet. Waar God een volhardende goede wil ziet, komt Hij ons tegemoet met Zijn goddelijke kracht. God helpt, God troost, God redt, God stimuleert de christen naar de heiligheid. En streven naar de heiligheid is een dagelijkse opgave op weg naar ons einddoel: onze eeuwige opname in de heerlijkheid van God zelf. Daartoe zijn we geroepen in en voor alle eeuwigheid. E.H. Van der Voort.

Hou je ver weg van de duivel

Wie alert kiest voor God zal met deze aanbevelingen de duivel op afstand houden: H. Mis, biechten, rozenkrans, kroontje van barmhartigheid, H. schrift, gebed tot de H. Michael, vasten, devotie tot de engelbewaarder en tot de patroon, het brevier, goede werken.

Laat je niet ontmoedigen: “*De hulp die van de Hemel komt is krachtiger dan alles wat de hel je kan zenden om de genade van God in je ziel te vernietigen.*” Don Lorenzo Scupoli +1610

Geef je angsten aan God: “*Werp al uw bekommernissen op Hem, want Hij draagt zorg voor u.*” 1 Petrus 5, 7

Bid: “*Weest onbezorgd. Bij alles moeten uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging.*” Fillipenzen. 4, 6

Vertrouw op Gods kracht: “*Vreest niet, want Ik ben met u; wees niet angstig, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ja, Ik help u, Ik houd u vast met mijn gerechte rechterhand.*” Isaias 41, 10

Vertrouw op Gods wijsheid, niet op de uwe: “*Betrouw op God met heel uw hart en steun niet op eigen inzicht.*” Spreuken 3,5

Jezus Christus lijdt in Zijn Kerk. Laat ons dikwijls bidden:

Heer, geef ons priesters

Heer, geef ons heilige priesters,

Heer, geef ons vele heilige priesters

Heer, geef ons vele heilige religieuzen

Heer, geef ons vele heilige gezinnen

Foyer (HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin