

–FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 6 2022

Zondag 6 februari

Vijfde zondag na Driekoningen

Epistel : Paulus aan de Kolossenzen 3, 12 - 17

Evangelie : Mattheus 13, 24 – 30

Wij mogen ons nooit laten ontmoedigen door het kwaad dat we rondom ons zien, dat ons overvalt en zich dikwijls ook in het eigen hart laat gelden. De Heer zal over alles oordelen. Wij hebben slechts te zorgen dat er in ons geen onkruid groeit (evangelie), dat wij alles doen in de naam van Jezus Christus om aan God de Vader dank te brengen door Jezus Christus (epistel). Uit Dagmissaal

Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes -1858

Op 11 februari 1858 verscheen de H. Maagd voor het eerst aan Bernadette Soubirous. Op 25 februari droeg de mooie Dame het meisje op water te drinken van de bron in de rots en zich ermee te wassen.

Dan vroeg Zij dat er een kapel zou gebouwd worden ter ere van Haar. De pastoor, aanvankelijk zeer terughoudend, droeg het meisje op de naam van die Dame te vragen.

De mooie Dame zei: **“Ik ben de Onbevleete Ontvangen.”**

Er waren 18 verschijningen, waarvan de laatste op 16 juli 1858.

De Kerk viert deze 1^{ste} verschijning liturgisch op 11 februari.

De Onbevleete Ontvangenis van Maria is een dogma dat stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder bevreemd te zijn met de erfzonde. Dit viert de Kerk op 8 december wat juist negen maanden voor het feest van de Geboorte van Maria is en dat gevierd wordt op 8 september.

Maria werd dus met een onbevleete ziel ontvangen in de schoot van haar moeder Anna. Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige is in heel de geschiedenis van wie de ziel nooit met enige zonde bevreemd geweest is, zelfs niet met de erfzonde. Het dogma werd op 8 december 1854 met de pauselijke bul *Ineffabilis Deus* afgekondigd door paus Pius IX. Dit bracht onder katholieken een nieuwe golf van Mariaverering te weeg.

Zo kwam de H. Maagd Maria, 4 jaar na de dogmaverklaring, zelf dit dogma bevestigen te Lourdes!

Heilige Schrift en Traditie

Het katholiek geloof is gebaseerd op twee pijlers: de H. Schrift en de Traditie. Laat één van beiden weg en men is niet meer in de waarheid. Traditie ontkennen is de waarheid ontkennen. Zonder waarheid sterft men geestelijk, is er geen vrede. Zonder Traditie is er geen toekomst. Weerleg het opdringen van een ‘surrogate’ Leer. Blijf trouw aan Christus’ Leer.

“Daarom, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijt onderwezen”. *Paulus 2 Tess, 15*

“De geloofsleer, ons geopenbaard door God, werd niet gegeven om beschouwd worden als een filosofisch werk dat men moet perfectioneren. De geloofsleer is toevertrouwd aan de Bruid van Christus, de Kerk, die ze als een dépôt trouw moet bewaren en onverkort verkondigen.”

Kardinaal Charles Journet

Bid, verdedig en strijd voor het behoud van de eeuwenoude Rooms-Katholieke Traditie met o.a de Traditionele Latijnse Mis. Ontdek en getuig van de schoonheid, verhevenheid en de diepte van de Goddelijke Liturgie !

Ter herinnering

Iedere *woensdagavond* om 18u rozenkransgebed op het kerkplein van Brasschaat-centrum voor de Kerk en voor de Wereld.

Iedere *zaterdag* van 9 u tot 10u stil gebed in onze kapel, waarna een uitgebreid ontbijt (mits reservatie voor vrijdagmorgen !)

Wie engageren zich voor een andere dag en uur? De kapel zal toegankelijk zijn op aanvraag !

**“Mijn ziel heeft U zo nodig elk uur, elk ogenblik.
O zegen mij, mijn Heiland, tot U kom ik”.**

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robins@skynet.beW:
www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net
- www.facebook.com/huizemartherobin