

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**  
**wekelijks foyerblaadje nr 5 2022**

*Zondag 30 januari*  
**Vierde zondag na Driekoningen**

**Epistel** : H. Paulus aan de Romeinen 13, 8 - 10

**Evangelie** : H. Mattheus 8, 23 – 27

In de onzekerheid van deze tijd kunnen we slechts met veel vertrouwen tot Christus gaan en met de apostelen bidden: Heer, red ons, want wij vergaan! Maar de Heer wijst ons op ons tekort aan geloof : Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?

Stormen kunnen ons dichter brengen bij Christus. Stellen we ons de vraag: groeit ons geloof in de beproeving? Of wordt Christus onverstaaenbaar wanneer we beproefd worden? Uit: Dagmissaal

De verschijning van de heersende Christus (Driekoningen) duurt voort. Nu verschijnt Hij als overwinnaar over de natuurelementen. Het beeld van de storm is zo veelzijdig toepasselijk op het christendom. Het is weerom een beeld van Christus als de machtige God. Het is ook een beeld van de talrijke vervolgingen waarmee de Kerk te kampen krijgt. De vijanden kunnen de Kerk doen daveren op haar vestingen. Maar haar uitroeien, vernietigen, neen, dat nooit !

“Ik ben met u”, zei Jezus, “ tot het einde der tijden.”

Ook onze eigen ziel is zoals het scheepje door wind en golven omstuwd, door gevaarlijke bekoringen. Het wordt heen en weer geslingerd, dreigt zelfs om te slaan als we niet luisteren naar de vermaning van Petrus in het Epistel en dat is zo als we ons niet wapenen met de alles overwinnende naastenliefde om God.

Nu vaart de lijdensgedachte al zacht door de Kerstkring die ten einde loopt. Het duurt niet lang of we zien Christus ten prooi van vervolging en lijden. Maar Hij zal daarin niet ten onder gaan: Hij zal er des te zegevierend uit tevoorschijn komen!

Zo is zelfs de hele jaarkring een beeld van de paastijd en van de passivering van Christus. Elke zondag is een Paasdag, een Verrijzenisdag. Elke zondag vieren wij de dood van Christus en de

Opstanding in ons zelf. En al waren we de hele week door storm en golven omstuwd, in de zondagsmis staat de Heer in het scheepje recht. Elke zondag veroveren we een stuk van de Paaszege in de ziel. Zo is iedere zondag een schakel van de grote ketting die van het Doopsel tot de laatste strijd en de overwinning reikt.

Wat zijt ge bevreesd, kleingelovigen.... Hij is zo dicht bij ons !

Uit: Mijn dagelijkse overweging A. Maege

### **Bekoring en beproeving, twee verschillende zaken**

Bidden wij om niet te vallen bij een bekoring die de duivel ons zendt en bidden wij om iedere beproeving die Christus ons zendt met liefde te aanvaarden. Zei Christus niet: Wie mijn volgeling wil zijn, neme zijn kruis op ! ?

En, lezen we bij de H. Paulus niet: “Ik verheug mij dat ik voor u lijden mag en voor mijn deel mag aanvullen wat aan het lijden van Christus ontbreekt in mijn lichaam, ten bate van Zijn Lichaam dat de Kerk is.” Kolossenzen 1, 24

### **De kerstkring eindigt**

Het Kerkelijk Jaar start met de Kerstkring die aanvangt met de eerste zondag van de Advent, gaat over Kerstmis tot aan het feest van Maria Lichtmis, 2 februari. Dan begint de Paaskring die begint met Septuagesima -70 dagen voor Pasen- of op Aswoensdag, dit jaar op 2 maart. Zie onze Foyer-kalender.

Voor het plaatsen van de kerststal of de kerstbomen in de kerk is er geen vaste regel en datum. Het verschilt van land tot land. Dat is evenzo voor het verwijderen ervan. Vroeger werd in onze streek na de Vierde zondag van de Advent de kerk versierd met de stal en de kerstbomen en werd alles terug verwijderd de dag na Lichtmis. Nu plaatst men soms alles bij het begin van de Advent en verwijdert men alles na het feest van de Doop van Christus, dit jaar op 13 januari.

### **Maria Lichtmis – 2 februari**

In de liturgische betekenis is dit feest vooreerst een feest van Christus. In de collecte wordt Maria niet vernoemd en de prelatie is niet die van Maria, maar die van Kerstmis.

Met Kerstmis is het Licht – Christus – voor ons opgegaan: zijn geboorte in onze ziel. Met Driekoningen verscheen het Licht voor de hele wereld.

Vandaag, met Lichtmis, krijgen wij het Licht in onze handen, dragen we het onder het symbool van de kaars (kaarsprocessie) opdat we door ons voorbeeld het Licht zouden uitstralen rondom ons.

We vieren Maria's *reiniging* zoals de moeders uit het Joodse volk het in die tijd moesten ondergaan tot 40 dagen na de geboorte van een jongentje. Zo worden ook, volgens de overlevering, op hun juiste datum gevierd volgende feesten gevierd: de besnijdenis, Maria Boodschap, Hemelvaart van Christus, Pinksteren, geboorte van de H. Johannes. Opdat de boorling weer tot de gemeenschap van de heiligen zou behoren moest er volgens Joods gebruik een dubbel offer gebracht worden: een lam en een duif. Was een lam offeren voor armere mensen niet mogelijk, dan werd het een offer van twee duiven. Het spreekt vanzelf dat dit niet toepasselijk was op Maria, de Alreine. Maar Maria onderging dit uit nederigheid.

In navolging en ter herinnering hieraan hebben – of hadden ?- wij in onze kerken de ‘Kerkgang’: moeders brachten hun kind die dag naar de Kerk om het op te offeren aan Jezus terwijl ze een brandende kaars in hun hand hielden. De priester zegende moeder en kind.

De *opdracht in de Tempel*. Volgens de exodus moest ieder mannelijk eerstgeborene, aan God gewijd en in de Tempel opgedragen worden. Heden ligt Jezus in iedere H. Mis als het ware op de offerschaal, de pateen, en wordt aan de Vader opgedragen. Na 33 jaar zal Hij op het kruis dit Offer voltooien.

Het is de *eerste opgang van Christus naar de Tempel*; Hoe heerlijk en vol betekenis! Deze eerste intrede huldigt de Kerk even plechtig als Zijn laatste bezoek aan dit heiligdom, wanneer het volk Hem met palmen tegemoet trekt en met Zijn doodvonnis de ondergang van het heiligdom zelf zal ondertekenen...

De *openbaring van Zijn heerlijkheid* door de oude Simeon. Ontroerend is de oude man met zijn vurig levenslang wachten op de Messias. Nu hij het kindje Jezus in zijn armen mag houden, verlangt hij hier op aarde niets meer en zingt in vervoering vol dankbaarheid het sublieme “Laat nu, Heer, uw dienaar gaan...”.

Het avondgebed van het leven van Simeon wordt door de Kerk als avondgebed in de complete overgenomen. Simeon droeg Jezus éénmaal in zijn armen... Wij dragen Jezus gedurig in ons door het genadeleven en innig bij het ontvangen van de Heilige Hostie. Oh ! konden we

telkens dat vurig verlangen hebben van Simeon en Jezus' komst bezingen vol dankbaarheid wanneer wij te communie gaan!

Wat nog een bijzondere wijding geeft aan dit feest is de kaarsenwijding. Wij ontvingen éénmaal een gewijde kaars op de dag van ons H. Doopsel. Peter en meter hielden voor ons de kaars vast. Toen scheen voor het eerst in onze ziel het licht van het geloof.

Die kaars hielden we weer in onze handen bij het afleggen van onze plechtige geloofsbelijdenis.

Eens zal de processie van ons leven ons brengen aan de poorten van de eeuwigheid en dan zullen we de brandende kaars van geloof en liefde in onze stervende hand houden om met de 'brandende lamp' de goddelijke Bruidegom tegemoet te treden en binnen te gaan in de zaal van de eeuwige bruiloft. Hoe mooi is de betekenis van de brandende kaars en hoe diep godsdienstig het eerbiedig gebruik ervan.

We branden die kaars telkens weer in tijden van ziekte, beproeving, bekoring en op de verjaardag van ons H. Doopsel en H. Vormsel, bij de communie der zieken, bij de bediening van de sacramenten bij stervenden. En wij geloven het: geen christelijk huisgezin zonder gewijde kaars.

### **H. Blasius-zegen 3 februari!**

Hiervoor zullen we vragen aan de priester die de H. Mis komt opdragen om deze zegen, zoals vorig jaar, te geven na de H. Mis.

Deze heilige (+316) wordt aanroepen tegen keelpijn omdat hij op weg naar zijn martelplaats een jongen in stervensgevaar genas die graten had ingeslikt.

Uitnodiging om te komen bidden in onze kapel. Kies zelf dag en uur. Op **zaterdag**en bidden wij van 9 tot 10 uur waarna mogelijkheid voor een ontbijt.

Ook op **woensdagen** bidden we om 18 u de rozenkrans, aan het H. Hartbeeld op het kerkplein van Brasschaat-centrum, voor de Kerk en voor de wereld. Het initiatief ontstond enkele tijd terug in Oostenrijk en verspreidde zich razend snel over de hele wereld. Verant. C.C.

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robins@skynet.be