



FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 47- 2022

Zondag 25 december

Kerstmis – Geboorte van de Heer Jezus

Hodie Christus natus est

“Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer. En dit zij u een teken: gij zult een Kindje vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe” (evangelie van de nachtmis).

Dat is het geheim van de kerstnacht; ook het geheim van ons leven.

Wij moeten Christus herkennen in de schamele verschijning van een hulpeloos kindje, zoals wij Hem eenmaal moeten herkennen , vertrappt en geschonden op het kruis; zoals wij Hem ook vandaag in dit offer zullen herkennen onder de eenvoudige gedaante van brood en wijn.....

Kerstmis is een lichtfeest. Christus is het licht der wereld.

Met Kerstmis viert de Kerk drie heilige Missen.

“ God, Gij hebt deze hoog heilige nacht door de luister van het ware licht doen schitteren...”. (gebed nachtmis)

“Juich vrij, dochter van Sion; jubel, dochter van Jeruzalem ! Zie uw Koning komt, de Heilige, de Verlosser der wereld”. (Communiezang) dageraadsmis

“Een heilige dag is voor ons ontloken; komt, volken en aanbidt de Heer, want heden is een stralend licht op aarde neergedaald. Alleluia. (graduale dagmis)

In de liturgie huldigt de Kerk zowel het Kind van Bethlehem als de verheven God- koning.

Moge Maria ons voorbeeld zijn, Zij ‘die dit alles in haar hart bewaarde en het bij zichzelf overwoog’.(evangelie van de dageraadsmis). Moge het kerstfeest iets van de vrede en het licht brengen die Christus vandaag over de wereld heeft uitgestort door de viering van zijn offer.

***Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt eenzaam wacht bij het Kindje
't hoog heilige paar, rond de kribbe zingt d' engelenschaar.....***

Zalig Kerstfeest !

*Daar ligt in de kribbe lief Jezuke zoet
het lammeke Gods dat ons zondekes boet.
Het komt uit den hemel, waar d' engeltjes zijn
om ons te verlossen van d' eeuwige pijn.*

*O! Ziet toch hoe schoon het in 't kribbeke ligt
hoe 't lacht op ons allen met stralend gezicht.
Hoe 't reikt met zijn armkes, alsof het ons zei
Ik zie u zo geerne! Komt allen bij mij.*

*Wij komen! Wij komen! O Jezuke zoet.
Bij U is het schoon en bij U is het goed.
Wij geven U alles, 't zij groot of 't zij klein:
wij willen voor eeuwig uw vriendekes zijn*

Ja, Jezus, wij komen ! wij komen !

- Zaterdag 24/12 H. Mis om **10 uur** en om 22 uur
- Zondag 25/12 H. Missen om 10 uur
- Maandag 26/12 H. Mis om 10 uur

Voor iedere Mis biechtgelegenheid en kerstmuziek

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemarth robin.net

www.huizemarth robin.net www.facebook.com/huizemarth robin