

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 46 2022

Zondag 18 december

Vierde zondag van de Advent

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I : 4, 1 - 5

Evangelie : Lucas 3, 1 - 6

Deze H. Mis is meer een samenvatting van de hele Advent. Weer staan de drie adventsfiguren voor ons: Isaias, Johannes de Doper en Maria. Isaias in het *Introitus*, dit is, op de weg naar het heiligdom, Johannes de Doper in het *Evangelie*, in de voormis, in de voorhal van de offerviering. Daar is zijn plaats: hij leidt de Heer bij ons in. En Maria in het *Offertorium* en in het *Communielied*, dus reeds in het heiligdom, midden in de Offerviering. Alle drie herinneren zij ons eraan: "De Heer is nabij. Bereid voor Hem de weg". Maria staat het dichtst: Zij is ook het meest betrokken bij het kerstgeheim. En de Kerk roept ons op tot de verschillende Advents-gevoelens: onze verwachting zingen we in het *Rorate* van het *Introitus* en in het *Graduale*; tot boete worden wij aangemaand in het *Evangelie*; en onze blijdschap verwoordt zich vooral in de antifoon van de *Lauden* en de *Vespers*. Het *Introitus* van elke Adventsmis tekent een mooi crescendo in het verlangen naar Zijn komst. Op de eerste zondag: "Tot u heb ik mijn ziel verheven, ik betrouw op U, mijn God". Op de tweede zondag: "Volk van Sion, zie, de lieve Heer zal komen om de volkeren te verlossen." De Kerk roept het volk nu duidelijk op. Op de derde zondag: "Verblijdt u, nog eens, verblijdt u, want....de Heer is nabij". Op de vierde zondag is vraagt de Kerk hemel en aarde aan voor Hem: "Dauwt, hemelen van boven en gij, wolken, regent de rechtvaardige: de aarde opene zich en brenge de Verlosser voort!". Vroeger was deze nacht de nacht van de priesterwijdingen. In het *Epistel van Paulus* worden de dienaars van Christus en de uitdelers van Gods geheimen tot trouw aangemaand terwijl de gelovigen gevraagd wordt niet lichtvaardig te oordelen over hen die Kerk tot priesters aanstelt. Bidden wij daarom: "Heer, geef ons heilige priesters, geef ons veel heilige priesters!

Uit: Mijn dagelijkse overwegingen A. Maege, priester

RORATE COELI

Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.

Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige

**Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis:
ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est:**

Jerusalem desolata est:

**domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
ubi laudaverunt te patres nostri.**

*Toorn niet, o Heer, en gedenk niet langer ongerechtigheid:
zie, uw heilige Stad is een woestijn geworden, Sion is verlaten,
en verwoest is Jeruzalem, uw heilige en roemvolle tempel,
waarin onze vaders uw lof zongen. Rorate....*

**Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos,
et cecidimus quasi folium universi:
et iniquitatis nostrae quasi ventus abstulerunt nos
abscondisti faciem tuam a nobis
et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae**

*Wij hebben gezondigd, wij zijn geworden als een onreine,
als het blad van de boom zijn we allen gevallen
en als de wind vaagden onze ongerechtigheden ons weg;
Gij hebt Uw aangezicht voor ons verborgen
en ons neer geslagen door de hand van onze eigen ongerechtigheid.*

***Vide Domine afflictionem populi tui,
et mitte quem misurus es:
emitte Agnum dominatorem terrae,
de petra deserti ad montem filiae Sion:
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.***

O Heer, aanschouw de verdrukking van Uw volk en zend Uw afgezant;

*zend vanuit Petra door de woestijn heen,
naar de berg van Sions dochter het Lam,
dat over de wereld heerst
en het juk van de ballingschap van ons moet afnemen.
Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige.*

***Consolamini, consolamini popule meus:
cito veniet salus tua: quare moerore consumeris,
quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere,
ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.***
*Troost u, troost u, mijn volk,
spoedig zal uw verlossing komen. Waarom verteert de smart u
en is uw gelaat van verdriet verwrongen? Ik zal u redden, vrees niet,
want Ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.*

Laat het uitbazuinen op Sion: de dag van de Heer is nabij.
Hij komt ons redden. Alleluia.
Zie, Hij komt, die alle volkeren verwachten.
Hij zal de tempel van God met zijn glorie vervullen. Alleluia.
De kromme wegen zullen recht worden, de hobbelige effen;
kom, Heer, en wacht niet langer Alleluia, alleluia, alleluia.

Kerstnacht: de Menswording van God

*Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het Kindje 't hoog heilige paar
Rond de kribbe zingt d' engelenschaar
Slaap in hemelse rust*

De volksvroomheid heeft de Kerstnacht tot een 'stille nacht' gemaakt. Het is alsof de wereld de adem inhoudt en ieder woord ontoereikend is. Het is de nacht waarin de Zoon van God te Bethlehem in een stal geboren wordt uit de Maagd Maria.

De stilte van de nacht fluistert dingen die we anders niet zouden horen. In deze stilte werd het Woord mens. Er is ingehouden vreugde om dit blijde nieuws, vreugde die de nacht nog niet verlicht, maar zich wel aankondigt en ons met verwachting doet uitkijken naar de morgen. Want

de Engel verscheen aan de hemel en zei tot de herders op het veld: “**Vreest niet. Ik verkondig u een grote vreugde.**

Heden is u een Redder geboren”

Herders worden uitgenodigd op zoek te gaan en vinden het Kind.

Dit Kind wordt spoedig herkend als de Zoon van God, gekomen als een helder Licht om de weg te wijzen aan mensen van goede wil in een duistere wereld.

Dit Kind neemt de ballast weg van onze mislukkingen en zonden en doet ons vrij herademen als kinderen van God.

Dit Kind fluistert in ieders oor:

“Geloof Mij, Ik zie u graag, Ik kom om u te redden”.

Kerstmis wordt pas echt een feest wanneer het Licht der wereld welkom is in ons hart. Nergens vindt men een kerststal met een deur. Aan de stal waarin Jezus geboren werd, is geen deur die ons tegenhoudt binnen te gaan. Ook aan ons hart mag geen deur de toegang voor God afsluiten. Dan kunnen wij, zoals de herders, knielen en Hem in aanbidding ons schamel hart aanbieden.

Nabij zijt Gij, o Heer, en al uw wegen zijn waarheid; van den beginne wist ik van uw uitspraken, dat Gij daarin eeuwig zijt. Psalm 118, 151-152

Introitus Quatertempervrijdag in de Advent

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin