

Huize Marthe Robin - Brasschaat

Wekelijks Foyerblaadje nr 45

Zondag 11 december 2022

Derde zondag van de Advent

Epistel : H. Paulus aan de Filippenzen 4, 4 - 7

Evangelie : Johannes 1, 19 – 28

De week die nu komt behoort tot de innigste en heerlijkste gedeelten van het kerkelijk jaar. Vandaag eerst de vreugde voor het komende kerstfeest, dan de viering van de quateremperdagen die ter voorbereiding van het kerstfeest staan, vooral de ‘gulden Mis’ op woensdag.

Deze zondag ziet het naderende kerstfeest als een opkomende dageraad. De Kerk legt even het boetekleed af, omhult zich met rozerood en verwacht haar komende Koning en Bruidegom als een spoedig rijzende zon. Het altaar mag vandaag met bloemen versierd worden, het orgel mag weer spelen.

Op de eerste zondag lag de verlossing nog ver: “Gij zult de mensenzoon zien komen”. Op de tweede zondag hoorden we” Christus komt ...in Jeruzalem=de Kerk. Nu luidt het “De Heer is nabij” en meer nog “Hij staat in uw midden”.

Het Misoffer begint met uitbundige vreugde: “Broeders verheugt u in de Heer ten allen tijde...- **Introïtus**. Het introïtus brengt ons in de hele mis de vreugde en eerbiedige ontroering. Het **epistel** is kort maar buitengewoon tekenend. Want., de echte vreugde is in de Heer.

De Heer is nabij in zijn komst met Kerstmis, in zijn genadekomst in de Mis en in zijn wederkomst. Het **graduale** is een roep van verlangen naar verlossing. In het **evangelie** horen wij Johannes van zichzelf getuigen. Dit is een monument van nederigheid: hij noemt zich ‘maar een stem’.; In de **offerzang** psalm 82 . Bij de **communiezang** wordt het een sidderende vreugde als de <kerk verzekert: “Zeg aan de klein-moedigen: schep moed, zie, onze God zal komen en ons verlossen”.

Uit Mijn dagelijkse overweging A. Maege, priester

De H. Maagd Maria en de H. Eucharistie

In de Advent neemt de H. Maagd Maria een centrale plaats in. Zij is met Haar ja-woord de ‘Theodokos’, de Moeder van God, geworden. Zij heeft Jezus, de Zoon van God, met Zijn mensheid bekleed.

Men kan de Eucharistie als sacrament én als offer, niet scheiden van de H. Maagd Maria, zonder dat we Haar tekort doen en onszelf hiermee nadeel berokkenen.

Maar, eerst een verduidelijking: de Eucharistie als ‘sacrament’ is de aanwezigheid van Jezus in onze ziel gedurende een tiental minuten nadat we gecommuniceerd hebben. Het is dezelfde Jezus die in het tabernakel verblijft. Door de communie wordt Zijn goddelijk Lichaam in ons menselijk lichaam opgenomen. Jezus aanwezig in de geconsacreerde H. Hostie is de ‘sacramentele’ Jezus, met Zijn Godheid en Zijn Mensheid,

Laten we eerst even een vergelijking trekken tussen de Menswording van Jezus en de Consecratie, en daarin de rol van Maria en die van de priester:

- bij de *menswording* hebben we het beslissende woord van Maria.
- bij de *consecratie* hebben we het beslissende woord van de priester.

Het tijdens de consecratie aanwezig komen van Christus op het altaar kan maar doordat de H. Maagd Maria destijds Haar fiat uitsprak, waardoor God de Zoon mens kon worden.

Het aanwezig komen van Christus op het altaar kan niet zonder de priester. De priester bezit een drievoudige macht, die tot uitwerking komt in de H. Mis:

- de macht om het Lichaam en Bloed van Christus te *consacrer*en.
- de macht om de zo aanwezig gebrachte Jezus, met Jezus zelf, aan God de Vader *op te offer*en.
- de macht om Jezus’ Lichaam en Bloed aan de gelovigen *uit te delen*.

Kijken we nu eens naar Maria en de plaats van de priester tegenover Maria. God heeft aan Maria niet de macht gegeven om, zoals de priester, aan Christus Zijn *sacramenteel* wezen te geven. Maar Zij heeft Hem Zijn *natuurlijk* wezen geschonken.

- de priester doet het Woord dat Vlees geworden is tijdens de consecratie *neerdalen op het altaar*.
- maar lang voordien heeft de H. Maagd het vleesgeworden Woord laten *af dalen in Haar eigen schoot*, als op een zeer intiem altaar.

De priester spreekt hiervoor tijdens de consecratie een *woord* uit.

Wat doet Maria? Wat doet Maria? Buiten Haar *woord* geeft Maria ook Haar *eigen vlees en bloed*. Want, het is Maria die aan Jezus het Heilig Lichaam heeft geschonken, dat voor de Kruisoffer-dood bestemd was.

De **tweede macht** van de priester is de macht om te offeren. Maria heeft het merkteken van het priesterschap niet in Haar ziel geprent staan. Toch draagt

Zij op het altaar van Haar hart het zuivere, volledige en volmaakte Offerlam, Jezus Christus, op. 33-jaar lang offerde Zij Jezus op, die Zij moest voorbereiden voor de offerdood. En op de Calvarieberg staat Zij rechtop, in de houding van de Offeraar, en laat Zij de hulde die het goddelijk Offerlam aan God de Vader brengt, gaan door Haar doorwond Hart. Dat is een daad die dieper gaat dan die van het rituele priesterschap.

De **derde macht** van de priester is de macht om het Lichaam van Christus uit te delen bij de communie. De vraag is hier: zou de priester iets kunnen uitdelen wat hij niet eerst van Maria heeft mogen ontvangen? Maria deelt Haar eigen rijkdom uit. De priester geeft slechts verder, wat hij eerst van Haar heeft ontvangen, want Zij heeft het Lichaam van Christus dat wij nuttigen, het Lam Gods, ter wereld gebracht.

De kerkvaders uit de 2^{de} eeuw vermeldden dat de gelovigen van die tijd, het nooit nalieten bij het communiceren ook tot de H. Maagd Maria te bidden. Vooral bij de voorbereiding ervan.

We weten dus dat Maria ons als eerste Jezus heeft gegeven. Mogen we dan twifelen dat de Moeder van God een rol vervult, iedere keer dat Jezus tegenwoordig komt, iedere keer dat Hij voor ons opnieuw tijdens de H. Mis geboren wordt op het altaar? Zij, Maria, heeft ons de Verlosser geschonken bij Zijn eerste komst. Zij is de ciborie bij uitstek. En bij iedere nieuwe komst van Christus op het altaar is het uit dezelfde Ciborie dat de God-mens komt om Zijn Offer te hernieuwen. Te Betlehem was het Maria die aan de herders, zowel als aan de Wijzen, het Kind Jezus aanbood. Ook bij de nieuwe Kribbe die het altaar is, is Maria aanwezig. Zij nodigt ons uit: “Komt, komt dichterbij: is het Mijn Zoon die gij zoekt? Ziet: hier is Hij”.

Welke is de plaats van Maria in de *Eucharistie als Offer*?

Op de Calvarieberg wilde Jezus zich niet alleen slachtofferen. Aan de voet van het kruis stond Maria. Daarmee heeft de Verlosser gewild dat Maria een voorname taak zou vervullen in het verlossingswerk.

Wanneer wij zelf, als ledematen van het Mystieke Lichaam van Christus, reeds de plicht hebben het ‘lijden te vervolledigen’, wat zal dan niet de doorslaggevende rol zijn van Maria, Zij die ‘de eerste van de christenen’ is?

Niemand kan gered worden zonder de bemiddeling van Maria. Zij is de Mede-Verlosseres van het mensdom. - Hom. Pastoor Van der Voort-2007

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• *Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat*

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

RORATE COELI

Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.

Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige

**Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis:
ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est:**

Jerusalem desolata est:

domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,

ubi laudaverunt te patres nostri.

*Toorn niet, o Heer, en gedenk niet langer ongerechtigheid:
zie, uw heilige Stad is een woestijn geworden, Sion is verlaten,
en verwoest is Jeruzalem, uw heilige en roemvolle tempel,
waarin onze vaders uw lof zongen RORATE....*

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos,

et cecidimus quasi folium universi:

et iniquitatis nostrae quasi ventus abstulerunt nos

abscondisti faciem tuam a nobis

et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae

*Wij hebben gezondigd, wij zijn geworden als een onreine,
als het blad van de boom zijn we allen gevallen
en als de wind vaagden onze ongerechtigheden ons weg;
Gij hebt Uw aangezicht voor ons verborgen
en ons neer geslagen door de hand van onze eigen ongerechtigheid.*

Vide Domine afflictionem populi tui,

et mitte quem misurus es:

emitte Agnum dominatorem terrae,

de petra deserti ad montem filiae Sion:

ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.

*O Heer, aanschouw de verdrukking van Uw volk en zend Uw afgezant;
zend vanuit Petra door de woestijn heen,
naar de berg van Sions dochter het Lam,
dat over de wereld heerst
en het juk van de ballingschap van ons moet afnemen.*

RORATE...

Kerstkaarten , kalender , boeken : geef een christelijk kerstgeschenk