

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 44- 2022

Zondag 4 december

Tweede zondag van de Advent

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 15, 4 - 13

Evangelie : Mattheus, 11, 2 – 10

Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.

Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos,

Wij hebben gezondigd, wij zijn geworden als een onreine,

et cecidimus quasi folium universi:

als het blad van de boom zijn we allen gevallen

et iniquitatis nostrae quasi ventus abstulerunt nos

en als de wind vaagden onze ongerechtigheden ons weg;

abscondisti faciem tuam a nobis

Gij hebt Uw aangezicht voor ons verborgen

et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae

en ons te neergeslagen door de hand van onze eigen ongerechtigheid.

Vorige zondag was de boodschap “ De Heer komt”. Nu vernemen we steeds meer: “De Heer komt in zijn stad Jeruzalem”. Jeruzalem , de stad en tevens de bruid van de grote koning, siert zich op en bereidt zich voor op de feestelijke ontvangst.

Ook de roeping van Joden en heidenen en de eindoverwinning van het Rijk Gods staan centraal in de liturgie van deze zondag. Dat volgt logisch op de gedachte aan het laatste oordeel die de vorige zondag beheerste. Deze zondag is een feest van het Rijk Gods, ja een triomf dag niettegenstaande het paars van de boete. De liturgie toont het ons allereerst in het beeld van Jeruzalem.

Wat verstaan we onder het beeld van Jeruzalem?

-het Joodse Jeruzalem: land van de Joden, de stad waar Jezus zijn verlossingswerk begon.

-het Jeruzalem van de christenen: dat is het Gods Rijk op aarde, de heilige Kerk. Dat Jeruzalem bestaat nog: daarin zal met kerstmis de goddelijke Koning komen.

-het hemelse Jeruzalem. Ook hiervan zingt de Kerk. Want in de Advent verwachten we de Heer die zal komen op de jongste dag om ons allen in het hemelse Jeruzalem op te nemen

-het Jeruzalem in onze ziel. Ook in dat Jeruzalem wil Jezus komen en dat moeten wij nu versieren en voorbereiden: ons werk in de Advent!.

Ook Paulus stelt ons deze opdracht voor. De Joden zijn geroepen krachtens de belofte gedaan aan hun stamvaders, terwijl de heidenen alleen door de barmhartigheid van God tot de waarheid komen. Aan allen echter preekt Paulus eendracht en liefde: “ In het nieuwe Jeruzalem zijn allen verenigd tot één volk van God”.

En Johannes de Doper, De Kerk heeft dit evangelie over Johannes voor de Advent gekozen, omdat Jezus hier toont dat de voorzegging aangaande zijn Voorloper reeds vervuld is en bijgevolg ook de tijd van de Messias daar is.

Alle gezangen spreken uitsluitend over Jeruzalem: “Volk van Sion = Jeruzalem= , zie de Heer zal komen...”(Introïtus). “Vanuit Sion straalt zijn heerlijkheid: God zal komen in pracht...” (Graduale). “Stijg op, Jeruzalem...” (Communio).

In het epistel spoort Paulus ons aan tot eendracht en liefde. Het verwondert ons niet dat de Kerk, reeds van ver denkend aan de kribbe en aan Jezus vrede en liefde, ons zo op zijn komst op Kerstdag wil voorbereiden door ons aan te sporen tot diezelfde vrede en liefde en verdraagzaamheid voor elkaar. Ook dus tegenover wie we niet zo graag hebben of die we vijandig gezind zijn of die ons vijandig gezind zijn.

Ja, wat zou de wereld er anders uitzien als we het kwaad met het goede zouden vergelden. De vrede in en rondom ons, een verre Kerstwens....

Religieuze Kerstkaarten – Liturgische Kalender

Wij bieden u 8 mooie dubbele kerstkaarten aan:

Prijs: 1 kaart: 2 euro; 5 kaarten: 8 euro : 10 kaarten : 15 euro.

Wij hopen en rekenen erop dat u ons helpt **kalenders** te verkopen. Vele foto's tonen de heiligheid van de Mis en andere foto's van priesters en seminaristen tonen ons dat de heilige ,katholieke en apostolische Kerk niet dood is, maar leeft en vele jonge vurige priester roepingen telt !!

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

E: foyer.marthe.robin@skynet.be ;

www.huizemarth robin.net