

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 41 2022

Zondag 6 november

Twee en twintigste zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Filippienzen 1, 6 - 11

Evangelie : Mattheus 22, 15 – 21

Het leven stelt hoge eisen aan de christen. Hij leeft in deze wereld waarin hij zijn weg moet vinden naar de eeuwige glorie -epistel. Hij moet altijd een juiste beslissing weten te nemen – evangelie- en daarom en voortdurend beroep doen op de hulp van Christus- slotgebed.

Uit: Dagmissaal

Novembermaand, maand van de solidariteit

De novembermaand is de maand waarin onze verantwoordelijkheid tegenover onze overledenen aangescherpt wordt. Een mooi gebaar van solidariteit is het bidden van de kruisweg of de kruiswegrozenkrans voor de zielen in het vagevuur, een bezoek aan het kerkhof en zeker het bijwonen van de H. Mis.

De **kruisweg** is een oefening van devotie waarin gelovigen het lijden van Christus overwegen door symbolisch de weg af te leggen, die Jezus met het kruis ging op Zijn sterfdag.

De kruisweg stamt uit de late Middeleeuwen. In Jeruzalem zochten pelgrims naar de plaatsen waarlangs Jezus, volgens het Nieuwe Testament en de overleveringen, zijn lijdensweg ging.

Het voorbeeld van de kruisweg van Jeruzalem maakte grote indruk op de gelovigen in de Kerk van het Westen. Op vele plaatsen werden vergelijkbare lijdenswegen gecreëerd, in open lucht, langs wegen, soms tegen een heuvel op of in een kerk of kapel.

Aanvankelijk hield men zich in de vormgeving van de lijdensweg aan de verhalen van de evangelisten. Al snel werden ook legendarische details in de uitbeelding verwerkt o.a. van Veronica. Zij zou één van de vrouwen geweest zijn, die Christus op Zijn kruisweg trof en aansprak (Lucas 23, 27-31). Het doek waarmee zij het bloedige zweet van Zijn gelaat afveegde kreeg de afdruk van Jezus' gelaat. Het 'Sudarium' werd in de late Middeleeuwen veelvuldig afgebeeld.

In de 15de eeuw telde de Kruisweg zeven staties: in de 17^{de} en 18^{de} eeuw groeide de kruisweg naar veertien staties. Dat gebeurde onder de invloed van de Franciscanen. Bekend in dit verband is de franciscaanse prediker Leonardo da Porto Maurizio (1676-1741): het biddend afleggen van de Kruisweg is een heilzaam middel om boete te doen. Hij wist paus Clemens XII (paus van 1730 tot 1740) te overhalen om kruisweg staties op te richten tot in het Colosseum van Rome, het antieke amfiteater waar veel christenen de marteldood zijn gestorven. In de 18de eeuw kreeg de Kruisweg een vaste vorm: de veertien staties werden in 1751 officieel vastgelegd door paus Benedictus XIV.

Ons kruis in verbondenheid met Jezus dragen

Op weg naar de hemel kan men zonder kruis geen vordering maken. Zonder kruis is er geen kroon. Er zijn in- en uitwendige kruisen; zoals ziekte, armoede, uitsluiting, pesten, valsheid van broeders, goddeloos gezelschap, laster, leugens, het niet aanvaarden van de waarheid, duivelse innerlijke aanvallen. Het kruis kan heel zwaar overkomen. Maar Jezus zal nooit iemand beproeven boven zijn krachten. Voor degenen die God liefhebben ligt de vreugde naast het kruis.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin