

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

**wekelijks foyerblaadje nr 40 2022**

Zondag 30 oktober

### Feest van Christus Koning

*Epistel* : H. Paulus aan de Kolossenzen 1, 12 - 20

*Evangelie* : Johannes 18, 33 – 37

### Feest van Christus Koning

#### Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

In 1925 heeft paus Pius XI het koningschap van Christus plechtig bevestigd door het tot een bijzonder feest uit te roepen.

Zoals Jezus Christus én God én mens is, zo is ook Zijn koningschap tweevoudig: Jezus Christus is Koning als God, als schepper van hemel en aarde, aan wie alles onderworpen is.

Hij is ook Koning als mens. Dat laatste is Hij door Zijn *geboorterecht*, omdat in de eenheid van Zijn persoon, de tweede persoon van de H. Drie-eenheid, Zijn menselijke natuur innig verbonden is met Zijn goddelijke natuur en in Zijn goddelijke natuur is Hij, Christus, almachtig.

Naast Zijn geboorterecht is Hij als mens ook koning bij *veroveringsrecht* omdat Hij al stervende op Zijn kruis alle genaden voor ons heeft verdiend en wij zo Zijn “populus acquisitionis”, Zijn ‘aangenomen volk’ zijn geworden.

Aan Pilatus zegt Jezus, en dat lezen we bij de evangelist Johannes, 17, 36: “Mijn Rijk is niet van deze wereld”,

Het koninkrijk van Christus is een geestelijk rijk. Het is innerlijk in iedere ziel ingebed die in staat van genade is met God, in iedere ziel waarin God kan regeren.

“Regnum Dei intra vos est - Het rijk van God is binnen in u”, zegt de evangelist Lucas in zijn 17de hoofdstuk.

“Het rijk van Christus strekt zich uit over de hele wereld, voor alle volkeren en ook voor diegenen die op geen enkele wijze tot de christelijke godsdienst behoren.” - Paus Pius XI.

Jezus is “de Koning der Koningen en de Heer der Heren.”- Openb. 19,16.

Jezus zegt: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde,”- Mt. 28,18

Paus Leo XIII schreef: “Als aan Christus alle macht gegeven is, dan volgt daaruit noodzakelijk dat Zijn gezag het hoogste moet zijn, absoluut en onafhankelijk van iedereen, zodat geen enkele macht evenwaardig is, nog daarop lijkt. En daar die macht Hem gegeven is in de hemel en op de aarde, moeten hemel en aarde aan Hem gehoorzamen” .- Paus Leo XIII.

In de liturgie wordt Jezus veelvuldig als Koning geëerd. Wij erkennen Zijn Rijk als we het Credo bidden: “En aan Zijn Rijk komt geen einde”.

De Kerkvader Cyrillus van Jeruzalem (ca.315-386) merkte op: “Alle koningen verliezen bij hun dood het leven, en zo ook hun macht. Alleen Christus wordt sedert Zijn dood aan het kruis door de hele wereld aanbeden.”

Paus Pius XI merkte op: “Als de mensen eindelijk in hun persoonlijk en in hun openbaar leven de koninklijke macht van Christus zullen erkennen, dan kan het niet uitblijven dat er voor heel de samenleving onnoemelijke zegeningen en voordelen uit voortvloeien, nl. rechtmatige vrijheid, orde en tucht, rust, eendracht en vrede.” Christenen weten dat vanuit hun geloof.

Uit :Jaargang Homilies Pastoor Van der Voort +2011

### **Feest van Allerheiligen**

Vandaag brengt de Kerk samen met de heiligen in de hemel en met de zielen in het vagevuur, hulde en dank aan God.

De Kerk is tegelijk zichtbaar en geestelijk; zij is samengesteld uit een menselijk én een goddelijk element. Zij is een Mystiek Lichaam waarvan Christus het Hoofd is.

Wij weten dat ons lichaam de tempel is van de H. Geest en dat de Kerk de tempel is van de levende God. ( KKK).

Omdat wij, in eenheid, behoren tot het Mystiek Lichaam van Christus. draagt dit zijn consequenties: hoe zuiverder de leden van het Mystiek Lichaam met het Hoofd dat Christus is, verbonden zijn, hoe krachtiger en liefdevoller de invloed ervan uitgaat in de wereld.- Uit: Homilies, E.H. Van der Voort +2011

### **Feest van Allerzielen**

Op het feest van Allerheiligen vieren we de *verheerlijkte Kerk* in de hemel; met Allerzielen gedenken we *lijdende Kerk* in het vagevuur. Omdat wijzelf behoren tot de *strijdende Kerk*, die nog op aarde is, kunnen wij de zielen uit het vagevuur helpen bevrijden door ons gebed.

Het vagevuur is het zuiveringsoord, het voorportaal van de hemel, waarin de liefde haar laatste tol betaalt. Paus Pius X noemde de dag van Allerzielen het “hoogfeest van de gelovige zielen”.

Wij worden in de H. Mis gewezen op de oneindige goedheid van God die troost en die ons naar de hemel trekt. We denken ook aan het einde van de tijden, wanneer het Laatste Oordeel zal geveld worden. Maar boven het lijden en het strijden houden wij vast aan de belofte van nieuw leven, aan de vreugde van een eeuwige Paasmorgen.

Nooit ging er van het ‘Alleluia’ meer vreugde uit dan op het einde van het “Dies irae”. Want wij weten en geloven, dat de glorie van de Verrezen Christus zal uitstralen over de geheiligde ledematen van Zijn Mystiek Lichaam.

In dat evangelie zegt Jezus ons dat wie geloven, van de dood zullen overgaan naar het leven. Groter dan de genezingen uit het evangelie is het opnieuw tot leven wekken van wie dood zijn in hun ziel.

Jezus kan het eeuwig leven geven, omdat Hij van de Vader de volheid van leven ontvangen heeft en de macht om het leven mee te delen. De genade van de barmhartige God biedt redding die voor elkeen beschikbaar is.

Jezus heeft van de Vader ook de macht gekregen om te oordelen. Zijn stem is dezelfde gisteren en vandaag zoals Zijn stem ook dezelfde zal zijn op het einde der tijden.

Als Mensenzoon heeft Jezus ons verlost. Zijn stem zal op het einde van de tijden alle doden uit hun graven doen opstaan. Diegenen die het goede gedaan hebben zullen het eeuwig leven binnengaan; wie Hem hebben laten vallen, zullen geoordeeld worden. Onze houding van ‘nu’ tegenover Jezus Christus beslist over ons eeuwig leven of onze eeuwige dood.

We weten dat vele gestorvenen, die het eeuwig leven mogen binnen gaan, eerst nog een zuivering ondergaan in het vagevuur. Moesten de zielen van het vagevuur kunnen spreken, wat zouden ze ons om hulp vragen, want voor zichzelf kunnen zij niets anders doen dan afwachten tot hun zuivering is voleind. Zij rekenen op ons gebed !

### **Allereerst gehoorzaamheid aan God.”**

“De vijand van de Kerk is niet langer buiten de Kerk, maar binnen in de Kerk”.  
Aartsbisschop Fulton Sheen - 1895 – 1979

“De paus is God niet. Wij kunnen nooit die mate van gehoorzaamheid die we moeten geven aan God, aan een paus geven. Aan God alleen zijn wij een absolute, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verschuldigd”.- Woorden van bisschop Athanasius Schneider

De paus is enkel onfeilbaar inzake geloof en zeden die streng ingeworteld zijn in de H. Schrift en in de christelijke Traditie. Zo konden pausen het dogma van

de Onbevleete Ontvangenis van Maria (1854) en de Tenhemelopneming van Maria (1950) proclameren tot geloofspunt. De taak van de paus is deze waarheden te beschermen en te verdedigen, niet deze waarheden te wijzigen. Een christen hoeft niemand te gehoorzamen die tegengestelde richtlijnen geeft voor de waarheden die de H. Schrift en de Traditie ons voorhouden te geloven. Paus Franciscus definieert de Kerk zoals die herinnert aan Luthers tegenstrijdige zin *simul justus et peccator* ('tegelijk heilig en zondaar'), die de leer van de ketter samenvat. Voor Luther zijn alle mensen al gered hoewel ze zondaars blijven, omdat Christus, onze Heer, onze zonden niet uitwist, maar ze met de mantel van zijn offer bedekt. Dit is ketterij.

De heilige Leraar Robertus Bellarminus hanteert een klassieke definitie van de Kerk, "...zijn uitgesloten alle ongelovigen ... en zij die tot de Kerk behoorden maar haar verlieten, kettters en afvalligen".

Charles kardinaal Journet beschrijft heel treffend hoe de zondaars in de Kerk blijven: *"De Kerk bevat zondaars. Maar zij bevat de zonde niet. Alleen op grond van wat in hen zuiver en heilig blijft, behoren de zondaars tot haar, dat wil zeggen op grond van het sacramentele karakter van doopsel en vormsel en van de theologische gewoonten van geloof en hoop als zij die nog hebben. . . . Maar op grond van de doodzonde die in hen is binnengedrongen en hun hart vult, behoren zij vooral toe aan de wereld en aan de duivel. Wie de zonde doet, is van de duivel"*. - Johannes 3:8.

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net) info@huizemartherobin.net

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB