

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 4 2023

Zondag 22 januari

Derde zondag na Driekoningen

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 12, 16 - 21

Evangelie : H. Mattheus 8, 1 - 13

Na enkele weken het mysterie van de Menswording te hebben gevierd en gemediteerd, laten deze zondagen ons kennismaken met het openbare leven van Jezus door evangelische taferelen voor te stellen die de reikwijdte van zijn zending onthullen.

De collecten voor de missen van de zondagen na Driekoningen en na Pinksteren, waarvan de oorsprong teruggaat tot de eerste eeuwen van het christendom, zijn de uitdrukking van het christelijk gebed in zijn gebruikelijke verzoeken en disposities; maar de collecte van vandaag is opmerkelijk omdat zij ons onmiddellijk leidt naar het wezenlijke van het christelijk leven:

**“Eeuwige en almachtige God,
vergroot in ons geloof, hoop en liefde. En opdat wij verkrijgen wat U belooft, doe ons Uw geboden beminnen.”**

Om God te kunnen benaderen, moeten wij de goddelijke deugden in onszelf laten groeien en handelen naar ons geloof, zoals God dat van ons vraagt.

Het epistel sluit aan bij dat van afgelopen zondag over de geest die gelovigen moet bezielen tegenover alle mensen, wie ze ook zijn: een verlangen naar vrede en het goede, dat door niets wordt ontwricht, zelfs niet door het kwaad. Het Evangelie, in Mt 8,1-13, nodigt ons uit tot vertrouwen, hoe ellendig of ver van God we ook zijn. Het geeft ons ook een glimp van de universaliteit van het heil. Degenen die bij Jezus komen en hem nederig om een gunst vragen “als je dat kunt” zegt de melaatse, zijn geen vrome leden van de synagoge, maar een melaatse en een centurio, die beiden door de Joodse wet als onrein worden beschouwd. Wat het hart van Jezus raakt, is niet het recht dat zij hebben om te ontvangen wat zij vragen, maar het geloof dat in hun hart is, een geloof dat niet zal worden ontkend als het eenmaal is toegekend: de

melaatse zal naar de priesters gaan en offeren wat is voorgeschreven, zoals de Wet voorschrijft. Wat de centurio betreft, een officier in een buitenlands bezettingsleger, is het zijn geloof dat indruk maakt op Jezus. Deze lofprijzing zegt ons al dat het heil dat Jezus brengt voor iedereen is, zonder onderscheid van kwaliteit of afkomst. Melaatsheid is, net als de ziekte van de dienaar, een symbool van de zonde waarvan Jezus ons kwam reinigen als wij in hem geloven.

MEDITATIE

Christus Jezus stelt geloof in Hem als voorwaarde voor zijn wonderen. Waar hij het ook vindt, hij kan het niet ontkennen. Zie het verhaal van de centurio die vraagt om de genezing van zijn knecht. Geloof is de eerste deugd die Onze Lieve Heer eist van hen die tot hem komen. En dit gedrag van Christus blijft hetzelfde voor ons allen. God vraagt dat wij hem tijdens onze aardse levensfase in geloof dienen. Dit is het eerbetoon dat hij van ons verwacht en het is onze test voordat wij het eeuwige doel bereiken.

Maar hoe kunnen wij eraan twifelen dat, wanneer wij, zelfs buiten de sacramenten om, Jezus benaderen door geloof, met nederigheid en vertrouwen, een goddelijke kracht van hem uitgaat om ons te verlichten, te versterken, te helpen? Niemand is ooit in geloof tot Christus Jezus genaderd zonder te zijn aangeraakt door de weldadige stralen die voortdurend van dit brandpunt van licht en warmte uitgaan. - Ik geloof Heer, maar vermeerder mijn geloof!

Zalige Columba Marmion, *Christus, Leven van de Ziel*

E.H. J.P. Herman