

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 35- 2022

Zondag 25 september

Zestiende zondag na Pinksteren

*Epistel* : H. Paulus aan de Efaziërs 3, 13 - 21

*Evangelie* : Lucas 14, 1 – 11

Hoewel het op het eerste zicht niet heel klaar lijkt, toch is de ganse Mis van deze zondag een hulde aan de nederigheid.

Het Introïtus, psalm 83, is een gebed van koning David om hulp en troost. Als koning is ook hij maar een gewone mens. Het besef van onze nietigheid, van onze onmacht is de natuurlijke bodem van de nederigheid.

Ook bij de Collecte erkennen wij onze onmacht: wij smeken om toch steeds Gods genade te mogen ondervinden.

De mooiste zang van nederigheid komt in het epistel van Paulus aan de Efeziërs. Paulus smeekt zijn broeders niet afvallig te worden om zijn vernedering in de boeien; maar dat ze veeleer met hem daarop zouden roemen. Zijn prachtig schrijven eindigt hij met de aangrijpende aanbidding van een ziel in volle nederigheid: “Aan Hem nu die bij machte is veel meer tot stand te brengen dan wij aan Hem kunnen vragen of begrijpen, aan Hem zij de eer in de Kerk en in Christus Jezus tot in alle geslachten van de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Bij het evangelie zullen velen zich afvragen: wat komt die les over de nederigheid door Christus gegeven hier tepas in het verhaal over de waterzuchtige die op de Sabbat wordt genezen? En toch: de les van Jezus na dit voorval is meesterlijk gekozen Het voornaamste gebrek van de Farizeeërs was toch hun schijnheiligheid en hun hoogmoed. Jezus maakt hen met zijn gezonde logica beschaamd. Ze waren niet in staat Hem te antwoorden. De waterzuchtige, die voor hen staat, is een beeld van hun hoogmoed. Een hoogmoedige blaast zich op in zelfoverschatting en zelfgenoegzaamheid en alleen een aanraking met de eeuwige waarheid, Jezus Christus, kan zijn geest weer geschikt maken voor de waarheid. Maar daarvoor moet hij zijn ziekte erkennen en zich aanbieden om genezing bij Hem die gezegd heeft: “Leert van Mij omdat

ik zachtmoedig en nederig van harte ben”. De waterzuchtige heeft dit begrepen, zich aangeboden en... werd genezen.

De gezangen die het Epistel en Evangelie omlijsten – graduale, alleluia, offertorium en communio – verheerlijken de grootheid van God en roepen zijn hulp in voor onze zwakheid. Dus weer uitingen van nederigheid.

De grondslag van de liefde is de nederigheid. Daarvan heeft Jezus zijn hele leven lang het voorbeeld gegeven, van de kribbe tot het kruis.

Zovele schijnbaar goede christenen doen de farizeeërs na. Ze willen Gods’ gebeden niet langer begrijpen, ze willen in hun hoogmoed zelf bepalen wat zonde is en wat geen zonde is, wat recht is en wat verkeerd is. Ze willen een nieuwe godsdienst maken waarin ze hun eigen wil opdringen, doorvoeren....terwijl echte liefde niet ligt in zijn eigen wil doen, maar zoals Christus gehoorzaam zijn aan de wil van Zijn Vader.

Uit: Mijn dagelijkse overwegingen A. Maege, pr.

### **Feest van de Aartsengel Michaël - 29 september**

Het gebed tot de aartsengel Michaël is geschreven door paus Leo XIII na een visioen in zijn privékapel op 13 oktober 1884. Hij bepaalde dat gelovigen het na iedere H. Mis tijdens de week zouden bidden. Het gebed behoort niet tot de Mis, maar bleef na iedere TLM als afsluiter.

“Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig, en Gij, vorst van de hemelse legermacht, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

### **Wereldwijd maakt de Belgische Kerk zich tot schande**

We werden allemaal diep geschokt door de verklaring van de Vlaamse bisschoppen en door de publicatie van een ritueel van gebed voor "koppels" van hetzelfde geslacht. We weten allemaal dat die praktijk, hoewel nu officieel aanvaard door de bisschoppen, tegen de leer van de Heilige Schrift en tegen de Traditie van de Kerk gaat. De enige echtelijke eenheid die gewild is door God is tussen man en vrouw is die in een christelijk huwelijk. Alle andere vormen van samenleving buiten

het huwelijk zijn tegen de moraal van de Kerk en plaatsen de mensen die zo leven in een staat van permanente en publieke doodzonde.

De verklaring van de bisschoppen over de barmhartigheid van Christus is in tegenstelling met de leer van het Evangelie. Christus heeft iedereen verwelkomd, zelfs grote zondaars, op voorwaarde dat ze hun zonde herkennen en terugkeren naar God met berouw én het vaste voornemen om niet meer te vallen in hun zonde.

Om deze reden is er geen mogelijkheid om andere echtelijke vormen van samenleven in te zegenen buiten het christelijk huwelijk van één man en één vrouw. Dit geldt eveneens voor samenwonende mensen buiten het huwelijk, voor gescheiden - en hertrouwde echtparen en voor "echtparen" van hetzelfde geslacht.

We hebben het recht om aan onze bisschoppen te schrijven om onze afkeuring en ons protest uit te drukken. Laten we bidden opdat de priesters zich niet laten beïnvloeden en dit ritueel niet gebruiken.

### **De uitvaart van de Queen**

“Er is een land ver voorbij de sterren waar “ we will meet again” !

Dit hoorden we bij de Anglicaanse begrafenisplechtigheid van Koningin Elisabeth. De rode draad doorheen heel die uitvaart plechtigheid was “God en onze eindbestemming bij Hem”. Een voorbeeld voor alle kerken in onze katholieke landen waar priesters en leken zich bij een uitvaart meestal beperken tot de verkondiging van het aardse leven van de overledene en vermijden om de naam van God en de woorden hemel en hel uit te spreken.

Een klein maar niet onbelangrijk détail : opvallend hoe het Onze Vader bij de Anglicaanse Kerk de zin vertaalt ‘Et ne nos inducas in tentationem’ ...met “Maar verlaat ons niet bij bekoring”.

In het Onze Vader-gebed vragen wij Gods hulp om stand te houden bij bekoring en nemen wij met de kracht van Zijn genade de beproevingen aan die Hij ons verzendt om te lijden wat ontbreekt aan Zijn offer.

Zo kan men de zin “ En breng ons niet in beproeving” als weinig christelijk beschouwen. Zei Jezus niet: “Wie Mij wil volgen, neemt zijn kruis op”? Goed gedragen beproevingen versterken de ziel op weg naar God. Zijn kruisdood opende toch de Hemel voor wie in Hem geloven en ernaar leven !

## **Kannunik Justin Ong - ICKSP**

Wie vorige zondag aanwezig waren, konden kennis maken met een heilige jonge priester, afkomstig uit Maleisië. Spijtig voor ons vertrekt deze priester één van de dagen naar Ierland. ...

### **Dit zou interessant zijn...**

moesten we eens een overzicht hebben hoeveel nieuwe seminaristen er nu in september zijn binnen gegaan bij de traditionele gemeenschappen, hoeveel seminaristen deze gemeenschappen er in totaal hebben, hoeveel priesterwijdingen er dit jaar waren en hoeveel priesters de gemeenschappen al telden. Wie helpt???

Eén ding weten we: de Traditionele roepingen groeien overal ! Knappe jonge mannen durven een kordaat priesterschap aan voor Gods Kerk !

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be)

W: [www.foymartherobin.net](http://www.foymartherobin.net)    [info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net)    [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120    BIC KREDBEBB