

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 34- 2022

Zondag 18 september

Vijftiende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Galaten 5, 25 - 26; 6, 1 - 10

Evangelie : Lucas 7, 11 - 16

Het evangelie van deze zondag verhaalt één van de eenvoudige, maar zo aangrijpende daden van Jezus Christus. Christus heeft ook medelijden met onze moeder, de H. Kerk, die zo dikwijls haar kinderen ziet sterven aan de zonde (gebed en slotgebed).

Graduale (koozang) *Ps. 91, 2 - 3*

“ Het is goed de Heer te loven en uw naam, o Allerhoogste, te bezingen; om in de vroege morgen uw barmhartigheid te verkondigen en uw trouw in de nacht. - Alleluia, alleluia. *Ps. 94, 3* Want de Heer is een grote God, een grote koning over de ganse aarde. Alleluia” .
Uit: Dagmissaal

H. Mattheus, apostel en evangelist - 21 september

De h. Mattheus, ook Levi genoemd, was tollenaar en werd daarom geminacht door het volk. Maar Christus riep hem tot zich om als apostel en evangelist het werk van Christus verder te zetten. Hij schreef zijn evangelie voor de Joden-christenen in hun volkstaal, het Aramees. Volgens de overlevering heeft hij het evangelie gepredikt in Egypte en Ethiopië, waar hij de marteldood stierf in het jaar 60. Uit: Dagmissaal

Homilie

In de lezing van vandaag draagt Sint Paulus ons op om te leven en te handelen naar de Geest. Ons leven is als een pelgrimage naar de Hemel, onze eindbestemming. Deze lijkt zo ver weg en de reis erheen kent vele ups-and-downs, waardoor we ons vaak afvragen of we ooit veilig zullen aankomen.

Beminde gelovigen, welk pad leidt ons naar de Hemel? Heel eenvoudig gezegd: onze roeping. God heeft een plan voor ieder van ons. Wat dit plan ook moge zijn, worden we niet beter geleid door de Ene die het kent? De Ene die ons hart geschapen heeft? Daarom spoort de apostel

Paulus ons aan om te leven en handelen naar de Geest van God en niet naar de geest van de wereld, die bestaat uit ijdelheid, toorn en afgunst.

We hebben onvoldoende tijd om alle drie te bespreken, en zullen dus enkel focussen op ijdelheid. Deze zonde lijkt sterk op hoogmoed, het buitensporig verlangen naar de eigen uitmuntendheid, maar ijdelheid is meer specifiek het buitensporige verlangen om de eigen uitmuntendheid ten toon te spreiden om eer en glorie te ontvangen van de medemensen. Het is “het overdreven en ongebreidelde verlangen voor erkenning en waardering van anderen.” De Engelstalige term voor ijdelheid is “vainglory”, wat bestaat uit twee aparte woorden: “vain”, wat ijdel of leeg betekent, en “glory”, glorie of eer. Laat ons eerst kijken naar het woord glorie ofwel erkenning en lof voor iemands uitmuntendheid. Sint Thomas beschrijft glorie als een zekere helderheid of opvallendheid ... we kunnen hierbij misschien denken aan een aureool rond de hoofden van heiligen of een diamanten kroon op een vorstelijk hoofd.

Eerst en vooral, omwille van Zijn oneindige Goedheid is enkel God het echt waardig om glorie te ontvangen. Daarom ook zingen wij “Gloria in Excelsis Deo”. Maar God hoeft geen glorie aan Zijn oneindige perfectie toe te voegen. De mens daarentegen, heeft de bijzondere taak om God te loven. Waarom? Omdat de mens een intelligent wezen is, de mens is in staat om Gods grootheid te bewonderen - de mens is de spreekbuis die voor de gehele schepping spreekt.

Ten tweede heeft God, onze Schepper, ons eenvoudigweg geen leeg bestaan gegeven - elk wezen heeft iets speciaals in zich. Hierdoor kan glorie ook aan de mens toegekend worden, als hij dit waardig is. We doen er goed aan om ons te herinneren dat het geen zonde is om iemands eigen uitmuntendheid en goede werken te kennen en te waarderen, ... vb. zoals een talent of een goedbereide maaltijd. Dit is geen zonde zolang we God hiervoor loven - al het goede komt van God en alle goede werken zijn het resultaat van Zijn genade. “Non nobis, Domine, non nobis. Sed nomini tuo da gloriam.” Niet aan onszelf, o Heer, niet aan onszelf, maar aan Uw naam geven wij glorie.

Sint Paulus waarschuwt ons voor de gevaren van glorie en het ongeordend verlangen om glorie te bezitten. De ambitieuze achtervolging van lege of ijdele glorie is een zonde. Vergeet niet dat

glorie iets goed is ... en als we de neiging hebben dit te zoeken in wat we doen, is het belangrijk om te weten wanneer deze glorie in feite ijdel wordt:

Eerst en vooral, wanneer we verlangen om geprezen te worden voor een deugd of een andere lichamelijke of spirituele gave die we niet bezitten, of om een freële eigenschap van voorbijgaande aard die geen lof waardig is, zoals gezondheid, schoonheid of een andere lichamelijke gift, of zoals rijkdom, pracht of andere zaken die we fortuinlijke gaven noemen. Ten tweede, wanneer we, op zoek naar lof, de waardering en goedkeuring waarderen van iemand wiens oordeel onbetrouwbaar is.

Ten derde, wanneer we de lofbetuigingen niet gebruiken ter ere van God of voor het goede van onze naaste, wat altijd een zonde is tegen de voorschriften van de Heilige Schrift: “Laat ons geen ijdelheid verlangen” (Phil, ii, 3). Het kan immers doodzonde zijn wanneer we lofbetuigingen zoeken voor een kwaad dat we hebben begaan of waarvoor we de intentie bezitten om het te begaan, of voor een kwaad dat we nooit begaan hebben en er ook niet aan dachten om het te begaan, of om lof te ontvangen voor een goede daad die we niet gedaan hebben en waarvan we anderen willen laten geloven dat we het wel gedaan hebben. Het kan ook een doodzonde zijn als we een goede daad enkel doen uit menselijk respect met de intentie om gezien of geprezen te worden.

Sint Johannes Chrysostomus waarschuwt ons voor de triestige waarheid van ijdelheid. Hij zegt: “Terwijl andere ondeugden een onderdak vinden bij de dienaren van de duivel, vindt ijdelheid zelfs een plaats onder de dienaren van Christus.” Deze ondeugd verschuilt zich in devote christenen die Gods’wil willen doen. Ijdelheid verschuilt zich in elke handeling ... zelfs in deze die met een goede intentie gedaan worden. Deze zonde is altijd paraat om haar subtiele gif in alle dingen te laten doordringen, zelfs in acties van nederigheid en boetedoening ... en ze berooft ons van de verdienste van ons goede werk. Omdat de duivel God niet rechtstreeks kan aanvallen, doet hij dit door de glorie die God normaal gezien zou ontvangen door onze handelingen te stellen en deze glorie te verminderen ... en hoe kan dit beter dan door ijdelheid.

Laten we luisteren naar Sint Franciscus de Sales: “Sommigen zijn trots en glorieus omdat zij een mooi paard hebben, omdat zij een pluim op

hun hoed dragen of een en ander rijk kledingstuk: waar wie ziet hun domheid niet? Als er zich glorie bevindt in dit gedrag, behoort ze dan niet eerder toe aan het paard dat bewonderd wordt, aan de vogel die de pluimen leverde, aan de kleermaker die het kledingstuk maakte?” Zie hoe ijdelheid werkelijk ijdel en frivool is. Tenslotte, laat ons er aan herinneren dat glorie eer is die gegeven wordt en die we enkel ontvangen in de mate dat iemand bereid is om het te geven ... vaak onder hun eigen voorwaarden. En zelfs als we ze ontvangen hebben, behoort de glorie ons nog steeds niet toe, ze omgeeft ons als een kledingstuk. En ze kan op elk moment weggenomen worden. Hou er dan ook rekening mee hoe onredelijk het is om te verlangen naar de wispelturige opinie van mensen die vandaag aan jouw kant staan en morgen aan de tegenzijde; die je vandaag eren en je morgen verachten.

Laat ons daarom, als Christenen, meer dan alle andere dingen de glorie van God verkiezen. Ja, dit is een zware zonde, maar in plaats van onszelf hierover te overpeinzen, laat ons zonder ophouden onze intenties zuiveren om alles te doen tot glorie van God en laat ons om genade vragen om de taken van onze roeping uitstekend uit te voeren en enkel te verlangen naar de eer en glorie van God, die het als enige waard is glorie te geven. Laat elke lofbetuiging die we van onze medemens ontvangen een aanleiding zijn tot nederigheid en tot dank aan God, van wie we alle goede dingen ontvangen. Laat ons tijdens onze pelgrimstocht op deze aarde wandelen in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, onze Hemelse gids, en laat ons ijdelheid, toorn en afgunst vermijden. Tenslotte, laat ons nooit vergeten ... “Non nobis, Domine, non nobis. Sed nomini tuo da gloriam.” De grootste glorie die we God kunnen geven is veilig aankomen aan de poorten van de Hemel. The grootste glorie die we God kunnen schenken is onze heiligheid. Amen.
- *Kanunnik Justin Ong- ICKSP*

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB

