

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 32- 2022

Zondag 4 september

Dertiende zondag na Pinksteren

*Epistel* : H. Paulus aan de Galaten 3, 16 - 22

*Evangelie* : Lucas 17, 11 – 19

De gebeden van deze zondag sporen ons aan tot nederigheid en grote dankbaarheid voor alle onverdiende genaden waarmee God ons iedere dag overstelpt.

Vandaag gaat het evangelie over de tien melaatsen. Zij worden door Jezus allen wonderlijk genezen. De bedoeling van de Liturgie is ons uitnodigen om na te denken over de betekenis van het wonder en in het bijzonder over de wonderlijke genezing van een ziekte.

Eerst dient gezegd, dat het voorrecht om wonderen te verrichten één van de meest duidelijke voorrechten in Jezus' leven is. De overheersende idee die de mensen zich over Jezus vormden was misschien dat Hij, eerder nog dan een profeet, een wonderdoener was.

Jezus zelf geeft dit als een bewijs van de messiaanse authenticiteit van Zijn zending: "blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op" (Mt. 11,5).

Men kan het wonder uit het leven van Jezus niet bannen zonder het stramien van het Evangelie uit elkaar te halen.

Naast het verhaal van de wonderen geeft de H. Schrift ook de noodzakelijke criteria om hun authenticiteit en hun doel te beoordelen.

In de Bijbel is het wonder nooit een doel op zich. Het dient nog minder om degene die ze verricht, te verheffen en zijn buitengewone macht in het licht te stellen, wat meestal wel het geval is bij genezers en magiërs die er publiciteit mee maken.

Het wonder is een bemoediging om te geloven én een beloning ervoor. Het is een teken en het moet leiden naar een betekenis. Daarom is Jezus bedroefd, wanneer Hij zich rekenschap geeft, dat de genezen melaatsen het nog niet begrepen hebben.

Het wonder wordt positief beoordeeld als het met vreugde en dankbaarheid onthaald wordt, als het oproept tot geloof in Christus en

hoop wekt voor de toekomst waar geen ziekte en dood meer zijn. Een wonder wordt negatief bekeken wanneer het gevraagd of zelfs geëist wordt om te kunnen geloven.

“Wat voor teken doet Gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?” (Joh. 6,30). “Als gij geen wondertekennen ziet,” zei Jezus tot hem, “dan gelooft gij niet” (Joh. 4,48).

In de wereld van vandaag, ook bij gelovigen, is men veel op zoek naar buitengewone dingen. Men gaat daarbij veelal aan het grootste wonder voorbij dat zich in iedere H. Mis voltrekt.

Voor een wonder blijft men meestal hangen bij het materiële nut ervan. En er bestaat veel verwarring rond wonderen. Het is ook niet waar dat de Kerk ieder onverklaarbaar feit een wonder noemt.

De Kerk beschouwt als wonder uitsluitend een onverklaarbaar feit dat omwille van de streng gecontroleerde omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan, het karakter draagt van een ‘Goddelijk teken’.

Een wonder is een bevestiging die aan een persoon gegeven wordt of een antwoord op het gebed.

Gelovigen met een kritische houding tegenover wonderen, doen een kostbare bijdrage tot het geloof omdat zij ons opmerkzaam maken op de goedkope vervalsingen op dit terrein.

Doch ook zij moeten zich hoeden voor een onkritische houding. Het is even verkeerd a priori alles te geloven wat zich als wonderbaarlijk aandient als alles a priori af te wijzen.

De Kerk is het instituut dat zal oordelen wat waar is en wat vals is. En dat oordeel moeten wij altijd afwachten.

Zoals voor de melaatsen doet Jezus ook voor ieder van ons wonderen in onze ziel. Als we geloven !

Geloven is geloven in iemand, en dat is in God. En we weten: zonder kennis geen geloof. Enkel met gevoel geloven is een wankel geloof dat echte weerstand niet doorstaat. Ook zonder wilskracht is er geen volharding en geen groeien in geloof. Geloof is een genade waarvoor we ons hart openstellen. Bidden wij dagelijks om meer geloof.

Vragen we de bijstand van de H. Maagd Maria die ons een onvoorstelbaar krachtig voorbeeld van geloof heeft gegeven. Zegt de H. Schrift niet: “Zalig Zij die geloofd heeft” ?

Mocht Jezus dat ook van ons zeggen als we het andere leven binnengaan: “Zalig, want gij hebt geloofd in Mij”. Amen.

Uit: Jaargang Homilies-E.H. Van der Voort (+2011)

## **Feest van Maria Geboorte – 8 september**

De Kerk viert de geboorte van het kind Maria, maar nog meer dan het kind viert de Kerk de Moeder in Haar. Want de geboorte van Maria betekent voor de wereld de nadering van de redding.

In de TLM spreekt de H. Schrift over de eeuwige Wijsheid van God .:

Uit het Boek der Wijsheid. Spreuken, 8, 22-35

*“De Heer schiep Mij als Zijn eerste werk, voor al het andere dat Hij ooit heeft gemaakt. Van oudsher ben Ik gevormd, van het begin af, voor het ontstaan van de aarde. Toen er nog geen oceanen waren was Ik geboren; toen er nog geen waterrijke bronnen bestonden; eer de bergen waren neergezet en de heuvels oprezen werd Ik geboren; eer Hij de aarde gemaakt had en de velden en alle grondlagen van de wereld.*

*Toen Hij de wereld welfde was Ik aanwezig; toen Hij een kring trok rond de oceaan; toen Hij daarboven de wolken hing en de bronnen die de oceaan voeden begonnen te stromen; toen Hij de zee haar grenzen stelde en de wateren belette nog de oevers te overschrijden; toen Hij de fundamente van de aarde legde. Ik was bij Hem als Zijn geliefd kind; Ik was Zijn vermaak elke dag; Ik speelde heel de tijd onder Zijn ogen, speelde op het wereldrond en vermaakte Mij met de kinderen van de mensen.*

*Welnu dan, kinderen, luistert naar Mij; hoort naar de lessen, weest wijs en verwerpt ze niet. Gelukkig de mens die naar Mij luistert; gelukkig zij die mijn wegen volgen, die elke dag aan mijn deur waken en de wacht houden bij mijn poorten. Wie Mij vindt heeft het leven gevonden en welbehagen verworven bij de Heer.”*

Epistel van H. Mis -8 september

“Gezegend en hoogvereerd zijt Gij, o Maagd Maria.

In ongerepte maagdelijkheid werd Gij

Moeder van de Verlosser.

Maagd, Moeder van God.

Hij die hemel en aarde niet omvatten kan  
sluit zich mensgeworden op in uw schoot. Alleluia, alleluia.  
Gelukkig zijt Gij, Heilige Maagd Maria en alle lof waardig.

Want uit U is de Zon der gerechtigheid opgegaan,

Christus onze God.

Alleluia!

Graduale van de H. Mis- 8 september

## **Feest van Paus Pius X – 3 september**

Paus Pius X werd geboren als Giuseppe Sarto in 1835 en stierf in 1914, nadat hij van 1903 tot 1914 paus was te Rome. Hij stond bekend om zijn strijd tegen het modernisme binnen de Kerk en dus het behoud van de ware Leer van de Kerk. Maar hij werd ook en vooral bekend als de paus van de kindercommunie.

Paus Pius X raadt in het jaar 1910 de ouders en de pastoors aan om de kinderen niet te laten wachten tot ze twaalf of veertien jaar zijn om ze toe te laten tot de Heilige Communie. Hij vraagt hen de leeftijd te vervroegen. Dit van zodra de kinderen Jezus met grote liefde willen ontvangen en het onderscheid kunnen maken tussen het gewone brood en het ‘Brood’ van de Heilige Eucharistie. ant het brood van de Heilige Eucharistie is geen gewoon brood. Het is het Lichaam van Christus dat zich voor onze ogen verhuld in de gedaante van brood.

Dan zal aan de kinderen het *‘voedsel voor hun ziel’* dat hen helpt om goed en rein te blijven, niet zolang onthouden worden.

Het ontvangen van de Heilige Communie in een goed voorbereid hart, dat door het Sacrament van de Biecht is gereinigd, *“is een genademiddel tegen de dagelijkse fouten en bewaart ons voor grote zonden”*. En dan de ontroerende woorden van de heilige Paus Pius X:

*“Er zullen heilige kinderen komen.”*

Deze paus werd in 1951 zalig- en in 1954 heiligverklaard door Paus Pius XII. Het jaar 1954 was ook het jubeljaar van de dogmaverklaring van Maria Onbevleete Ontvangenis (1854 door paus Pius IX).

En ja, er zijn vele kinderen door de Heilige Eucharistie tot heiligen opgegroeid.

Uit: Kinderen van God-deel I, p. 87

*Lees onze boeken “ Kinderen van God” - 6 delen met in elk deel een 15-tal ontroerende voorbeelden van kinderen uit alle landen en uit alle werelddelen. Zij leefden heilig en stierven heilig door de kracht van de Heilige Eucharistie. Boek I is ook vertaald in het Frans.*

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

[www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net)

[info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net)

[www.facebook.com/huizemartherobin](http://www.facebook.com/huizemartherobin)