

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 31- 2022

Zondag 28 augustus

Twaalfde zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs, II; 3, 4 - 9

Evangelie : H. Lucas, 10, 23 – 37

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan geeft ons helderheid over de uitwerking van elk H. Misoffer. De Kerk gebruikt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in de eerste plaats om ons de barmhartigheid aan te leren jegens onze naaste, vriend of vijand. Maar ook om ons de werking van Christus in de H. Mis aan te tonen.

De man, die temidden van rovers is gevallen, is de arme menselijke natuur die van de bovennatuurlijke gaven beroofd is, verzwakt ligt wat het natuurlijke betreft, een beeld is van ware ellende.

De Joodse Wet gaat aan de mensheid voorbij; ze brengt haar geen genezing. Dan komt de barmhartige Samaritaan, Jezus Christus, in het gewaad van de nederigheid. Hij neemt de arme gewonde op, giet olie en wijn over zijn wonden, leidt hem naar de herberg en draagt zorg voor hem.

Dat is ook de H. Mis !

Wij zijn nog tot het kwaad geneigd, wij bloeden uit vele wonden, liggen hopeloos op de grond, zelf niet in staat naar de ‘godelijke beloften’ te gaan. (collecte). In de H. Eucharistie giet Jezus olie en wijn in onze wonden. Hij verbindt ons en zorgt als een vader voor ons.

Schatten wij deze zaak met de Samaritaan wel goed in? Vooreerst: Samaritanen waren vijanden van de Joden. Het was gedurig haat en nijd tussen hen. En toch sprong de Samaritaan van zijn ezel...goot olie op de wonden en verbond ze. Meer nog: hij zette de gewonde Jood op zijn ezel. Meer nog: hij zorgde ervoor dat de gekwetste- vergeten we niet dat het een vijand is- kon overnachten en verzorging kreeg in de herberg. Nog meer: hij betaalde zelfs de rekening van de herberg. En nog meer: hij beloofde s anderendaags terug te komen zien !

Wat mooie parabels gaf Jezus ons om ons toch maar te overtuigen Zijn gebod te volgen: de naaste lief te hebben.

Denken we ook aan de parabel van de verloren zoon, de opwekking van de jongeling van Naïm, het dochtertje van Jairus, van de tien melaatsen; denk

aan de onrechtmatige rentmeester, de wonderbare visvangst, de vermenigvuldiging van de broden, het verloren schaap, de goede herder, de rijke vrek en Lazarus, de bruiloft te Kana enz enz...Al die parabels vertelde Jezus ons om ons de naastenliefde aan te leren.

Zoek maar verder. Moeite zal men hebben om er nog andere bij te vinden waar de naastenliefde niet bij te pas komt.

Zo belangrijk is voor God onze naastenliefde. Hoelang nog zullen we dat verwaarlozen voor bijkomstigheden, hoelang nog blijven we geloven dat God meer gediend is met andere werken ...

In het evangelie zien we ook hoe Joodse Wetgeleerden Jezus op de proef stellen. Maar Jezus wees hen op het verschil tussen schijn en zijn, tussen gebaren en doen, tussen schijnheiligheid en heiligheid.

De wetten die de Joden zo van buiten kennen werden hun dode formules. Jezus zette ze om in een liefdevol tafereel.

De wetdragers gaan voorbij aan ...maar de Samaritaan die de Wet niet kent, draagt het hart op de juiste plaats en helpt. Hier het verschil tussen de ‘letter’ van de Wet en de ‘geest’ van de Wet.

De barmhartige liefdevolle Jezus kijkt naar de ‘geest’ van de Wet ! *Onthoud dat ! En pas dat dan toe op onze situatie hier !!!*

We kunnen de Mis van deze zondag als volgt samenvatten:

- de barmhartige Samaritaan geneest de wonden van de ziel - *evangelie*
- wij aanschouwen het verheerlijkte aanschijn van Christus en nemen de glans van de verheerlijking mee in ons leven – *epistel*
- God laat zich door het bemiddelingsgebed van Christus vertederen – *offertorium*.

Uit: Mijn dagelijkse overwegingen A. Maege, pr.

Wij leven in een wereld waarin we overal het geschonden beeld van Christus in de lijdende medemens zien. In de kleine H. Hostie ligt de oplossing voor al de problemen van de hele wereld !

“De diepere oorzaak van de huidige crisis in de wereld is de duidelijke verduistering van God in de Liturgie” - Paus Benedictus XVI - 2017
God wordt niet verduisterd in de TLM, de Heilige Mis van alle tijden !

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

www.foymartherobin.net/

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net

www.facebook.com/huizemartherobin