

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 30 2023
Zondag 23 juli

Achtste zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan de Romeinen 8, 12 - 17

Evangelie : H. Lucas 16, 1 - 9

“Broeders, als gij door de geest de werken van het vlees doet sterven, dan zult gij leven”, (epistel). Iedere mens heeft deze strijd te strijden. De kracht tot die strijd ligt in Christus. Daarom bidden wij vol vertrouwen de drie zeer mooie gebeden van deze mis. - Dagmissaal

De zondagen na Pinksteren hebben een drievoudige taak:

-wijzen op de genade van het Doopsel. Het epistel van vandaag wijst ons erop dat we kinderen van God zijn, dat wij God onze Vader mogen noemen; en wij zijn de tempel van de H. Geest en erfgenamen en broeders en zusters van Jezus Christus. Elke zondag is een doop-dag, een Pasen in het klein.

-bereiden ons al voor op de wederkomst van Christus en dat gaat zo in climax tot de laatste zondagen na Pinksteren

-de strijd tussen de twee werelden: dat wordt ontwikkeld in de middelste zondagen na Pinksteren, dus ook vandaag: de lichamelijke mens die op het tijdelijke is gericht. Zijn denken en streven gaan uit naar wat van de aarde is. (epistel en vooral evangelie). Zo zint de onrechtvaardige rentmeester slechts op de middelen om in tijdelijke zaken vooruit te komen, rechtvaardig of onrechtvaardig.

Ons aardse leven is feitelijk een balans: wij offeren in beide schalen...in die van het goede en in die van het kwade. Maar op het einde moeten onze rekeningen kloppen willen wij in de gelukkige eeuwigheid ontvangen worden...Zorgen wij er toch voor om onze aardse goederen voor God weer in orde te brengen door.. te geven! Want wat wij teveel namen voor onszelf hebben wij aan de gemeenschap onttrokken. Door broederlijk te delen, te sponsoren voor de Kerk, wordt het evenwicht hersteld. Het gedrag van deze rentmeester, hoe verwerpelijk ook, kan ons toch iets leren: er is geen slechter meester dan het geld. Niets staat zo dicht bij afgoderij

als de geldzucht. En toch, wij kunnen met geld ...de hemel verdienen.

Uit: Mijn dagelijkse overwegingen _ E. H .Maege

Gelovigen,
blijft alert in een tijd van verdoken én openlijke ketterijen vanuit het hoogste kerkelijk gezag! Blijf trouw aan Evangelie en Traditie !
Zo blijf je trouw aan Jezus Christus, stichter van de Kerk!

“Wat het meest dramatisch is in de Kerk van vandaag is de neiging om haar Leer aan te passen aan de geest van de wereld. Maar de Kerk moet de wereld niet volgen; de Kerk moet de wereld redden”-
- Bisschop Athanasius Schneider

“De ‘synodale ‘kerk is een protestantse afwijzing van het katholieke geloof “- Bisschop Marian Eleganti- Zwitserland. Deze bisschop waarschuwt dat het verlaten van het geloof gedoemd is tot mislukken. Hij verwijt de dissidente theologen dat zij aandrongen op een protestantse ,vruchteloze Kerk die zich aanpast aan de tijdsgeest.

Zondag 23 juli: geen H. Mis in onze kapel

Heilige Misoffers in onze kapel.

Vanaf donderdag 27 juli, met een H. Mis om 18.30u , zal er een periode aanvatten van dagelijkse H. Missen.

Neem contact op indien u vorige zondag het info-blaadje niet meenam of uw email van vorige week niet hebt gelezen en al hebt verwijderd.

Zondag 30 juli H. Mis 10 uur. Celebrant: E.H. Jan Andrzejewski

Predikant: Pater Herman

Na de H. Mis bent u vriendelijk uitgenodigd op de receptie.

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemarth robin.net

www.huizemarth robin.net www.facebook.com/huizemarth robin