

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

**wekelijks foyerblaadje nr 30- 2022**

Zondag 14 augustus

**Tiende zondag na Pinksteren**

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

*Epistel* : H. Paulus aan de Korinthiers I; 12, 2 - 11

*Evangelie* : Lucas, 18, 9 – 14

Iedereen verstaat de harde leer uit het evangelie. Wij dragen allen iets van de arme tollenaar, maar meer nog van de farizeeër. Daarom luisteren we naar deze woorden: “God, die uw almacht nog het meest openbaart door te sparen en U te ontfermen, vermeerder over ons uw barmhartigheid”. (gebed) Uit: Dagmissaal

**Hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria - 15 augustus**

Dit feest is samen met Kerstmis, Allerheiligen, Ons Heer Hemelvaart één van de vier hoogdagen in ons land met verplichting tot het bijwonen van het H. Misoffer. Het werd in 1950 tot een dogma, uitgesproken door paus Pius XII. Het vierde tientje van de Glorievolle Mysteries van de rozenkrans is hieraan gewijd.

Het lichaam van de H. Maagd Maria, waarin Gods Zoon zijn aardse woning vond, kon niet overgegeven worden aan het bederf zoals bij alle schepselen, geboren met de erfzonde, maar wordt verheerlijkt en is door God zelf ten hemel opgenomen. Dat is de boodschap van dit belangrijkste Mariafeest van het jaar.

De Kerk zegt al sinds het jaar 431, op het concilie van Efeze, dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen. Drie dagen na Haar ‘ontslapen’ te midden van de apostelen werd Maria door engelen naar de hemel gedragen, zo lezen we in oude geschriften.

In de H. Mis horen we de bekende verzen uit de Apocalyps. Maria is immers dikwijls afgebeeld met “de maan onder Haar voeten en op Haar hoofd een kroon met twaalf sterren”. In deze tekst van de Apocalyps zien we Maria als de ten hemel opgenomen koningin.

Moge Zij zo voor ons, zondaars, bidden in het uur van onze dood, opdat wij Haar eens in de hemel mogen begroeten als onze Moeder en Koningin.

**Zalige Hoogdag!** En... in Antwerpen: gelukkige moederkensdag !