

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 28- 2022

Zondag 31 juli

Achtste zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 8, 12 - 17

Evangelie : H. Lucas, 16, 1 - 9

“Broeders, als gij door de geest de werken van het vlees doet sterven, dan zult gij leven”, (epistel). Iedere mens heeft deze strijd te strijden. De kracht tot die strijd ligt in Christus. Daarom bidden wij vol vertrouwen de drie zeer mooie gebeden van deze mis.

Uit: dagmissaal

De zondagen na Pinksteren hebben een drievoudige taak:

-wijzen op de genade van het Doopsel. Het epistel van vandaag wijst ons erop dat we kinderen van God zijn, dat wij God onze Vader mogen noemen; en wij zijn de tempel van de H. Geest en erfgenamen en broeders en zusters van Jezus Christus. Elke zondag is een doop-dag, een Pasen in het klein.

-bereiden ons al voor op de wederkomst van Christus en dat gaat zo in climax tot de laatste zondagen na Pinksteren

-de strijd tussen de twee werelden: dat wordt ontwikkeld in de middenste zondagen na Pinksteren, dus ook vandaag: de lichamelijke mens die op het tijdelijke is gericht. Zijn denken en streven gaan uit naar wat van de aarde is. (epistel en vooral evangelie). Zo zint de onrechtvaardige rentmeester slechts op de middelen om in tijdelijke zaken vooruit te komen, rechtvaardig of onrechtvaardig.

Ons aardse leven is feitelijk een balans: wij offeren in beide schalen...in die van het goede en in die van het kwade. Maar op het einde moeten onze rekeningen kloppen willen wij in de gelukkige eeuwigheid ontvangen worden...Zorgen wij er toch voor om onze aardse goederen voor God weer in orde te brengen door.. te geven! Want wat wij teveel namen voor onszelf hebben wij aan de gemeenschap onttrokken. Door broederlijk te delen, te sponsoren voor de Kerk, wordt het evenwicht hersteld. Het gedrag van deze

rentmeester, hoe verwerpelijk ook, kan ons toch iets leren: er is geen slechter meester dan het geld. Niets staat zo dicht bij afgoderij als de geldzucht. En toch, wij kunnen met geld ...de hemel verdienen.

Uit: Mijn dagelijkse overwegingen E.H.Maege

Vakantie en God

Hoe beleef je de vakantietijd goed als christen?

De schoolvakantie is reeds halverwege en misschien staat de gezinsvakantie voor de deur.

In ons dagelijks leven worden we vaak een beetje overweldigd, moeten het hoofd koel houden voor de juiste aanpak van de belangrijke dingen. Een rustig overleg ontbreekt dikwijls. Zo doen we vele dingen die wij belangrijk vinden, terwijl we de echte dingen verwaarlozen. Het dringende krijgt voorrang op het belangrijke. De opdracht voor de vakantie, het streefdoel zou moeten zijn: maak tijd voor wat echt belangrijk is in je leven. Geef de dingen tenminste hun rechtmatige plaats als een inhaalbeweging. Kortom: in de vakantie is het aan ons om ons op het wezenlijke te concentreren.

Wat zijn dat voor dingen, de belangrijke dingen,

1. God.

We hebben misschien dikwijls ons dagelijks gebed wat verwaarloosd, ingekort, of te haastig gebeden. Denken we aan het morgen- en avondgebed. We hebben ons zeer zeker voorgenomen de rozenkrans te bidden, maar het uiteindelijk vergeten ...

Laten we er nu in de vakantie tijd voor vrij maken. Zo mooi wanneer we het in gezinsverband zouden bidden. Misschien moeten we ook eens nadenken hoe we onze manier van bidden kunnen verbeteren. Heel goed zou het zijn het gebed te plannen. Wanneer bidden we in de vakantie de rozenkrans best samen...

Misschien hebben we al lang het verlangen een goed geestelijk boek te lezen over een onderwerp dat in ons hart brandt...Neem het op in de vakantieplanning!

Het best maken we van de vakantie een vakantie waarin we gemakkelijk (..ergens???) Jezus kunnen bezoeken in het Heilig Sacrament...Naar de H. Mis kunnen gaan, de aanbidding kunnen bijwonen....

2.Rust voor jezelf

In het dagelijks leven is het soms moeilijk om voldoende tijd te nemen voor de nachtrust, voor lichaamsbeweging, kortom tijd voor jezelf. Ieder mens heeft tijd voor zichzelf nodig. Heeft nood aan even alleen te kunnen zijn. Alleen. Zonder mobiele telefoon. Tijd die je 'nu' beleeft. In die tijd wordt je jezelf bewust van wat er in je omgaat, wat er ontbreekt, wat er nodig is...Laten we niet bang zijn voor stilte en eenzaamheid. Stilte en eenzaamheid zijn de grote voorwaarden die een kraker smeden, die ons helpen om niet te verdwalen in een permanente haast en reactie. Stilte en eenzaamheid zijn voorwaarden om gelukkig te zijn.

Waarom dan niet elke dag van de vakantie een stille persoonlijke tijd inlassen zoals bij jeugdbewegingen...of het aandurven een hele dag in stilte door te brengen?

Voor deze tijd voor onszelf helpt de natuur ons enorm. We hebben het recht om in waarheid te 'genieten' van de schoonheid van de schepping.

3. Echtgenoot/echtgenote

Er kan veel gezegd worden over het huwelijksleven, over de uitdaging van de communicatie die voor alles de basis vormt van de goede verstandhouding bij het koppel. Wat vaststaat is dat bijna iedereen klaagt dat hij/zij niet genoeg tijd heeft voor de andere, dat het juiste moment vaak ontbreekt om een goed gesprek te hebben van hart tot hart. Het is dan niet het gebrek aan goede wil, maar het gebrek aan de juiste instelling: teveel dingen te doen, teveel stress, te moe. Laten we tenminste in de vakantie de tijd nemen die er anders ontbreekt voor mekaar. Het echtpaar is de vitale kern van het gezin.. Als we er geen zorg voor dragen, valt het gezin uiteen.

Missschien is het gehuwd koppel ook vergeten dat de weg naar de heiliging loopt via de echtgenoot (echtgenote) ; dat de roeping als gehuwd persoon erin bestaat de andere lief te hebben met de liefde van Christus. Dit sacrament moet iedere dag beleefd en geactualiseerd worden. Het is de moeite waard erin te investeren.

Een kleine raad wil ik jullie geven : één dag per maand en één week per jaar uitsluitend met mekaar doorbrengen. Ja, doe het !

Tot slot: één ding waar we absoluut minder afhankelijk van moeten worden zijn de beeldschermen. Schermen slokken al zoveel tijd op

in ons dagelijks leven. Laten we het gebruik ervan minimaliseren. Laten we tijdens de vakantie niet de virtuele wereld met zijn pseudo-werkelijkheid op onze schermen beschouwen, maar laten we de werkelijke schoonheid in de natuur, familie en vrienden beschouwen en God in alles aanbidden. Homilie: pater Michael SJM, zondag 24 juli 2022

De richting waar de Kerk nu naartoe gaat, kan dramatisch worden voor de echte christenen die trouw willen blijven aan de ware katholieke en apostolische Kerk gesticht door Jezus Christus. De Kerk is van God, niet van de mensen !

God spreekt zich niet tegen, verandert Zijn geboden niet. De Kerk is geen democratie, maar een theocratie.

“De Katholieke religie is door God gegeven voor de hele mensheid; de andere godsdiensten zijn er enkel van verre mee vergelijkbaar”.
(J.H Newman)

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. KBC IBAN BE28b 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB