

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 27- 2022

Zondag 24 juli

Zevende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 6,19 - 21

Evangelie : Mattheus, 7, 15 – 21

Het evangelie is een blijvende vermaning in het leven. Wij mogen ons niet laten misleiden door valse herders; ook mogen we ons eigen leven niet misvormen tot een schijn van oprechtheid. Uit: Dagmissaal

We hadden na Pinksteren reeds een zondag van de goede Gastheer (2^{de} zondag) ; van de goede Herder (3^{de} zondag); van de goede Visser (4^{de} zondag); van de naastenliefde (5^{de} zondag); van de sacramenten, vooral van het Doopsel en de Eucharistie (6^{de} zondag). Nu begint een reeks zondagen die ons een tegenstelling aantonen: de 2 kampen. Enerzijds het Rijk van God en anderzijds het rijk van de wereld. Dit zal ons verschillende zondagen met telkens andere beelden voorgehouden worden.

Deze zondag krijgen we 2 taferelen: een strijdlustig en een vreedzaam:

a: een strijdlustig

Lucifer verzamelt al zijn soldaten. Hij geeft hen bevel uit te rukken naar elk land en de mensen te verleiden. Zij moeten kettingen en netten uitwerpen om velen te vangen. Hij geeft hen daartoe de weg...verlangen naar aardse goederen, ijdele eer en hoogmoed. Zijn soldaten trekken ten strijd en ontvangen als soldij...de eeuwige dood.

We zien ook een andere groep soldaten rondom een andere troon: die van Jezus Christus. "Alle volkeren klappen in de handen voor de grote Koning van de hele wereld" (Introïtus) . Ook Hij werft soldaten aan om Zijn rijk te vergroten naar alle landen, naar ieder huis. Ook Hij geeft de weg aan: verachting van de wereld, aanvaarden van leed en kruis, ootmoed. En de soldij is het eeuwig leven...(Epistel).

b: een vreedzaam

Een welverzorgde tuin waarin een beekje stroomt en de planten vocht geeft daar groeien en rijpen de vruchten. Wat dor is moet worden

uitgehakt. Een tuinman smeekt: Heer, nog een beetje geduld...ik zal een greppel graven en zal de planten goed bemesten.

Begrijpen we die twee taferelen?

In het eerste tafereel gaat het om de keuze tussen de duivel en Christus; nu treden we in het tafereel in de Godstuin van de Kerk. Ieder christen is een boompje. De tuinman is Christus die de boompjes plant, voedt, bindt, ondersteunt. Het beekje ...is aan het kruis uit de zijdwonde van Christus ontsprongen en stroomt ...in de sacramenten door de tuin van de Kerk; de zon is de H. Geest die de vruchten doet rijpen, de huisvader is God. Nu gaat de huisvader met de tuinman door de bomenrijen; nu in de H. Mis gaan God en Christus tussen de zielen door. Zij bekijken nauwkeurig niet de sierlijke kroon, niet het gebladerte, maar de vruchten. En bij een armzalig boompje smeekt Christus voor mij – ook weer in het heilig Misoffer tot zijn Vader ... en de Vader heeft geduld met mij (Evangelie).

Uit. Mijn dagelijkse overweging A. Maege

Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven ". Er zijn geen twee wegen of meerdere wegen. Dit woord van Christus verdraaien, vervalsen of aanpassen aan de wereld is pure ketterij. Er is maar één heilige katholieke en apostolische Kerk van Christus !

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. KBC IBAN BE28b 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB