

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 23- 2023
Zondag 11 juni
TWEEDE ZONDAG NA PINKSTEREN

Epistel : Brief van de H. Johannes I: 3, 13 – 18

Evangelie : H. Lucas 14 , 16 – 24

Sacramentsdag

Corpus Christi dateert uit de 13e eeuw. In 1246 stelde de bisschop van Luik het in voor zijn bisdom, op dringend verzoek van de zalige Julienne, priorin van een klooster gelegen aan de poorten van de stad, op de berg Cornillon. Een paar jaar later breidde Paus Urbanus IV, een voormalig aartsdiaken van Luik, het uit naar de universele Kerk. Met zijn processie van het Heilig Sacrament werd Corpus Christi al snel een van de meest gekoesterde feesten van het christelijke volk. Met hun geloof in de Werkelijke Aanwezigheid zingen ze op deze plechtigheid tot God hun dankbaarheid uit voor alle weldaden die hen door dit grote sacrament ten deel vallen.

De Eucharistie is nauw verbonden met het leven van de Kerk en de gelovigen. Men kan zeggen dat dit leven uit de Eucharistie put en er voortdurend in tot uitdrukking komt. Door de heilige Mis brengt de Kerk op haar altaren het offer van Christus, de bron van onze verlossing, en houdt zij nooit op het aan God aan te bieden in verbondenheid met Christus zelf. Het Heilig Avondmaal is de intieme vereniging van de gelovigen met Christus die voor hen is opgeofferd en de transformatie van hun leven door Hem. Geboren tot het leven van genade in het water van het doopsel, voeden zij zich met de Eucharistie als met hemels brood.

De Mis en het Officie werden gecomponeerd door de heilige Thomas. Met de ziel van de heilige vinden we de precisie van de leer van de grote theoloog.

MEDITATIE

God is liefde en liefde geeft zichzelf. Dit is zijn wet, het is in God, het is van God; en God zelf, die ons wilde leren liefhebben, begon door zichzelf te geven. Hoe goed is het om hierover te mediteren in de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie! In de Menswording geeft Hij Zichzelf aan onze natuur, en schept Hij dit grote wonder, een God-Mens! Hoe mooi en rijk is de kribbe in Bethlehem! We hebben hier een kleine broer die groot is:

Se nascens dedit socium-In zijn geboorte heeft Hij zichzelf tot metgezel gemaakt.

In de Eucharistie geeft Jezus zich niet meer één keer aan de menselijke natuur zoals in de Menswording, maar zo vaak als we willen, maar aan ieder van ons geeft hij zich helemaal, alsof Hij alleen ons lief te hebben had.

Convalescens in edulium - In zijn maaltijd werd Hij voedsel.

Aan het kruis geeft Hij zichzelf, maar hier, net als in de Menswording, slechts één keer, voor iedereen tegelijk, maar Hij geeft zichzelf tot op het punt van de dood. Dit is onze verlossing, onze verlossing. Hij betaalt. Se moriens in pretium - Door te sterven heeft Hij zichzelf tot losprijs gemaakt.

In de Hemel geeft hij zichzelf, hij is onze beloning, ons eeuwig geluk; maar in de Hemel is het als in de Eucharistie, Hij geeft zichzelf aan iedereen, maar in een gift die nooit zal eindigen.

Se regnans dat in præmium - In zijn koninkrijk maakt Hij zichzelf tot een beloning.

Oh, de Eucharistie, de Eucharistie! Laten we bidden, laten we aanbidden, laten we liefhebben.

Pater Emmanuel, Meditaties

E. H. JP Herman

Zondag 18 juni is de H. Mis om 12 uur. Pater Schneider komt.

Verdere vooruitzichten: Pater Herman komt op donderdag 27 juli en zal de H. Mis celebreren om 18.30u. Op zondag zal de H. Mis om 10 uur zijn door de pasgewijde priester Jan die wij sponsorden vorig jaar en die wij nu als geschenk een miskoffer kunnen aanbieden op de dag van zijn priesterwijding, 24 juni, te Bordeaux. Wij wensen hem een vruchtbaar en geëngageerd priesterleven en een hartelijk welkom bij ons. Beide priesters blijven tot na de Mis van 7 uur en 7.30 uur op donderdag 5 augustus. Het hele programma zal u gegeven worden na de H. Mis op zondag 18 juni.

Pater Nicolas komt misschien rond 15 augustus weer voor een 14-tal dagen. Wie die periode liever een H. Mis om 9 uur zouden hebben i.p.v. om 19 uur en wel komen naar een uur Aanbidding om 16 of 17 uur, gelieve dit tijdig kenbaar te maken.

Op Sacramentsdag is de kapel open. Graag vooraf een seintje !.

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robins@skynet.be
GSM 0483 28 94 81