

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 23- 2022

Zondag 5 juni

Hoogfeest van Pinksteren

Epistel : Handelingen 2, 1 - 11

Evangelie : Johannes 14, 23 – 31

Het *introïtus* van de Mis is schitterend: “ De Geest van de Heer vervult de ganse aarde. Alleluja ! En Hij die alles in stand houdt, draagt kennis van alle woord dat gesproken wordt. Alleluja !

Het *epistel* schildert ons het geschiedkundig Pinksterwonder zoals het is gebeurd.

Het *evangelie* spreekt vooral over de mystieke inwoning van de Heilige Geest in onze zielen : “*De Helper, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, Hij zal u alles leren*”. Het is het laatste deel uit de afscheidsrede van Jezus die van de Heilige Geest spreekt. De werking van de Heilige Geest in onze zielen maakt ze tot tempels van de Heilige Drieuldigheid.

De *sequentia* is een heerlijk stuk poezie dat men niet anders dan biddend kan zeggen.(zie verder)

Vervuld met de Pinstergeest gaan we als koningen onze *offergang* naar de tempel van Jeruzalem : het altaar.

De *prefatie* “.. *die de beloofde Heilige Geest op deze dag over uw aangenomen kinderen heeft uitgestort. Daarom juicht in uitbundige vreugde het mensdom over de hele aarde...*”

De *commiezang* is de vernieuwde zending van de Heilige Geest mee naar het altaar.

Uit. Mijn dagelijkse overweging A. Maege

Veni Sancte Spiritus

Kom, Heilige Geest, en zend uw lichtstraal uit de hemel.

*Kom, Vader der armen, kom, geveer van geschenken,
kom, licht van het hart.*

*Allerbeste trooster, zachte gastheer van de ziel,
zoete lafenis.*

Rust bij het werk, verfrissing bij hitte, vertroosting bij verdriet.

*O allerzaligst licht,
vul het binnenste van het hart van uw gelovigen.
Zonder uw goddelijke macht, is er niets in de mens,
is er niets onschuldigs.
Reinig wat vuil is, maak nat wat droog is,
genees wat gewond is.
Maak soepel wat stroef is, verwarm wat koud is,
leid wat afgeweken is.
Schenk uw gelovigen, die op U vertrouwen,
de zevenvoudige heilige giften.
Schenk voldoening voor weldaden, schenk het uiteindelijke heil,
schenk de eeuwige vreugde*

Pinksteren is, op Pasen en Kerstmis na, de belangrijkste christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt de paastijd afgesloten. Wat begon met de paasnacht, eindigt op pinksterdag. De paastijd, zogeheten omdat Pasen, Hemelvaart en Pinksteren één heilsgebeuren vormen, neemt hier dus een einde. Met Pinksteren wordt er een nieuwe weg ingeslagen en staat alles in het teken van de Heilige Geest, de voortdurend voortstuwende kracht ten goede die zich in alle talen tot alle volkeren wendt.

De oorsprong van Pinksteren ligt in de Mozaïsche wetten die aan het volk Israël waren gegeven na hun uittocht uit Egypte. In het Bijbelboek Leviticus, hoofdstuk 23:15-22 staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pasen nieuwe offers voor God moesten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pasen. Wat de Joden deden.

Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest. Oorspronkelijk was het een dankfeest voor de binnengehaalde oogst. In de 2de eeuw na Christus kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis bij de Sinai, toen God aan Mozes de wet gaf. De christenen namen deze feestdag over om de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken. De christenen geloven: met Pinksteren is het de Geest van Christus die de nieuwe wet geeft en die de christenen (bekeerd uit joden- en heidendom) verenigt tot een nieuw volk van God.

Omdat het joodse Wekenfeest - als men de eerste en de laatste dag van een periode meetelt - de vijftigste dag was, noemde men het in het

Grieks ook Pentekostè, wat 'vijftig' betekent. Het woord Pinksteren is hiervan afgeleid. De Griekse woorden haemera pentaekostae betekenen de 'vijftigste dag'. Deze aanduiding raakte in het jodendom ingeburgerd voor het Wekenfeest. Het feest werd ook door andere termen aangeduid: pneumatosis parousia in het Grieks en Adventus Spiritus Sancti in het Latijn.

De gebeurtenissen die de wereld ten tijde van Jezus en de apostelen overvielen, vonden dus plaats vijftig dagen na de grote, verbazingwekkende opstanding van Christus uit Zijn graf. Deze gebeurtenis, de nederdaling van de H. Geest, werd al voorzien door de profeet Joël. Dat lezen we in hoofdstuk 2,28-30:

“En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren “.

Wat ons bijzonder moet bezig houden is dat we de H. Geest kunnen aanroepen om Zijn gaven te storten in onze harten

***“Kom Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen.
Ontsteek in hen het vuur van Uw liefde”***

*“Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon
tesamen wordt aanbeden en verheerlijkt.”*

Zo bidden wij in de geloofsbelijdenis, elke zondag.

De Heilige Geest is werkelijk God. Hij is onlosmakelijk met de Vader en de Zoon verbonden.

Uit Foyerblaadje 11 mei 2008

Gebed tot de Heilige Geest

Kom Heilige Geest in mijn hart
opdat ik mag zien wat van God is

Kom Heilige Geest in mijn verstand
opdat ik mag kennen wat van God is

Kom Heilige Geest in mijn ziel
opdat ik alleen God toebehoor
heilig al wat ik denk, zeg en doe
opdat alles moge zijn
voor de glorie van God.

Amen.

Uit: 33-daagse voorbereiding tot de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. KBC IBAN BE28b 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB