

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 2 2022

Zondag 9 januari
Feest van de Heilige Familie

Epistel : Paulus aan de Kolossenzen 3, 12 - 17

Evangelie : Lucas 2, 42 -52

Dit feest wordt ieder jaar gevierd op de zondag onder het octaaf van Driekoningen. Christus is onder ons geboren (*Kerstmis*) en als Koning (*Driekoningen*) voor ons verschenen. Nu begint Hij zijn heerlijkheid, zijn deugden over ons leven af te stralen en dat zijn allereerst zijn deugden in het Huis te Nazareth. Laten wij God dankbaar zijn als Hij ons het geluk van een christelijk gezin heeft geschonken, en dankbaar wanneer we naar het voorbeeld van de Heilige Familie zelf een goed gezin kenden en sticht(t)en. Bidden wij dat vele gezinnen de vrede en geestelijke rust behouden dank zij hun geloof en hun dagelijkse verbondenheid met God door het gezins-gebed.
Naar: Dagmissaal

De rozenkrans, het gebed van een christelijk gezin

De zalige priester Edward Poppe schreef over de drie wijzen waarop men met aandacht de rozenkrans kan bidden: aandacht voor de woorden, aandacht voor het mysterie en aandacht voor een enkel gevoel. Hij staaft dit met voorbeelden.

Aandacht voor de woorden

Voor de Blijde Mysteries suggereerde hij aandacht voor de woorden.

****Eerste tientje: de boodschap van de Engel Gabriël aan Maria.***

Ik zal in elk weesgegroet een woord uitkiezen dat als aandachtspunt van mijn gevoelens zal zijn en waarop de klemtoon ligt in mijn weesgegroet: ***'vol van genade'***. In eenvoudige bewondering doe ik heel mijn gebed samenkomen in dat woord;

Vol van genade en ik bid *'Wees gegroet Maria, vol van genade'*. Met het hart vol van die gedachte aan Maria's verhevenheid zeg ik ook het vervolg van het Weesgegroet, zonder op de zin van de andere woorden te letten. Op deze wijze, in het aanschouwen van Maria met mijn oog op Haar beeld gericht of minstens met mijn ziel naar Haar gewend, herhaal ik tienmaal het weesgegroet met dezelfde bewondering, steunend op datzelfde woord *'vol van genade'*.

****Tweede tientje: het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.***

Hier kies ik het volgende als middelpunt van mijn aandacht ***'De Heer is met U'***. En zo herhaal ik dat tienmaal.

****Derde tientje: de geboorte van Jezus’.***

Hier steun ik bijzonder op het woord **‘Moeder van God’**, dat gans het weesgegroet zal gaan verlichten.

****Vierde tientje: de opdracht van Jezus in de Tempel.***

Hier geef ik de voorkeur aan de woorden **‘bid voor ons’** en ik vraag in de tien weesgegroetjes dat Maria mij de geest van offerande en edelmoedigheid zou willen schenken.

****Vijfde tientje: de terugvinding van Jezus in de Tempel.***

Ik steun mij nederig op het woord **‘arme zondaars’** omdat ik onwaardig ben Jezus te vinden zoals Maria Hem vond.

Opmerking: Het is aangewezen een woord uit te kiezen dat in verband staat met het mysterie van het tientje. Zo wordt het bidden van het weesgegroet een overweging van het geheim, want er is een zekere overweging vereist om de aflaten te verdienen die aan het bidden van de rozenkrans zijn verbonden.

Aandacht voor het mysterie

Het is niet nodig uw aandacht te vestigen op de woorden als u uw rozenkrans bidt. U doet er even goed aan en misschien nog beter door rechtstreeks aandacht te geven aan het mysterie van het tientje dat u bidt. Vergeet de woorden van het weesgegroet en denk met heel uw ziel aan een feit uit het mysterie dat u bidt. Bijvoorbeeld voor de droevige mysteries:

****Eerste mysterie: de droefheid van Jezus in de Hof van Olijven.***

Hoe lijdt U voor mij, arme Jezus ! Doorweef uw weesgegroetjes met deze gedachte.

****Tweede mysterie: de geseling van Jezus.***

Ach Jezus, welk kwaad is toch de zonde: zo moeten lijden !

****Derde mysterie: de doornenkroning.***

Ach Jezus, zo pijnlijk vernederd en dat ik nog altijd zelf een vernedering vrees.

****Vierde mysterie: de kruisdraging van Jezus.***

Houd gedurende uw tien weesgegroetjes Jezus voor ogen, neergevallen onder Zijn kruis temidden van wenende vrouwen en huilende soldaten. Ach mijn arme Jezus ! Bid zo meevoelend de tien weesgegroetjes zonder op de woorden te letten;

****Vijfde mysterie: de kruisdood van Jezus***

Houd Jezus op het kruis voor ogen. Beschouw Hem in de tien weesgegroetjes: ‘Jezus, ik wil ook lijden’ - Wees gegroet Maria, enz. zonder op de woorden te letten, alleen bezig met het verlangen om Jezus’ lijden mee te dragen.

Aandacht met een enkel gevoel

U kunt ook de overweging anders toepassen, namelijk in een gevoel dat u bezighoudt onder het uitspreken van de woorden, zonder dat u op die woorden zelf acht slaat, bijv. bij de glorievolle mysteries.

**Eerste mysterie: de verrijzenis van Christus*

Een gevoel: kon ik ook maar verrijzen uit mijn gebreken en fouten en tekortkomingen. Bid dan met dat verlangen uw tien weesgegroetjes.

**Tweede mysterie: de hemelvaart van Christus.*

Jezus gaat voor mij een plaats voorbereiden. 'Ik ben U dankbaar, Jezus'. Bid in die dankbaarheid uw tien weesgegroetjes.

**Derde mysterie: de nederdaling van de H. Geest.*

Verwacht heel vurig de komst van de H. Geest in uw ziel om ze te herscheppen, of om ze te verlichten omtrent uw manier van handelen in deze of gene (duistere) zaak en bid zo uw tien weesgegroetjes.

**Vierde mysterie: de tenhemelopneming van Maria.*

Overweeg hoe volmaakt Haar ziel is voor de hemel. Bid uw tien weesgegroetjes in bewondering voor Haar schoonheid.

**Vijfde mysterie: de kroning van Maria in de hemel.*

Maria wordt verheven tot machtige Koningin van hemel en aarde, tot machtige voorspreekster bij Jezus. Wens ook eenmaal met Haar gelukkig te zijn in de hemel en bid vol kinderlijk vertrouwen uw laatste tien weesgegroetjes.

Catechese Pr. Edward. Poppe, Moerzeke, 1919

Waarom Traditie in de Kerk zo belangrijk is

Eén van de belangrijkste vermogens die men kan verliezen is het geheugen. Onze herinneringen maken ons tot wie we zijn. Onze identiteit is voor een groot deel verbonden met deze herinneringen. De herinneringen, plaatsen en ervaringen van mensen geven betekenis aan ons leven. Zonder onze herinneringen zou het bijna onmogelijk zijn om op een zinvolle manier te leven.

Traditie: de herinnering aan de Kerk

Net zoals de mens niet kan functioneren zonder geheugen, kan de Kerk niet functioneren zonder traditie. Verre van verouderd of irrelevant te zijn, is traditie de levende herinnering aan de Kerk. Zonder traditie heeft de Kerk geen betekenis. De Kerk is immers een levend organisme met een eigen identiteit.

Traditie is het geheugen van de Kerk; dit geheugen verliezen of verwerpen leidt onvermijdelijk tot een identiteitscrisis. Daarom is het niet verwonderlijk dat de laatste vijftig jaren waarin deze crisis de Kerk overspoelde zoveel katholieken het katholieke geloof met haar tradities hebben verlaten.

Wanneer katholieken hun politici steunen die openlijk de leer van de Kerk over fundamentele morele kwesties verwerpen, dan duidt dit op een ernstige identiteitscrisis. Men geeft nu veelal de voorkeur aan een kerk afgesneden van

de traditie om ze van binnenuit te kunnen manipuleren. Men verkiest en creëert een gepersonaliseerde religie, beïnvloed door voorbijgaande modes en dominante ideeën. Maar een Kerk zonder tradities wordt een drijvend schip dat naar willekeur kan bestuurd worden...

Geloof is een gave en geloofswaarheden veranderen niet

Er is nog een reden waarom traditie belangrijk is: geloof is een gave die wordt doorgegeven. Het is niet iets dat we maken om aan onze voorkeuren te voldoen. Wanneer we ons laten dopen in het katholieke geloof, betreden we een wereld en omarmen we een *geloofsbelijdenis* die niet het resultaat is van ons eigen werk. We ontvangen een geloof dat is bevrucht door het bloed van martelaren, een geloof dat bewaard en doorgegeven is door heilige monniken, pausen, bisschoppen, priesters, nonnen, leken en geleerden gedurende twee millennia.

Het is het toppunt van waanzin en hoogmoed om te geloven dat geloof iets is dat we zelf kunnen creëren. Als men echt katholiek is, stelt men zich open voor de superieure wijsheid van de H. Kerk. In het tijdperk van relativisme en *religie-wie-je het-beste past*, gaat dit tegen de stroom in.

Geloof is de antithese van persoonlijke religie. Het *katholieke* geloof is universeel en overstijgt tijd en ruimte. Het moet daarom een geschenk zijn dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en mag niet worden onderworpen aan de impulsen van de omringende cultuur, die voortdurend evolueert. Zoals een heilige zei: "De waarheid verandert niet."

(wordt vervolgd)

The Catholic Gentleman, Sam Guzman 22 april 2017

Driekoningen, huiszegen en betekenis

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C + M + B 22

C + M + B+ wijzen op de drie koningen uit het Oosten:

Casper, Melchior en Balthasar. **C + M + B +** wijzen ook op de zegentekst:

Christus Mansionem Benedicat = Christus zegene dit huis

Schrijf deze tekst na zegening boven de inkomdeur van je woning.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be