

FOYER MARTHE ROBIN _ BRASSCHAAT

wekelijks foyerblaadje nr 14 2022

Zondag 3 april

Passiezondag in de Vasten

Epistel : H. Paulus aan de Hebreëen 9, 11 - 15

Evangelie : H. Johannes 8, 46 – 59

Vanaf deze zondag krijgt het boetekarakter een ander uitzicht. Heel de aandacht van de Kerk gaat naar het lijden en sterven van Christus, die in grenzeloze eenzaamheid vraagt om onze liefde.

Er hangt een diepe deemoed over de Liturgie. Het ‘Judica me’ aan de voet van het altaar valt weg; bij de intredezing en bij de psalm ‘Lavabo’ zegt men het ‘Gloria Patri’ niet. Het altaarkruis wordt afgedekt met een paars doe. In de Evangelieën en de verschillende gezangen van deze week worden wij geplaatst voor het offer van Christus, terwijl we in de Epistels en gebeden aangespoord worden tot groter boete en vertrouwen. Want het eindpunt is de glorierijke verrijzenis waarin de Messias zal overwinnen.

De verrijzenis van Christus, die onze verrijzenis zal worden door de viering van het paasmysterie – biecht en eucharistie- vormt de diepe ondertoon die zich in heel de Vasten, maar in het bijzonder in deze passietijd laat horen.

Uit: Dagmissaal

Zijn we nu gereed om ons te verdiepen in het lijden en de kruisdood van Christus? Het kruis staat nu in het middelpunt: van de boom uit het paradijs kwam de dood; van de boom van het kruis komt het leven ! Aan de boom van het paradijs heeft satan de mens overwonnen; aan de boom van het kruis wordt hij overwonnen door Christus. Deze zondag bidt de Kerk de pefatie van het Kruis..

Was de voorvastentijd een inleiding, de Vasten een tijd van bekering en levenshernieuwing, de Passietijd is het derde stadium: de scholing van de liefde tot de Gekruisigde.

Zoals hierboven reeds aangehaald worden de kruisen nu bedekt met een paars doek. In veel vroegere tijden had dit eigenlijk meer betekenis toen de kruisen zonder Gekruisigde met goud en edelstenen bedekt waren. In de Middeleeuwen mochten de mensen van deze zondag af niet meer zien wat er in het koor geschiedde: het koor werd door een doek

van het schip van de kerk gescheiden. En ook alle schilderijen en beelden werden weggenomen. Alles in de liturgie spreekt van het lijden van Jezus.

Drie beelden van het lijden van Jezus Christus:

1. Een voorafbeelding van het lijden. De Kerk voert ons terug 600 jaar voor Christus. Onwaardige koningen op de troon van David... Ongerechtigheid en zedeloosheid overal. God wekte profeten op die het volk en zijn leider moesten waarschuwen... Eén van de grootste was Jeremias, de boeteprediker. Helaas, de Joden luisterden niet, mishandelden hem, willen hem doden. Het onheil breekt los: stad en tempel liggen in puin, koning en volk trekken in ballingschap. Jeremias zingt op de puinhopen van Sion zijn klaagliederen. Voorafbeelding van de lijdende Christus; ook naar Hem zal men niet luisteren; het onheil zal losbreken.

2. Een geschiedkundig beeld van het lijden. Dat krijgen we in het Evangelie: de Joden blijven versteend, begrijpen alles opzettelijk verkeerd. Feitelijk hebben ze vandaag reeds een moordpoging op hun geweten: ze gooien stenen naar Jezus om Hem te doden. Maar Jezus staat een groter lijden te wachten en Zijn uur is nog niet gekomen.

3. Een beeld dat boven de tijd uitgaat. Dat zien we in het Epistel. Al de offers uit het Oude Testament van Abel, Abraham enz. zullen verdwijnen en niets zijn in vergelijking met het grote, enige offer van het Nieuwe Testament: het bloed van Christus zelf. De vroegere offers konden slechts de wettelijke onreinheid zuiveren; Christus' bloed zuivert de onreinheid van de ziel, de zonden. Vroeger moest de Hogepriester eenmaal per jaar op de grote Verzoendag met het offerbloed binnen treden in het heilige der heiligen, waarin de Ark van het Verbond stond. Christus echter heeft Zijn bloed slechts eenmaal vergoten en dit was genoeg om alle mensen van alle tijden te heiligen en te verlossen !

Merkwaardig en troostend is het alleszins hoe de Kerk immer de Passie met de Verrijzenis verbindt. Zelfs bij de diepste smart wijst ze ons op de verheerlijking van Pasen ! En zingt triomfantelijke hymnen op de overwinning van het Kruis !

Uit: Mijn dagelijkse overweging - A. Maege, priester

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Huize Marthe Robin
Rek. KBC IBAN BE28b 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB