

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje **nr 11** 2022

Zondag 13 maart

Tweede Zondag van de Vasten

Epistel : Paulus aan de Tessalonicenzen 1, 4, 1 - 7

Evangelie : Mattheus 17, 1 – 9

Het is een feit dat er dagen zijn en zeker uren dat een offerleven ons zo goed en licht toeschijnt dat we alles zouden beloven, of beter nog willen wegwuiven wat in de weg staat van onze opgang naar de heiligheid...dat we het zouden uitzingen...dat we onze liefde tot de Heer willen meedelen...dat we gedurig zouden willen herhalen: *“Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest...om weldra te ondervinden dat ons geestelijk streven geworden is “gelijk het was in het begin, en nu .. en altijd in alle eeuwen der eeuwen” !*

Vandaag veel moed, morgen geen; vandaag zoeken naar het licht...een straal in het duister en morgen heb je weer opbeuring, aanmoediging nodig om te volharden met goede voornemens.. Zo was het ook bij de apostelen: hun moed was diep gezonken. Enige dagen tevoren had Jezus hen gezegd dat Hij lijden en zelfs sterven zou...en dat Hij ook zou verrijzen. Zij konden het niet verstaan en ook niet geloven.

Jezus had nog gezegd : *“Als iemand mijn volgeling wil zijn, dat hij zijn kruis opneemt en Mij volgt”*. Daarom, om de apostelen te troosten, moed in te prenten, hen voor te bereiden op het komende lijden, krijgen zij de verheerlijking van Jezus op de berg Thabor.

We kunnen in deze H. Mis drie gedachten volgen: een stem uit de diepte, een stem uit de hemel, een stem in het hart.

- **Een stem uit de diepte** klinkt vanaf het Introïtus tot aan de Oratio. Het is een smeken om vergeving van onze zonden tot de barmhartige God : *“Gedenk uw barmhartigheid, o Heer...verlos ons, o God van Israël...mijn God, op U betrouw ik”*. – Introïtus -

- **Een stem uit de Hemel** roept u naar de hoogte... een uitnodiging tot heiligheid. *“Dit is de wil van God, dat gij heilig zijt”* .- Epistel –

En in het Evangelie een illustratie van het Epistel...die heiligheid brengt ons tot de verheerlijking waarvan we een ‘sprankel’ zien op de Thabor !

In het Epistel zet de H. Paulus uiteen hoe reinheid en rechtvaardigheid – waarvan de hoogste vorm de broederlijke liefde is – de grond uitmaken van een heilig leven. Reinheid en broederliefde leggen de eigenliefde aan banden. Het is de eigenliefde die de Goddelijke liefde zo gemakkelijk verstikt..... Eigenlijk waren we gisteren met de quateremperzaterdag al op de berg Thabor (zie vorig foyerbladje) en zijn de gebeden van deze zondag een samenvatting van de quateremperdagen van de voorbije week.

Denken wij er soms aan dat we alle dagen een ‘Thabor’ visioen beleven? Het altaar is de Thabor. Tijdens de consecratie is het geen verandering van gedaante, maar een verandering van brood en wijn in Jezus’ Lichaam en in Jezus’ Bloed. Als we dit goed zouden begrijpen, zouden wij zoals de apostelen uitroepen *“Heer, wat is het goed hier te zijn”*. We zouden graag blijven en onze tenten opslaan.

Wij zien Zijn schittering niet. Moest dat wel zijn dan zouden we Hem niet durven naderen. Daarom verbergt Jezus zijn heerlijkheid.

- ***Een stem uit het hart*** klinkt vanaf het Offertorium tot aan de H. Communie. De H. Paulus zegt ons duidelijk: *“Dat is de wil van God: dat ge heilig wordt”*. In het Offertorium beamen we: *“Uw geboden die ik bovenmate heb bemind, zal ik overwegen; en mijn handen zal ik verheffen naar uw voorschriften, waaraan ik mijn liefde heb geschonken”* – Ps. 118,47 – 48.

De dagelijkse misgebeden van de ‘oude Mis’ tijdens de Vasten behoren tot de rijkste liturgie van het Kerkelijk Jaar .

Daarom even sporadisch de volgende week overlopen:

Maandag

Verleden week werd het vasten als wapen tegen de duivel benadrukt. Deze dag komt voor het eerst de lijdensgedachte op de voorgrond. Vooral het evangelie kondigt Christus’ Lijden aan. *“Waar Ik heenga, kunt gij niet komen.”* – *“Wanneer gij de Mensenzoon hebt opgeheven(gekruisigd) dan zult ge begrijpen dat Ik het ben”*. – Joh 8, 21 en 28 .Zo is het ook gebeurd. Ook het gebed van Daniël in de Babylonische gevangenschap is een voorafbeelding van Christus’ gevangenschap en lijden... Overigens, de vlijmende weeklucht en dringende bede van Daniël is voor ons Christus, de Verlosser. Hoe aangrijpend die bede is in het epistel, blijkt uit ieder woord: *“Verhoor, Heer, vergeef, Heer;.draal*

niet, mijn God”- Daniël 19 -Het is het gebed van de stervende Jezus voor de zonden van de wereld .

In het evangelie voorzegt Christus zijn kruisdood, maar ook Zijn verheerlijking in de Hemel. Toch blijven de Joden hardnekkig in hun ongelof: “...*in uw zonden zult gij sterven*”. - Joh 8, 24 .Dat geldt ook voor ons als wij hardnekkig God blijven beledigen.

Dinsdag

De bezielende hoofdgedachte van het Epistel en het Evangelie vandaag is deze: het geloof zonder de liefde en zonder de werken is dood. De houding van de weduwe van Sarepta is de illustratie van het woord van Jezus. *Hebt ge weinig, geef dan iets van het weinige, maar geef het met een goed hart.* Het Evangelie (Mt 23, 1 – 12) is een scherpe aanklacht tegen de hoogmoedige Farizeeërs.

Het christendom verwerpt de eigenwaan. Het besef van eigen nietigheid is een eerste stap naar geestelijke grootheid. De versterving is hiertoe een middel. Want sterven aan zichzelf is de weg naar het leven, geheel gericht op God.

Woensdag

De twaalf apostelen, begin van de Kerk, vernemen van Jezus zijn derde lijdensvoorspelling. *“Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon zal er worden overgeleverd aan de opperpriesters en schriftgeleerden en Hij zal door hen worden ter dood veroordeeld...”* Mt 20, 18 *“De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.”*-Mt, 20, 28-. De weg van het offer is de weg van de overwinning.

Donderdag

Een uitgesproken boetemis: in beide lezingen, Epistel en Evangelie, toont de Kerk twee wegen : die van het leven en die van de dood.

Jeremias spreekt duidelijke woorden in het Epistel: *“Vervloekt de man die op mensen vertrouwt en steun zoekt bij stervelingen terwijl zijn hart zich afwendt van God.”* Jer 17, 5 In het Evangelie de rijke vrek die valt onder de vloek van God, omdat zijn hart afwijkt van God , maar een zegen voor wie vertrouwen op de Heer. Jezus stelt dat Hij de kleinen zal verheffen.

Vrijdag

Vandaag de meest uitgesproken lijdensmis van de Vasten. Een prachtiger koppeling van Epistel –Boek der schepping 37,6-22- en Evangelie -Mt 21, 33-46- kon niet uitgedacht worden. We zijn 4 weken voor Goede Vrijdag...alles spreekt van liden en dood...van moordaanslag. Zoals Jozef door zijn broeders voor 30 zilverlingen verraden wordt en verkocht aan de Ismaelieten, zo werd Christus tot de mensen gezonden, voor 30 zilverlingen verraden door Judas en aan de heidenen overgeleverd.

In het Evangelie zendt de eigenaar van de wijngaard ook zijn eigen zoon om de vruchten te ontvangen van de werklieden. Zij zien hem komen en willen hem doden. Afgunst bij de broeders van Jozef en vrees voor hun vader; afgunst bij de Farizeeërs en aanvankelijk angst voor de reactie van de bevolking.

Zaterdag

Verwerping van de Joden en roeping van de heidenen. Jacob wordt bevoordeligd als de eerstgeborene- Epistel Boek der Schepping 27,6-40 en de verloren zoon keert terug naar zijn vader - Evangelie Lc 15, 11 - 32).

Het Epistel handelt over het geheim van de uitverkiezing; het Evangelie over de genade van de bekering.

Verantw. C.C.

Nog erger dan de zonde is de ontkenning van de zonde.-Fulton J. Sheen

BELANGRIJK : Zondag 20 maart: H. Mis om 11 uur

Na de H. Mis : ***Diner***– 20 euro, exclusief drank.

Graag zo vlug mogelijk uw inschrijving !

Zondag 27 maart: 1^{ste} omhaling Broederlijk Delen: zie brieven

Foyer Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin