

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 10- 2023

Zondag 5 maart

Tweede Zondag van de Vasten

Epistel : H. Paulus aan de Thessalonicenzen : I: 4, 1 - 7

Evangelie : H. Mattheus 17, 1 - 9

“Dit is toch de wil van God: dat gij heilig wordt “;-(epistel).

Dit is de grote opgave van het menselijk leven. In het besef van onze onmacht herhalen wij het openingsgebed van deze zondagsmis:

“ God, die ziet hoe alle kracht ons ontbreekt, waak over ons naar ziel en lichaam, opdat wij naar het lichaam beschermd mogen worden tegen alle onheilen en naar de geest gezuiverd worden van alle verkeerde gedachten.”

Uit:

Dagmissaal

Het contrast tussen de glorie van Christus op Tabor en de vernietiging van zijn passie is groot. Maar het is Gods wil, in zijn verlossende doeleinden, om zijn Zoon de straf voor onze zonden te laten dragen en hem door lijden en dood te laten gaan om ons in zijn opstanding te trekken. Het is in Jezus dat wij door God gezegend worden, dat een nieuwe mensheid, door hem verlost, erfgenamen wordt van de goddelijke zegeningen die aan onze vaders beloofd zijn. Voortgaand op de lezing van de grote bladzijden van de Bijbel, begonnen in Septuagesima, komt de Matinsdienst vandaag bij de zegen die de patriarch Izaäk aan zijn zoon Jakob geeft. In Jakob, die Esau, zijn oudste zoon, verdrong om in zijn plaats het voorwerp van goddelijke begeerten te worden, zagen de vaders een figuur van Christus, de tweede Adam, het nieuwe hoofd van de geregenereerde mensheid, "in wie alle volken gezegend zullen worden". Het evangelie van de transfiguratie leek hen te verwezenlijken wat het bijbelse verslag in Genesis voorspelde: God zegende zijn Zoon "bekleed met ons vlees", zoals Izaäk Jakob had gezegend met de kleren van zijn broer. Het is omdat hij zich met ons heeft verbonden tot het punt dat hij aan het kruis een vlees droeg als ons zondig vlees", zoals Paulus zegt, dat wij, zelfs in zijn heerlijkheid, de mede-erfgenamen van Christus zijn geworden, het enige voorwerp van de

lankmoedigheid van de Vader. Voordat wij Christus volgen in zijn heerlijkheid, moeten wij de beproeving van dit leven ondergaan. In omstandigheden van zwakheid die de voortdurende hulp van de genade vereisen, moeten wij ons lichaam en onze ziel in de praktijk van een heilig leven houden, dat God kan behagen.

MEDITATIE

Vaak, als Onze Lieve Heer ons zijn aanwezigheid laat voelen, zijn zoetheid laat proeven, zijn goedheid laat smaken, roepen wij met Sint Petrus uit: "Hier is het goed". Maar als hij ons het kruis een beetje laat voelen, als hij ons de vreugde van zijn genade ontnemt, ook al laat hij ons zijn genade na, dan klagen we gemakkelijk, we klagen tegen de beproevingen die ons overkomen, we gaan smeken om uitwendige vertroosting, misschien laten we ons zelfs in moedeloosheid vallen, en gaan we vooruit naar verzoeken. Laten wij God liefhebben in vrede en in beproeving, in de nacht en in de dag, en altijd tot Hem zeggen: Uw wil geschiede! Blijvend in de wil van God, kunnen wij zeggen zoals Petrus, en beter dan Petrus: Heer, hoe goed zijn wij hier!

O Heer Jezus, zoals uw Vader ons heeft gevraagd, willen wij naar u luisteren door geloof, en geloven in al uw woorden; door naastenliefde, en altijd wandelen op de weg van uw liefde; in gebed, en altijd de beweging van uw genade ontvangen, de inspiratie van uw Geest.

Uit: Pater Emmanuel,

Meditaties

E. H. JP Herman

Opgelet !

Indien u geen planning hebt voor de maand maart, vraag ze dan. Wie geen mailadres heeft zal volgende week de regeling per brief krijgen, tenzij u in de buurt woont en even binnen komt. O. L. Heer, in het tabernakel van onze kapel, zal blij zijn met uw bezoekje ! Graag een seintje vooraf.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

Gsm : 0483 28 94 81

info@huizemarth robin.net

www.huizemarth robin.net

www.facebook.com/huizemarth robin