

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 1 2022

Zondag 2 januari

Feest van de Allerheiligste Naam Jezus

Epistel : Handelingen der apostelen 4, 8 - 12

Evangelie : Lucas 2, 21

Dit feest is in 1721 door Innocentius XIII voor de gehele Kerk voorgeschreven als bekrachtiging van de diepe eerbied voor de naam Jezus die leeft in de Kerk en in het menselijk hart. Jezus, een naam waarin wij zalig worden, een naam die redding brengt. Bij de hervorming door paus Pius X met zijn motu proprio 'Abhinc duos annos' van 23 oktober 1913, werd het feest verplaatst tussen 2 en 5 januari, of op zondag 2 januari, zoals het nu dit jaar het geval is.

Naar: Dagmissaal

In het O.T. hebben namen een betekenis. Ze geven iets weer van het wezen en van de taak van de persoon die de naam draagt: Noach moest de 'trooster' zijn, Salomon moest de 'vorst van de vrede' zijn. De naam Jezus werd voor het Kind niet door mensen bedacht, maar werd uitdrukkelijk van Godswege gegeven door de engel Gabriël, zowel aande H. Maagd Maria (Lc. 1:31) als aan de H. Jozef (Mt. 1:21). De naam Jezus, Jesjoea in het Hebreeuws, betekent dat Hij de gezalfde van God is, cristos in het Grieks, Christus in onze taal. In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus daarom aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias. We kunnen ons afvragen waarom de introductie van dit feest zolang op zich liet wachten daar waar de engel Gabriël reeds Jezus' naam verheerlijkte voor zijn geboorte.

Enkele gebeden uit de Mis van deze zondag

Introitus: In de naam van Jezus buige zich iedere knie in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong belijde dat Jezus Christus, de Heer, in de heerlijkheid is van God de Vader. Ps 8,2 . Heer onze God, hoe wonderbaar is uw naam over geheel de aarde.

Epistel: Want er is aan de mensen geen andere naam onder de hemel gegeven waarin wij zalig moeten worden. Hand. 4,12

Graduale: Gij, o Heer, zijt onze Vader en Verlosser; uw naam is van alle eeuwigheid. Is 63,16

Evangelie: ...en men gaf Hem de naam Jezus die de engel reeds genoemd had voordat zijn moeder Hem had ontvangen. Lucas, 2, 21

Communio: Alle volken zullen komen om U, o Heer, te aanbidden en uw naam te verheerlijken; want Gij zijt goed en wonderbaar zijn uw werken; Gij alleen zijt God. Alleluja. Ps. 85, 9 – 10

In de naam van Jezus bidden wij in de H. Mis tot de Vader !

Lofhymne aan de naam Jezus

Dulcis Jesu memoria, dans vera cordi gaudia,
sed super mel et omnia eius dulcis presentia.

O Jezus, uw gedachtenis vervult het hart met lafenis, maar honingzoete zaligheid is pas uw tegenwoordigheid.

Nil canitur suavius, auditur nil iocundius,
nil cogitatur dulcius quam Jesus Dei filius.

Er is geen liefelijker lied en in het oor zo'n zoetheid niet, en geen gedachte ooit zo schoon als Jezus is, Gods lieve Zoon.

Jesu, spes penitentibus, quam pius es petentibus,
quam bonus te querentibus: sed quid invenientibus?

O hoop voor wie zich tot u keert, o trouw voor wie naar U begeert, Gij die al wie U zoekt bemint, wat zijt Gij wél voor wie U vindt !

Jesus, dulcedo cordium, fons veri, lumen mentium,
excedit omne gaudium et omne desiderium.

O Jezus in het hart een zon, een strelend licht, een zoete bron, die alle vreugd te boven gaat en alles waar het hart op staat.

Nec lingua potest dicere nec littera exprimere,
expertus novit tenere quid sit Jesum diligere.

Geen taal weet daar voldoende van, geen pen die dat beschrijven kan Wie in 't geloof is ingeleid, die weet van Jezus' innigheid.

Iam prosequamur laudibus Jesum hymnis et precibus,
ut nos donet regalibus cum Christo celi sedibus. Amen.

Laat ons lofzingen, volgen hem, met hymnen bidden, loven hem, die ons, als eens de hemel wenkt, oneindig grote vreugde schenkt.

Enkele misgebeden uit de mooie Kerstliturgie

Nachtmis *Offertorium*: Dat de hemelen zich verblijden en de aarde jubele voor het aanschijn van de Heer, want Hij is gekomen. Ps. 95, 11,13

Dageraadsmis *Introïtus* Een licht zal heden over u stralen want de Heer is geboren. Zijn naam zal zijn Wonderbare, God, Vorst van Vrede, Vader van de komende tijd, wiens rijk geen einde kent. Is. 9, 2,6f

Secreta...Mogen onze offergaven waardig zijn voor de viering van het Geboortefeest en ons altijd de innerlijke vrede schenken opdat deze aardse gaven ons brenge wat goddelijk is, zoals Jezus als mens geboren, zich als God in luister geopenbaard heeft.

Communio: Juich dochter van Sion, jubel dochter van Jeruzalem ! Zie uw Koning komt, de Heilige, de Verlosser der wereld. Zach 9,9

Dagmis *Graduale* Heel de aarde heeft het heil van onze God gezien; juich voor God, ganse aarde ! De Heer heeft zijn redding getoond en voor het oog van de volkeren zijn godheid geopenbaard. Alleluja, alleluja. Een heilige dag is voor ons ontloken; komt volkeren en aanbidt de Heer, want heden is een stralend licht op aarde neergedaald. Alleluja.

Postcommunio : Wij bidden u almachtige God, geef dat de heden geboren Verlosser van de wereld, die de oorsprong is van onze goddelijke wedergeboorte, ons ook de onsterfelijkheid moge schenken.

Prefatie van Kerstmis

Waarlijk goed is het en recht... Want door het geheim van de menswording van het Woord scheen het nieuwe licht van uw helderheid in onze geestesogen; opdat wij, God zichtbaar kennende, door Hem tot liefde voor het onzichtbare vervoerd geraken. En daarom zingen wij met de engelen ...

Zondag onder het octaaf van Kerstmis

Introïtus Toen een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn loop tot de helft van zijn baan was gevorderd daalde, o Heer, uw alvermogenend Woord uit de hemel van uw koninklijke troon. Wijsh. 18, 14 - 15

Offertorium Onwankelbaar heeft God de aarde gegrondvest; voor alle tijden staat er uw troon, God. Gij zijt van eeuwigheid. Ps. 92, 1 -2

Besnijdenis van de Heer – 1 januari

Communio: Heel de aarde heeft het heil van God gezien. Ps. 97, 3

Driekoningen: Feest van de Verschijning van de Heer - 6 januari

Driekoningen is de dag van het koningschap van Christus over alle volkeren, van de uitbreiding van zijn rijk, de H. Kerk, over de hele wereld.

Dit feest vond zijn oorsprong in het Oosten, maar was reeds zeer vroeg in het Westen. De Mis wijst vooral op de aanbidding door de Wijzen en de grote betekenis van de komst van Christus in de wereld die in duisternis van zonde en zwakheid leeft en zoekt naar het licht.

De drie kostbare geschenken die de Wijzen aan de Heer gegeven hebben, dragen in zich een geheimnisvolle betekenis: door het goud erkennen zij het koningschap van Christus; door de wierook zijn hogepriesterschap en door de myrrthe het bittere offer en de dood van de Heer. (breviergebed)

Met dit feest wil de Kerk ons leren dat Christus het licht is dat over ons is opgegaan. Daarom in het epistel de heerlijke profetie van Isaías (60, 1-6) : *“Sta op Jeruzalem, in het volle licht, want uw licht is gekomen, de heerlijkheid van de Heer is over u opgegaan. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donker zal het zijn boven de volkeren. Maar over u zal de Heer zijn luister spreiden en zijn glorie zal verschijnen in u. Dan zullen de volken komen naar uw licht en koningen naar de glans die over u opgaat”*.

De Wijzen lieten zich leiden door een ster. Laten wij ons dit jaar weerom leiden door een heilige! Bedenk:***Niet u kiest de heilige, de heilige kiest u !***

Een zalig gezegend, gezellig en gezond 2022 !!!

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• *Kapelsesteenweg 208 • 2930 BrasschaatT: 00(32) 03 645 14 67 •*

W: www.foyermartherobin.net info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin